

Equipping the Little Saints for the Work of the Believer's Ministry

Laat de kinderen ontdekken dat er van
Genesis tot Openbaring een Rode Draad door
de hele Bijbel heen loopt!



Het
BLOED
van
JEZUS

 **KIDS IN MINISTRY**
INTERNATIONAL

Becky Fischer

HET BLOED VAN JEZUS

INHOUD

Waar staan wij voor	blz. 5
Over de auteur	blz. 6
Wat je moet weten voor je begint	blz. 7
Lofprijs en aanbidding	
Spelletjes en wedstrijden	
Bijbeltekst	
Zwaardoefeningen	
Voorbereiding	
Vragen over de les	
De les van vandaag	
Dramastukjes	
Ontmoeting met God	
LES 1 Een Verhaal over Bloed	blz. 11
LES 2 Waarom Bloed?	blz. 23
LES 3 Meer over Jezus in het Oude Testament	blz. 35
LES 4 Zo Vader zo Zoon	blz. 47
LES 5 Ons Paaslam	blz. 60
LES 6 Genezing in het Bloed	blz. 72
LES 7 Het Bloed van Stieren en Bokken	blz. 84
LES 8 Het Heilige der Heilige	blz. 96
LES 9 De Hogepriester	blz. 108
LES 10 Het Bloedverbond	blz. 118
LES 11 De Beloofde Zoon	blz. 132
LES 12 Het Avondmaal	blz. 145
LES 13 Er is Kracht in het Bloed	blz. 157
Interessante feiten	blz. 169
Hoe maak je namaakbloed	blz. 170
Hoe maak je een vergevingsdoos	blz. 171

LES 4



‘ZO VADER ZO ZOON’

Overzicht voor de leider 4

Misschien lijkt deze les in eerste instantie een beetje van het onderwerp af te wijken, maar uiteindelijk zal het een van de belangrijkste lessen van de hele serie over het bloed van Jezus worden. Het gaat over het bloed, maar het gaat eigenlijk nog meer over de belangrijke waarheid die moet bewijzen dat Jezus zonder zonde was. Dit is een uiterst belangrijk onderwerp in het evangelie; hier is onze redding op gebaseerd.

Door diegenen die al langere tijd christen zijn, wordt de zondeloosheid van Christus zondermeer geaccepteerd. Maar de kinderen die je voor je krijgt, komen vaak uit hele onkerkelijke gezinnen. Ze hebben helemaal geen Bijbelse ondergrond, daarom zullen ze ook niet automatisch de Bijbelse waarheden aannemen zoals jij en ik dat hebben gedaan.

Uit recent onderzoek is gebleken dat de gemiddelde tiener van een jaar of dertien, die in een christelijk gezin is groot gebracht, niet gelooft dat Jezus een leven zonder zonde heeft geleefd. Dat lijkt in eerste instantie niet zo vreselijk, maar als we willen proberen te bewijzen dat het christelijk geloof een

waardevol geloof is en dat het een geloof is dat anders is dan andere geloofsovertuigingen juist omdat er sprake is van een Redder zonder zonde, dan ga je onderuit.

Daarom zullen wij ook uitgebreid, gestructureerd en op een praktische manier proberen te bewijzen dat Christus, al vanaf zijn conceptie af aan, zonder zonde was. Natuurlijk zullen wij spreken over Jezus' eigen aandeel in zijn zondeloosheid; Zijn hele leven matigde Hij zichzelf en ook al werd Hij verzocht, Hij zondigde niet.

Als je normaal gesproken geen gebruik maakt van de herhalingsvragen, wil ik je toch aanraden het deze week wel te doen. Het is juist deze keer een belangrijk gereedschap als het erop aankomt deze les te snappen en te weten waar het over gaat. Het zal je inzicht geven in hoeveel de kinderen hebben begrepen en of er nog hiaten zijn in hun kennis over het onderwerp. Leg de dingen waar ze niet uitkomen, nog een keer uit. Deze les is heel erg belangrijk. Zorg dat jouw kinderen de les goed begrijpen.

Uit recent onderzoek is gebleken dat de gemiddelde tiener van een jaar of dertien, die in een christelijk gezin is groot gebracht, niet gelooft dat Jezus een leven zonder zonde heeft geleefd.

BIJBELTEKST

**'Wees volmaakt, zoals ook uw hemelse
Vader volmaakt is.'**

Mattheüs 5:48



UITLEG BIJ DE BIJBELTEKST

In de les komt het onderwerp van deze tekst ter sprake, dan is er tijd om er met de kinderen over te praten.



VOORBEREIDING

Inleiding:

Benodigheden: 1) Een grote kerststal (op een tafel). 2) Vijf of zes dominostenen uit een dominospel of soortgelijke blokjes die makkelijk omvallen als je ertegen duwt.

Visuele les 1

Benodigheden: 1) Een grote glazen kom met heel vies modderig water. 2) Een stuk zeep. 3) Een handdoek. 4) Plaatje van een DNA molecule. 5) Zakken met namaakbloed van de vorige keer, maar met andere benamingen erop. Schrijf erop 'bloedtype A' 'bloedtype B' 'bloedtype AB' en 'bloedtype O'.

Visuele les 2

Benodigheden: 1) Een plaatje van een baby in de baarmoeder.

Visuele les 3

Benodigheden: 1) Tien tot vijftien glazen (of doorzichtig plastic) maatbekers van een halve liter. 2) Een schenkan met water en 2-3 lepels rode kleurstof zodat het op bloed lijkt. 3) de zakken met namaakbloed.

LES 4 'ZO VADER ZO ZOON'



Inleiding De zonden van de voorvaders

Benodigheden: 1) Een grote kerststal (op een tafel) .2) Vijf of zes dominostenen uit een dominospel of soortgelijke blokjes die makkelijk omvallen als je ertegen duwt.

Jezus werd geboren uit een vrouw die Maria heette en we lezen duidelijk in de Bijbel dat God, de Schepper van Hemel en Aarde, Zijn Vader was (*schuif Maria naar voren in de kerststal*). De engel had tegen Maria gezegd: **'De Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God. Daarom zal uw Kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd.'** (Lucas 1:35) Maar toen Jezus werd geboren, had Maria wel een man, dat was Jozef (*schuif Jozef naar voren*). Jozef was de man die Jezus opvoedde alsof het zijn eigen zoon was (*schuif baby Jezus tussen Jozef en Maria in*).

Jozef hield heel veel van Jezus. Hij wist van de wonderbaarlijke gebeurtenis rond zijn geboorte. Jozef wist ook heel goed dat hij niet de vader was van Jezus en ook hij geloofde wat de engel had gezegd. Jezus hield ook van Jozef. We weten dat Jezus nooit zondigde, ook niet toen hij klein was en daarom mogen we aannemen dat hij Jozef met respect en eerbied behandelde.

Zonder twijfel mogen we aannemen dat Jozef en Maria van jongs af aan met Jezus hebben gesproken over zijn wonderbaarlijke geboorte, want Hij was zich er heel goed van bewust dat de Almachtige in de Hemel Zijn echte Vader was.

Jullie weten dit natuurlijk allemaal allang, maar het is heel belangrijk om hier toch nog even over te spreken, want we gaan het nu hebben over een tekst in de Bijbel waar staat: **'want Ik, de HERE, ben een jaloeerse God, Die de zonden van de vaders toerekent aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van hen die Mij haten.'** (Exodus 20:5) Met andere woorden, iedereen zondigt en die zonden worden doorgegeven aan de volgende generaties. Het is heel vaak zo dat als de vader van een kind een bepaalde zonde doet, het kind daar ook een zwak voor heeft en dezelfde zonde begaat; dit gaat door totdat Jezus de ketting doorbreekt als het kind Jezus accepteert als zijn/haar redder.

Als Jezus een aardse vader gehad zou hebben, zouden de zonden van die vader overgegaan zijn op hem. Dan zou Jezus geboren zijn in zonde. Dan zou het hele reddingsplan niet door hebben kunnen gaan. Jezus zou dan niet de geschikte persoon geweest zijn om voor onze zonden te sterven aan het kruis want Hij was zelf zondig.

Het lijkt een beetje op dominostenen neerzetten (*zet een rijtje dominostenen neer*). Als de eerste steen de vader voorstelt (*geef een tikje tegen de eerste steen*) dan worden alle stenen (kinderen) meegenomen in de zonde.

LES 4 'ZO VADER ZO ZOON'



Visuele les 1 Bij elkaar passende bloedgroepen

Benodigheden: 1) Een grote glazen kom met heel vies modderig water. 2) Een stuk zeep. 3) Een handdoek. 4) Plaatje van een DNA molecule. 5) Zakken met namaakbloed van de vorige keer, maar met andere benamingen erop. Schrijf erop 'bloedgroep A' 'bloedgroep B' 'bloedgroep AB' en 'bloedgroep O'.

Als je een bad neemt omdat je schoon wilt worden dan ga je niet naar een modderige vijver met je handdoek en je zeep (*begin al pratende je handen en armen te wassen met het vieze water, zorg dat er ook modder op je armen terecht komt*). Dat zouden varkens wel doen; die komen bedekt met modder weer terug. Je kunt je niet wassen met vies water! (*droog jezelf af*).

Zo is het ook met Jezus. Als Hij zou hebben gezondigd, zou Hij nooit voor onze zonden aan het kruis hebben kunnen sterven om onze zonden weg te wassen! Zijn eigen bloed zou dan helemaal doortrokken zijn van zonde. Je vraagt je misschien af hoe er zonde in bloed kan zitten? Dat heeft allemaal te maken met de zonden die overgedragen worden van de vader op de kinderen.

Je hebt de mensen om je heen misschien wel eens horen praten over 'bloedverwanten'. Dat betekent dat je dezelfde familieleden hebt: vader, moeder, grootouders of tantes en ooms. Ze komen uit hetzelfde geslacht, dezelfde familielijn. Daarom hebben ze allemaal 'hetzelfde' bloed. Een kind deelt op een hele andere manier hetzelfde bloed met zijn vader. Het gebeurt wel eens dat een kind niet weet wie zijn echte vader is en in sommige gevallen kan het belangrijk zijn om dat uit te vinden. Tegenwoordig kunnen we wetenschappelijk onderzoek doen naar het

DNA van de vader en het DNA van het kind (*laat het plaatje van de DNA molecule zien*) Een DNA molecule is een microscopisch klein onderdeel van een cel in het menselijk lichaam die veel vertelt over hoe die persoon is geschapen door God. Daarin wordt bepaald welke haarkleur je hebt en ook de kleur van je ogen. Maar het bepaalt ook hoe groot je voeten zullen worden! Het DNA van een kind bevat hetzelfde DNA als de natuurlijke vader, zo kun je bewijzen dat het vader en kind zijn.

Voordat we die kennis over DNA hadden, hadden we vergelijkbare testen, maar dan met bloed. Dan werden de bloedgroep van de vader en het kind met elkaar vergeleken (*houd de zakken met namaakbloed omhoog*). Er zijn vier verschillende bloedgroepen bij de mensen. Ook al is het vergelijken van bloedgroepen niet zo betrouwbaar als een DNA test, het werd vaak gebruikt om te bewijzen wie de natuurlijke vader van een kind was. Ieder kind krijgt zijn eigen 'bloedgroep' van de vader door. Zonden worden door de familielijn doorgegeven. In het geval van Jezus kwam Zijn bloed dus rechtstreeks van de Almachtige Vader zelf. God heeft geen zonde in zich, dus daarom kunnen we er zeker van zijn dat Jezus zonder zonde was. Dit is heel belangrijk als we proberen te begrijpen hoe het mogelijk was dat Jezus Zijn bloed voor ons vergoot.

LES 4 'ZO VADER ZO ZOON'



Visuele les 2 Het bloed van de moeder

Benodigheden: 1) Een plaatje van een baby in de baarmoeder.

Je zou je af kunnen vragen waarom de zonde alleen door het bloed van vaderskant wordt doorgegeven en niet door het bloed van de moeder? Onze moeders hebben ook gezondigd. Maar het overdragen van onze zondige natuur heeft iets met bloed te maken.

Je ziet hier een plaatje van een baby die nog in de buik van de moeder zit (*laat het plaatje zien*). De medische wetenschap heeft uitgevonden dat, zolang een baby in de baarmoeder zit, het bloed van moeder en kind niet met elkaar vermengd worden. Moeder en kind zijn met elkaar verbonden door een speciale buis, dat noemen we de navelstreng. Door deze navelstreng krijgt de baby voedsel, zuurstof en andere belangrijke stoffen die nodig zijn om de baby in leven te houden, toegediend, maar het bloed van de moeder komt hier niet doorheen.

Het is zelfs zo dat als het bloed van de moeder wel door de navelstreng zou gaan, het de dood van de baby tot gevolg zou hebben. Dat is dus heel gevaarlijk en als het gebeurt dan is er voor zowel moeder als kind, iets helemaal mis! Daarom weten we heel zeker dat een kind nooit de bloedgroep, noch de zondige natuur, van de moeder kan erven. Dit is heel belangrijk om te weten in verband met Maria, de moeder van Jezus, omdat zij Jezus in haar lichaam heeft gedragen voor dat Hij werd geboren. Hoewel Jezus dus, net als ieder

ander mens, in het lichaam van Zijn moeder werd gevormd en gedragen, werd de zondige natuur niet op Hem overgedragen, omdat dit niet door moeders wordt overgedragen.

Zodoende weten we dus heel erg zeker dat Jezus geen zonde heeft gedaan en dat Hij geen zondige natuur had geërfd van zijn aardse vader of moeder. Hij bleef puur en zonder zonde en daarom was Hij geschikt om voor onze zonden aan het kruis te gaan en te sterven om ons leven te geven. Alleen bloed zonder zonde kan de zonde van de hele wereld wegnemen.

Niemand anders had onze plaats in kunnen nemen en hebben bewerkt wat Hij heeft gedaan. Het bloed van geen enkele andere persoon zou in staat zijn geweest de zonde te vernietigen, ziekte en dood van de mensen op zich te nemen.

Gelukkig koos Jezus ervoor om Zijn hele leven zonder zonde te blijven. We kunnen ons niet eens voorstellen hoe iemand anders dat zou hebben moeten doen. Maar het was essentieel voor het hele Reddingsplan.

'Want God nam Christus, Die geen zonde gedaan had en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe.'
2 Corinthe 5:21

LES 4 'ZO VADER ZO ZOON'



Visuele les 3 De juiste bloedgroep

Benodigheden: 1) Tien tot vijftien glazen (of doorzichtig plastic) maatbekers van een halve liter. 2) Een schenkan met water en 2-3 lepels rode kleurstof zodat het op bloed lijkt. 3) De zakken met namaakbloed.

Een pasgeboren baby heeft iets meer dan een halve liter bloed in zijn kleine lijfje (*giet het namaakbloed in een van de glazen maatbekers*). Een volwassene heeft 6 tot 8 liter bloed in zijn/haar lichaam (*vul zoveel maatbekers als je kunt en vertel dat als alle maatbekers vol zouden zijn, dat dat de hoeveelheid bloed van een volwassene zou zijn*). Als jij wilt weten hoeveel bloed jij hebt dan moet je je eigen gewicht door twaalf delen, dan weet je het.

Om gezond te blijven heeft ons lichaam veel bloed nodig. Als we ziek worden, of we verliezen veel bloed bij een ongeluk dan moet de dokter bloedtransfusie toepassen, dat betekent dat hij je bloed moet geven, anders word je niet beter. Dat bloed komt van andere mensen, die vrijwillig ieder jaar een beetje bloed afstaan. Dat bloed wordt bewaard in een 'bloedbank', daar kan de dokter dus bloed vandaan halen voor een patiënt.

Als iemand iets mankeert of ziek is, kan hij geen bloed geven voor de bloedbank want dan zou de ziekte overgebracht kunnen worden op de persoon die het bloed krijgt. (Dus de bloedbank moet altijd goed testen of er geen ziektes in het bloed zitten).

Er is nog iets waar de dokter heel goed op moet letten. Hij moet erop letten dat hij het

juiste bloed toedient. Er zijn in principe vier verschillende bloedgroepen: A, B, AB of O (*Laat de zakken met namaakbloed zien*). Iedereen heeft een van deze bloedgroepen. Als iemand in een noodsituatie terecht komt en hij heeft veel bloed verloren, dan moet de dokter eerst weten welke bloedgroep die persoon heeft voordat hij nieuw bloed kan geven. Dit is echt noodzakelijk, want iemand met bloedgroep A kan alleen bloed krijgen van iemand met bloedgroep A. En als iemand bloedgroep B heeft, dan kan je hem alleen bloed geven van bloedgroep B. Bloedgroep O wordt gezien als de meest neutrale groep, dat betekent dat iedereen, maakt niet uit welke bloedgroep je hebt, bloed van bloedgroep O toegediend kan krijgen (*wijs naar het kruis dat met bloed is bevlekt*).

Dit helpt ons om weer aan het bloed van Jezus te denken. Het maakt niet uit welke huidskleur je hebt, welke nationaliteit je hebt, hoe oud je bent of je man of vrouw bent, het bloed van Jezus is bloed dat de zonden wegwast uit het hart van alle mensen. Het maakt niet uit welke bloedgroep je hebt. Zijn bloed is het enige bloed dat dat kan doen. In Zijn bloed zit niets verkeerd en iedereen kan Zijn bloed accepteren. Hij is alles wat we nodig hebben!

LES 4 'ZO VADER ZO ZOON'



Drama stuk De bloeddonor

Acteurs: Dokter, verpleegkundige, 2 bloeddonors.
Benodigheden: .Kleine tafel, schrijfblok met pen, microscoop, zonnebril, een stoel voor de donors, kleine tafel met zakken bloed, injectienaald, infuuspaal, slangetjes, tape om de slangetjes naar de bloeddonor te leiden.
kostuum: dokters- en verpleegstersuniform, 1^{ste} bloeddonor heeft gewone kleding aan, 2^{de} bloeddonor ziet eruit als een Bijbels plaatje van Jezus

(dokter en verpleegkundige en 1^{ste} donor komen binnen. Dokter is druk bezig een overzicht op zijn schrijfblok te bestuderen en de verpleegkundige helpt de eerste donor naar zijn stoel. Zij stelt allerlei routine vragen. Het moet een beetje een komisch toneelstuk worden)

- Verpleegkundige:** Okay, hier heb ik een stoel voor u, ik moet u even een paar vragen stellen voordat we kunnen beginnen.
- Donor:** Ik ben een beetje zenuwachtig. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Doet het pijn?
- Verpleegkundige:** Welnee, je voelt een klein prikje, dat is alles. Je hoeft helemaal niet zenuwachtig te zijn hoor. Hoe heet u?
- Donor:** Richard C. Smith.
- Verpleegkundige:** Okay, meneer Smith, heeft u wel eens drugs gebruikt?
- Donor:** Nee.
- Verpleegkundige:** Heeft u de laatste tijd nog ergens medicijnen voor gebruikt?
- Donor:** Nee.
- Verpleegkundige:** Heeft u de laatste drie dagen nog een keer een paracetamolletje geslikt?
- Donor:** Nee.
- Verpleegkundige:** Voelt u zich vandaag helemaal gezond?
- Donor:** Ja, ik voel me prima.
- Verpleegkundige:** Okay, dan rol ik nu uw mouwen even op en neem ik een bloedmonster af.

(verpleegkundige brengt handig de naald in (plakt met tape) en neemt een bloedmonster. Dan haalt ze de naald er weer uit)

Verpleegkundige: Zo, dat was alles, ik ben al weer klaar.
Dokter: *(voegt zich bij de andere twee)* Hebt u nu tijd voor mij zuster?

Verpleegkundige: Ja dokter en hier is het bloedmonster *(overhandigt hem een zakje bloed)*.

Dokter: Okay, geef me even een minuutje om het te testen op kwaliteit, kijken of er geen gekke dingen inzitten en of het wel gezond is. *(hij doet een druppel bloed onder de microscoop en schrijft iets op zijn schrijfblok)*. Geweldig. Alles ziet er goed uit. Geen sporen van drugs of vreemde ziektes! Fantastisch! En, oh super zeg! Het is bloedgroep O positief. Die bloedgroep begon net een beetje op te raken.

Donor: Ben ik nu klaar? Moet ik nog langer blijven?

Dokter: Nee, het is goed zo. Bedankt meneer Smith *(schudden elkaar de hand)*. Op deze manier helpt u mensenlevens redden.

Donor: Ik ben blij dat ik daar mee kan helpen. Nou, tot ziens dan maar, ik ga weer naar mijn werk *(hij vertrekt)*.

(de verpleegkundige komt met de volgende bloeddonor binnen – het is Jezus. Ze wijst hem een stoel en de dokter bestudeert zijn schrijfblok weer ,kijkt nog even bij de zakken met bloed)

Verpleegkundige: Goedemorgen meneer. U mag op deze stoel plaatsnemen, dan kom ik u zo een paar vragen stellen. Komt u uit een ander land vandaan? U ziet er zo anders uit.

Jezus: Ik kom oorspronkelijk uit een klein plaatsje dat heet Nazareth, maar ik heb drie jaar lang rondgereisd door heel Israël. En nu trek ik de wereld rond.

Verpleegkundige: U trekt de wereld rond? Dat is interessant. Ik neem aan dat u zakenman bent?

Jezus: Zoiets ja, zo zou je het kunnen noemen.

Verpleegkundige: Nou, laten we ons eerst maar even met deze zaken bezig houden, dan kunt u daarna weer aan uw eigen zaken *(lacht om haar eigen grapje)*.

Jezus: Nou, eigenlijk is het zo dat bloed geven mijn zaken zijn, of eigenlijk mijn Vaders zaken.

Verpleegkundige: Is het zo??? Heeft hij in Israël het beheer over een bloedbank?

Jezus: Niet op de manier zoals u dat denkt.

Verpleegkundige: *(neemt een schrijfblok op en schrijft er iets op)* Uw naam alstublieft.

Jezus: Jezus Christus, met een C graag

Verpleegkundige: *(beetje giechelend)* Oh, eh.....Is dat een gewone naam in Israël?!

Jezus: Niet echt.

Verpleegkundige: *(probeert niet meer te giechelen)* eh, eh Nou, meneer uh.... Christus, gebruikt u drugs?

Jezus: Oh, nee, ik heb nog nooit iets verkeerd gedaan.

(de dokter richt nu ook zijn aandacht op het gesprek en trekt rare gezichten naar het publiek, alsof de donor een beetje gek is. Hij heeft moeite zijn lachen in te houden als het gesprek verder gaat)

Verpleegkundige: *(schudt een klein beetje met haar hoofd)* U heeft nog nooit gezondigd ...
Helemaal nog nooit nooit iets fout gedaan? *(grinnikt)* Dat is grappig.
Gebruikt u op dit moment ergens medicijnen voor?

Jezus: Oh, nee, ik ben de Grote Heelmeester, ik ben nooit ziek.

(de dokter draait zich nu helemaal naar de twee toe en luistert aandachtig naar het gesprek. Dokter en verpleegkundige kijken elkaar aan, trekken hun wenkbrauwen op en hebben moeite hun lachen in te houden)

Verpleegkundige: Nou, eh, heeft u de laatste drie dagen nog een keer een paracetamolletje
geslikt?

Jezus: Nee, ik heb nog nooit van mijn leven hoofdpijn gehad, behalve aan het kruis.
Maar dat is nu voorbij.

(dokter en verpleegkundige hebben het steeds moeilijker om zichzelf onder controle te houden)

Dokter: We hebben hier toch wel een levende hè zuster? *(fluistert hij hardop tegen de verpleegkundige)*

Verpleegkundige: *(grinnikt en kijkt op haar schrijfblok)* Dat lijkt er wel op dokter.

Dokter: *(neemt het schrijfblok van de zuster over)* Ik denk dat ik deze zelf wil doen.
Kom zuster, dan kunt u mij wel assisteren.

Verpleegkundige: Zoals u wilt dokter. Hij is helemaal voor u. *(ze wisselen van stoel)*

Dokter: *(sarcastisch)* En voelen we ons een beetje goed vandaag meneer Christus?

Jezus: Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld.

Dokter: Nou, dan rollen we maar even uw mouwen op en nemen we wat bloed af.

(Jezus rolt zijn mouwen op en de dokter brengt de naald aan om bloed af te nemen)

Jezus: Ik denk dat u mijn bloed heel interessant zult vinden dokter. Het is namelijk
nooit in aanraking geweest met zonde, ziekte of andere zwakheden. Zoals u
weet krijgen we ons bloed van onze vader en mijn Hemelse Vader, die de
Schepper is van Hemel en Aarde, was nooit ziek, heeft nooit gezondigd en
had ook geen ernstige ziekte 'onder de leden'. Mijn bloed is het zuiverste
bloed dat u ooit heeft gezien.

(de dokter en verpleegkundige hebben alle moeite om niet van hun stoel te vallen van het lachen)

Jezus: *(spreekt tegen de dokter maar ook tegen het publiek)* Weet je, de Heerlijkheid
van God stroomt door mijn aderen en het is niet alleen zo dat ik geen zonde of
ziekte in mijn bloed heb, maar als je mijn bloed aan de patiënten in het
ziekenhuis geeft dan worden ze, als ze dat geloven willen, onmiddellijk
gezezen van welke ziekte dan ook. Er zit kracht in het bloed van het Lam
omdat de Vader en ik één zijn.

Dokter: *(verwijdert de naald en pakt de zak met bloed op)* Dit is alles wat we nodig
hebben *(mompelt tegen het publiek)* in vele opzichten bedoel ik.

Verpleegkundige: Zullen we het even onder de microscoop bekijken dokter?

Dokter: *(ze lopen samen naar de microscoop toe)* Ik wil dit voor geen geld in de
wereld missen.

(hij legt een druppel onder de microscoop en kijkt – doet meteen een stap achteruit, wrijft in zijn ogen,

bedekt zijn ogen alsof hij een verblindend licht heeft gezien. Hij valt bijna van zijn stoel.

Dokter: Alle mensen, wat was dat?

Jezus: Ik zei het toch! *(zit nog steeds kalm op zijn stoel)*

Verpleegkundige: Laat mij ook eens kijken.

Dokter: Wees voorzichtig zuster!

(zelfde reactie als bij de dokter. Een verblindend licht maakt dat ze van de stoel valt. De dokter en de zuster kijken elkaar met grote ogen aan. Ze zijn helemaal ontgaan.)

Verpleegkundige: Wat vindt u ervan dokter?

Jezus: *(zit nog steeds op zijn stoel en kijkt naar het publiek)* Ik heb het gezegd: de Heerlijkheid van mijn Vader stroomt door mijn aderen. We krijgen ons bloed van onze vader. Op de hele wereld is geen bloed te vinden dat hier op lijkt. Het is ook niet een bepaalde bloedgroep en toch kan je het voor alle soorten bloed gebruiken.

Verpleegkundige/Samen: *(luisteren aandachtig naar Jezus en kijken elkaar aan. Ze schuifelen weer naar de microscoop om nog een keer te kijken)* Hier dokter, zet deze zonnebril op.

Dokter: *(zet de bril op en kijkt heel voorzichtig in de microscoop)* Zuster.....

Verpleegkundige: Ja dokter?!

Dokter: Ik heb nog nooit zoiets gehoord en ik ben toch al heel lang dokter.

Verpleegkundige: Echt waar?

Dokter: Maar, hij heeft gelijk. Ik weet niet wie dit is, maar zijn bloed is met niets op aarde te vergelijken. Dit bloed is zuiverder dan van een pasgeboren baby. Misschien dat Adam en Eva zulk bloed gehad hebben toen ze nog in de hof van Eden woonden en nog niet hadden gezondigd. Hier zit helemaal niets verkeerd in.

Verpleegkundige: En dat verblindende licht dan dokter? Wat was dat?

Samen: *(ze kijken elkaar aan en zeggen tegelijk)* De heerlijkheid van God!

Dokter: *(keert zich vol ontzag naar Jezus en helpt hem op te staan van de stoel)* Jezus, heeft u misschien nog wat tijd om meer vragen te beantwoorden?

Jezus: Ik doe niets liever *(allen verlaten het toneel)*.

LES 4 'ZO VADER ZO ZOON'



Vragen over les 4

1. Maria was de moeder van Jezus. Wie was haar echtgenoot? *Jozef.*
2. Maria was de moeder van Jezus, maar wie was eigenlijk zijn Vader? *God de Schepper van Hemel en Aarde.*
3. Waarom weten we dat God zijn Vader was en niet Jozef? *De Heilige Geest kwam over Maria en zorgde dat ze in verwachting raakte (aanvullende informatie voor oudere kinderen, Maria en Jozef waren nooit met elkaar naar bed geweest).*
4. Zonden worden van de ene persoon op de andere persoon overgedragen. Hoe zit dat? *Van vader op kinderen.*
5. Waarom is het belangrijk om te weten dat Jezus geen aardse vader had? *Een aardse vader zou de zonden overgedragen hebben op Jezus, maar Jezus was zonder zonde. Als Hij wel zonde in zich had gehad, zou Hij niet geschikt geweest zijn om te sterven voor de zonden van de mensen.*
6. Als we willen aantonen wie de vader van een kind is dan kunnen we dat met een DNA test doen. Maar er is nog een ander manier. *Bloedgroepen vergelijken.*
7. Alhoewel de zonde door het bloed wordt overgedragen van de vader op de kinderen, waarom was het dan zo uniek dat God de vader van Jezus was? *God had geen zonde in zich, dus die konden ook niet worden overgedragen.*
8. Hoe krijgt een baby in de baarmoeder voedsel en zuurstof toegediend? *Door de navelstreng die is verbonden met de moeder.*
9. Wat krijgt het kind niet van de moeder? *Haar bloed.*
10. Waarom is dit geestelijk gezien zo belangrijk om te weten? *Zonden worden overgedragen door het bloed. Omdat het bloed van de moeder niet wordt doorgegeven aan het kind geeft ze dus ook niet de zonde aan haar kind door.*
11. Waarom is dit zo belangrijk om te weten als we het over Jezus hebben? *Hij had geen aardse vader en kon daarom ook geen zonde hebben gekregen in zijn bloed.*
12. Nu weten we dat Jezus geen zonde had geërfd van zijn ouders, maar waarom was hij eigenlijk zonder zonde? *Jezus zondigde zijn hele leven niet.*
13. Als we ziek worden of gewond raken en veel bloed verliezen, wat zal de dokter dan doen? *Bloed geven.*
14. Voordat hij ons bloed gaat geven is het belangrijk om te weten welke bloedgroep je hebt. *Waarom? Niet alle bloedgroepen passen bij elkaar.*
15. Welke bloedgroep doet ons denken aan het bloed van Jezus en waarom? *Bloedgroep O omdat het aan iedereen toegediend kan worden. Net als het bloed van Jezus, dat alle mensen schoon wast van de zonde.*

Zwaardoefeningen 4

Lucas 1:35

De engel antwoordde: "De Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God. Daarom zal uw Kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd.



Romeinen 5:12

Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen en de dood is het logische gevolg van de zonde. De dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal.

2 Corinthe 5:21

Want God nam Christus, Die geen zonde gedaan had en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe.

1 Petrus 1:19

U bent niet vrijgekocht met iets wat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam: Het bloed van Christus

Exodus 20:5

U mag niet voor dergelijke zaken buigen of deze vereren; want Ik, de HERE, ben een jaloerse God, Die de zonden van de vaders toerekent aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van hen die Mij haten

Johannes 8:19

"Waar is Uw Vader dan?" vroegen zij. Hij antwoordde: "U weet niet wie Ik ben en ook niet wie mijn Vader is. Als u Mij kende, zou u ook mijn Vader kennen."

Romeinen 6:23

De zonde betaalt een hard loon: De dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: Eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here

Hebreeën 4:15

Deze hogepriester begrijpt onze zwakheden, omdat Hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij; maar Hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven; Hij heeft nooit gezondigd.

Johannes 10:18

Niemand berooft Mij van het leven; Ik geef het uit eigen vrije wil. Want Ik kan en mag mijn leven geven en het terugnemen. Ik doe dat omdat mijn Vader dat heeft gezegd.

Mattheüs 3:17

Een stem uit de hemel zei: "Dit is mijn geliefde Zoon; Hij verheugt mijn hart."

LES 4 'ZO VADER ZO ZOON'



Ontmoeting met God 4

Neem even tijd om met elkaar te praten over het overdragen van zonde van vader op kind, ook al hebben we de allerbeste vader. Toch is het een feit, alleen Jezus heeft een leven zonder zonde geleefd. Spreek dan over kinderen die een vader met problemen hebben. Bijvoorbeeld een vader die drugs gebruikt, aan alcohol verslaafd is of misschien wel in de gevangenis zit. Je kent je eigen kinderen en weet vast wel hoeveel kinderen een vader hebben met problemen. Zorg ervoor dat niemand 'herkend' kan worden zodat er geen kind voor schut kan komen te staan.

Het gaat erom, dat, of een vader nu heel veel of maar weinig problemen heeft, als we Jezus als onze redder hebben geaccepteerd, we bij het gezin van God horen en dan wordt onze Hemelse Vader, onze Vader. Vanaf dat moment hebben we dus Zijn bloed, juist omdat het bloed van Jezus alle zonden heeft weggewassen.

Als je de kinderen naar voren roept voor gebed, laat ze dan in een rij voor je staan. Zing nog een keer een lied over het bloed dat schoonwast van zonden.

Als dat klaar is, maar de muziek speelt nog door, leg dan heel rustig je hand op de schouder van ieder kind.

Zorg dat de kinderen op Jezus gericht blijven.

Bid niet zo dat een kind erdoor wordt afgeschrikt of gealarmeerd, maar in de autoriteit van de Heilige Geest verbreek je de generatie vloek die het kind dwars zit, of in de toekomst voor problemen zou kunnen zorgen. Wees voorzichtig met het gebruik van het woord 'vloek', dan kun je je de kritiek van volwassenen op je hals halen.

Bid iets in de geest van: 'In de geest verbreken we alles wat een barrière in het leven van het kind zou kunnen zijn, in de Naam van Jezus.' Of: 'We binden de machten van de duisternis die het leven van dit kind omringen en we zetten hem/haar vrij om God met zijn/haar hele hart te dienen, in de Naam en door het bloed van Jezus.'

Kinderen vinden het heerlijk als er iemand voor ze bidt. Zorg dat er een aantal mensen zijn die kunnen helpen als de kinderen onrustig worden. Er kunnen natuurlijk meer mensen die je daar geschikt voor vindt, voor de kinderen bidden.