

Serie Bijbel onderwijs voor kinderen, deel 3

Help kinderen ontdekken wat het karakter van God is. Dit zal een stevig fundament vormen voor de groei van hun geloof.



De
Allerhoogste
GOOD

 KIDS IN MINISTRY
INTERNATIONAL

Becky Fischer

DE ALLERHOOGSTE GOD

INHOUD

Waar staan wij voor	blz. 5
Over de auteur	blz. 6
Wat je moet weten voor je begint	blz. 7
Lofprijzen en aanbidding	blz. 8
Spelletjes en wedstrijden	blz. 8
Zwaardoefeningen	blz. 8
Bijbeltekst	blz. 8
Vorbereiding	blz. 9
Vragen over de les	blz. 9
De les van vandaag	blz. 9
Dramastukjes	blz. 9
Extra dramastukjes	blz. 10
Extra training voor de leider	blz. 10
Ontmoeting met God	blz. 10
LES 1 DE ALLERHOOGSTE GOD	blz. 11
LES 2 DE GOEDHEID VAN GOD	blz. 23
LES 3 DE RECHTVAARDIGHEID VAN GOD	blz. 35
LES 4 HET GEHEIMENIS VAN DE DRIE IN EÉN	blz. 47
LES 5 GOD DE VADER	blz. 60
LES 6 GOD DE ZOON	blz. 72
LES 7 JEZUS, ONZE REDDER	blz. 85
LES 8 JEZUS, DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN	blz. 97
LES 9 JEZUS, HET LEVENDE WOORD	blz. 109
LES 10 JEZUS VOLGEN IN DE DOOP	blz. 121
LES 11 GOD DE HEILIGE GEEST	blz. 133
LES 12 VERVULD MET DE HEILIGE GEEST	blz. 145
LES 13 WAT IS SPREKEN IN TONGEN	blz. 157
LES 14 GESCHAPEN NAAR GODS BEELD	blz. 169
LES 15 ONZE INNERLIJKE MENS (GEEST)	blz. 181
LES 16 EEN NIEUWE MANIER VAN DENKEN (ZIEL)	blz. 193
LES 17 TEMPEL VAN GOD (LICHAAM)	blz. 208
Een kind tot Christus leiden	blz. 215
Een kind voorbereiden op de doop	blz. 222
Een kind voorbereiden op de vervulling met de Heilige Geest	blz. 224
Statistieken over kinderen zonder vader	blz. 225
Extra dramastukjes	blz. 226

LES 11



'God, de Heilige Geest' Overzicht voor de leider 11

In de les van vandaag gaan we verder met onze studie over de Drieëenheid en we gaan het nu hebben over de derde persoon, namelijk de Heilige Geest. We zullen gaan zien wat Zijn taak is binnen de Goddelijke Drieëenheid. Voor de kinderen is de persoon van de Heilige Geest waarschijnlijk het moeilijkst te begrijpen. En toch hebben we dagelijks juist met Hem het meest te maken. Hopelijk kunnen we duidelijkheid maken wie Hij is en wat Hij doet in het leven van de gelovigen. Ondanks het feit dat de Heilige Geest een hele grote rol in ons leven speelt, hebben we hier alleen de ruimte om ons te concentreren op Zijn rol als onze Gids, Leraar en Trooster. Als we gedoopt worden met de Heilige Geest, worden we vol van Hem. In de volgende les zullen we daar verder over spreken.

Het is ook belangrijk om duidelijk te maken welke rol de Heilige Geest speelt als iemand tot bekering komt. Binnen het christelijk geloof hoor je heel vaak dat mensen zeggen dat Jezus in je hart komt wonen als je je bekeert. Er zijn genoeg verhalen bekend van jonge kinderen die denken dat Jezus echt in je hart komt wonen en deze concrete denkers vragen zich af hoe een volwassen man als

Jezus past in hun kleine hartje. En hoeveel pijn dat zou kunnen doen. Daarom, maar ook om Bijbels gefundeerd te zijn, nemen we de tijd om duidelijk uit te leggen wat er nu echt gebeurt als we opnieuw geboren worden, en waar Jezus dan uiteindelijk is.

In deze les hebben we geen tijd om aan de kinderen uit te leggen dat het de stem van de Heilige Geest is als we spreken over 'het verstaan van Gods stem.' Als je daar wel de tijd voor hebt tijdens je les, is het goed om dit toch naar voren te brengen.

Er is een hele curriculum geschreven over het onderwerp: 'de School van de Heilige Geest' en die serie zou een heel goed vervolg zijn op deze lessen. (voor meer info zie www.kidsinministry.com).

Natuurlijk is het ons beperkte denken dat uitleg zoekt voor het mysterie van de Drieëenheid. Door iedere persoon van de Drieëenheid apart te bespreken helpen we onszelf en de kinderen te begrijpen wie elke persoon is en hoe we met elk van hen zijn verbonden. Jezus zelf heeft ons het meeste onderwijs hierover gegeven. We vertrouwen erop dat dit jou en de kinderen die je onderwijst zal helpen.

Hele jonge kinderen denken concreet en vragen zich af hoe het mogelijk is dat een volwassen man als Jezus in hun hartje kan passen.

BIJBELTEKST

‘Maar de heilige Geest die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal jullie bijstaan; hij zal je alles leren...’

Johannes 14:26
(GNB)



UITLEG BIJ DE BIJBELTEKST

Zorg ervoor dat de kinderen de volgende woorden en informatie begrijpen.

Bijstaan: *helpen als dat nodig is*

In mijn Naam: *Jesus is degene die hier spreekt*

De Vader: *God de Vader. Alle drie personen van de Drieëenheid worden in dit vers genoemd. Kun jij ze vinden?*

Alles leren: *één van de belangrijkste taken van de Heilige Geest .*



VOORBEREIDING

Inleiding:

Benodigheden: *Gebruik een echte deur die voor in het lokaal geplaatst kan worden. Als die niet aanwezig is maak dan een deur van een rol papier, met de houtnerf, de deurposten en een deurknop erop getekend, deze kan voor in de klas opgehangen worden.*

Visuele les 1:

Benodigheden: *1. Doorzichtige pop die je in het wit kleedt dat is God de Heilige Geest 2. De Ken pop die je voor Jezus gebruikt 3. Het onzichtbare God model 4. Een handvol watten of kussenvulling om wolven voor te stellen. 5. Een gekleurde suède/stoffen haarband 6. Twee grote felgekleurde veren.*

Visuele les 2:

Benodigheden: *1. Een baret die [in Amerika] gebruikt bij diploma uitreiking 2. Een bijbel 3. Een whiteboard 4. Een stift 5. Een groot rood hart dat doormidden is gescheurd 6. Rol plakband 7. Een zacht dekentje.*

Visuele les 3:

Benodigheden: *1. Een glazen schaal en een klein laagje brandbare vloeistof op de bodem 2. Een doosje lucifers 3. Een ventilator met een verlengsnoer (indien nodig) 4. Houd een brandblusapparaat bij de hand uit voorzorg 5. een deksel om de schaal mee af te sluiten zodat het vuur verstikt wordt.*

Onderstreepte voorwerpen zijn te verkrijgen in een pakket met visuele hulpmiddelen dat je kunt bestellen bij www.kidsinministry.com

LES 11

'God, de Heilige Geest'



Inleiding

De Heilige Geest leeft binnenin ons

Benodigheden: Gebruik een echte deur die voor in het lokaal geplaatst kan worden. Als die niet beschikbaar is maak dan een deur van een rol papier, met de houtnerven, de deurposten en een deurknop erop getekend, deze kan voor in de zaal opgehangen worden.

We weten nu meer over de Drieëenheid van God. De naam Drieëenheid komt niet letterlijk in de Bijbel voor. Het is een woord dat christenen gebruiken om de drie delen van God op een makkelijkere manier te beschrijven. We hebben God de Vader bestudeerd. Hij is de Schepper en Meester-ontwerper van alle dingen, inclusief het grote reddingsplan. We hebben ook God, de Zoon bestudeerd, die we kennen als Jezus. Jezus is meestal degene die we het best kennen door het verhaal van Zijn geboorte en Zijn sterven op Golgotha om de straf voor de zonden van de mensen te dragen. We kennen Hem ook heel goed omdat we de mensen die christen willen worden zeggen dat ze 'Jezus in hun hart moeten vragen'. Hoeveel van jullie hebben deze zin wel eens eerder gehoord (*laat reageren*).

Maar vandaag wil ik jullie laten zien waarom het 'vragen van Jezus in je hart', niet de juiste manier is om te zeggen wat we bedoelen. Het heeft allemaal te maken met de derde persoon van de Drieëenheid en de taak die Hem is gegeven. De Heilige Geest is niet een 'het'. Hij is niet een 'ding'. Hij is onze dierbare Vriend die dicht bij ons staat dan een broer.

Om ons te helpen Hem beter te begrijpen zullen we eens kijken naar de zin 'Jezus vragen om in ons hart te komen.' Weet jij waar christenen dit idee vandaan hebben als

het om bekering gaat? (*laat reageren en loop naar de losse deur of naar de voor dit doel getekende deur*). Je kunt het terug vinden in de Bijbel in Openbaring 3:20. Hier zegt Jezus: 'Luister, Ik klopf op de deur' (*Klop zachtjes op de deur*). 'Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen.' (*als je een echte deur hebt kun je die openen*). Dan zullen wij samen eten; hij met Mij en Ik met hem.'

De meeste christenen denken dat Jezus hier tegen zondaars spreekt. Dit is de reden waarom zij tegen onbekeerde mensen zeggen dat Jezus aan de deur van hun hart staat en vraagt om binnen gelaten te worden. Maar de waarheid is dat Jezus hier tegen christenen praatte en dat Hij hen wilde laten weten hoe graag Hij hechte vriendschap met hen wil hebben.

Jezus vergeeft onze zonden en wast ons witter dan sneeuw met Zijn dierbaar bloed. Maar de Bijbel is duidelijk. Toen Hij opstond uit de dood ging Hij rechtstreeks naar de hemel en Hij zit daar aan de rechterhand van de Vader (Hebreeën 8:1). Als we opnieuw geboren worden, is het in feite de Heilige Geest die in ons komt wonen. Het is de Heilige Geest die Christus uit de dood heeft opgewekt en die nu voor altijd in ons leeft (Romeinen 8:11). Het is een van Zijn grootste taken als God.

LES 11

'God, de Heilige Geest'



Visuele les 1

Onze Gids

Benodigheden: 1. Doorzichtige pop die je in het wit kleedt dat is God de Heilige Geest 2. De Ken pop die je voor Jezus gebruikt 3. Het onzichtbare God model 4. Een handvol watten of kussenvulling om wolken voor te stellen. 5. Een gekleurde suède/stoffen haarband 6. Twee grote felgekleurde veren.

Jezus (*beweeg langzaam de Jezus pop omhoog richting de hemel met zijn voeten in de 'wolken'*) legde uit dat het nodig was dat Hij naar de hemel ging om bij de Vader te zijn, zodat de Heilige Geest bij ons zou kunnen zijn hier op aarde. (*houd de Heilige Geest pop boven je hoofd en laat hem langzaam naar beneden komen*). De Heilige Geest heeft dezelfde bekwaamheden, krachten en kennis als God de Vader en God de Zoon. Ze hebben alleen elk een andere taak om te vervullen. (*Plaats de drie poppen op de tafel, als het kan staand, voor het eerst zien de kinderen nu de Vader, Zoon en Heilige Geest bij elkaar*).

Nadat Jezus was geboren, op aarde had geleefd, was gestorven en weer opgestaan uit de dood was zijn taak hier op aarde eigenlijk volbracht, ook al ervaren we nog steeds het goede van wat Hij heeft gedaan. Hij is niet alleen opgestaan uit de dood, maar is op een wolk opgevoerd naar de hemel en nu leeft Hij met de Vader, zittend aan Zijn rechterhand (*schuif de Jezus en de Vader pop naar de zijkant*). Maar toen Hij wegging stuurde Hij ons de Trooster, of de Heilige Geest, om hier op aarde contact met ons te blijven hebben.

Toen Jezus op aarde leefde was Hij beperkt tot het leven in een lichaam net zoals wij. Hij kon maar op een plaats tegelijk zijn. Maar de Heilige Geest kan overal tegelijk zijn! Zoals God de Vader is Hij onzichtbaar en Zijn

aanwezigheid is overal. Hij heeft ook altijd al bestaan en zal er altijd zijn. Hij kan in mij zijn en op hetzelfde moment ook in jou en in kleine kinderen die aan de andere kant van de wereld leven. Het is eigenlijk de Heilige Geest die tot de harten van de mensen spreekt en ze hongerig maakt om tot de Vader te komen. Het is Zijn stem die we horen als we Gods stem horen (*plaats je handen op je buik om aan te tonen waar we Zijn stem horen*). Hij is degene die ons leidt en die ons de weg wijst in ons dagelijks leven. (Johannes 16:13). (*Loop door het lokaal met één hand op je buik en de andere voor je uitgestoken alsof je geleid wordt*).

Wat is een gids? (*laat reageren terwijl je de gekleurde haarband ombindt en de twee veren in je haar steekt*) een gids is iemand die de weg kent naar een moeilijke plaats en andere mensen daar veilig naar toe kan brengen. In de vroegere dagen van de Amerikaanse geschiedenis huurden soldaten, pioniers en cowboys de Indiaanse gidsen om ze door moeilijke bergpassen of door woestijnen te leiden. Ze zouden misschien dood zijn gegaan als de gidsen hen niet hadden geleid en ook aan water hadden geholpen. Hun leven was afhankelijk van de leiding van de Indianen. De Heilige Geest is onze Gids in dit leven. Als Hij ons de weg niet wijst zou het leven erg moeilijk zijn.

LES 11 'God, de Heilige Geest'



Visuele les 2 Onze leraar en trooster

Benodigheden: 1. Een baret die [in Amerika] gebruikt bij diploma uitreiking 2. Een bijbel 3. Een whiteboard 4. Een stift 5. Een groot rood hart dat doormidden is gescheurd 6. Rol plakband 7. Een zacht dekentje.

Leraren zijn erg belangrijk in ons leven (*Zet de baret op, neem je bijbel en de stift in je hand*). Ook al vinden we school misschien niet altijd leuk, zonder school zouden we niet leren lezen en schrijven (*schrijf je naam op het whiteboard*). Naar welke school je ook gaat, een openbare of christelijke school, leraren zijn heel kostbaar in ons leven.

Als niemand ons leert lezen, schrijven en rekenen, zullen we nooit in staat zijn een goede baan te krijgen en een goed leven voor onszelf en ons gezin op te bouwen. Kinderen in arme landen kunnen vaak geen opleiding krijgen, omdat zij geen geld hebben om naar school te gaan. Hierdoor zitten zij hun hele leven gevangen in een cirkel van armoede. Vaak nemen zij hun toevlucht tot stelen, het verkopen van illegale drugs, of nog veel erger, en dat alleen maar om geld te hebben om te overleven. We kunnen niet zonder opleiding en we hebben leraren nodig om ons te onderwijzen.

De Heilige Geest is dus onze Gids, maar de Bijbel noemt Hem ook onze Leraar (Lucas 12:12). Wanneer we tijd nemen om Het Woord van God te lezen, is de Heilige Geest erbij om ons uit te leggen wat de teksten betekenen (*open de Bijbel en wijs naar een tekst*). Jezus zei: 'Maar de Vader zal de Plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest, Die u in Mijn naam alles zal leren en u steeds weer zal herinneren aan wat Ik gezegd

heb (Johannes 14:26). De Heilige Geest is ook onze Trooster (Johannes 14:16). (*Houd het doormidden gescheurde papieren hart omhoog en plak het aan elkaar*). Hij heelt de gebroken harten. Als we gekwetst zijn of pijn hebben, ontmoedigd zijn of alleen, is de Heilige Geest er om ons te troosten. Hij zal ons nooit in de steek laten.

Wat betekent het om iemand te troosten? (*Laat reageren terwijl je een klein kind naar voren laat komen en hem/haar in een zachte, warme deken wikkelt*). Als je koude rillingen hebt omdat je ziek bent en je moeder wikkelt je stevig in een warme deken en maakt lekkere warme soep voor je (*ga op een stoel zitten en houdt het kind op je schoot, terwijl je het knuffelt*) dan ga je je beter voelen omdat je lekker dicht tegen haar aanzit; dit kun je (ver)troosten noemen. Ze doet alles wat ze kan doen om je te laten weten dat ze van je houdt en dat ze met je meevoelt omdat je je niet lekker voelt.

Jij en ik kunnen in ons leven nog veel ergere dingen meemaken dan alleen maar buikpijn of een geschaafde elleboog en onze moeders zullen er niet altijd zijn om ons te troosten. Maar de Heilige Geest is er wel. Hij zal ons troosten als we verdrietig zijn of pijn voelen. Als we het moeilijk hebben in ons leven dan zal de Heilige Geest er zijn om ons te troosten!

LES 11 'God, de Heilige Geest'



Visuele les 3 Hij geeft ons kracht

Benodigheden: 1. Een glazen schaal en een klein laagje brandbare vloeistof op de bodem
2. Een doosje lucifers 3. Een ventilator met een verlengsnoer (indien nodig) 4. Houd een brandblusapparaat bij de hand uit voorzorg 5. een deksel om de schaal mee af te sluiten zodat het vuur verstikt wordt.

De Bijbel gebruikt verschillende symbolen om ons te laten weten dat de Heilige Geest krachtig is. Twee daarvan zijn vuur en wind (*zet de ventilator aan en richt hem op de kinderen*). Wind wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken voor hele steden (*denk ook aan windmolens*) daar maken energiebedrijven dan gebruik van. Wervelwinden en tornado's zijn de krachtigste stormen die in de natuur voorkomen. We kunnen de kracht van de wind die we in de natuurlijke wereld ervaren, vergelijken met de kracht die we mogen ervaren als we vol zijn van de Heilige Geest.

Op de eerste Pinksterdag waren er 120 mensen in de bovenzaal aan het wachten op de komst van de Heilige Geest en er staat dat het geluid van een krachtige windvlaag te horen was en dat ze plotseling allemaal gevuld werden met de Heilige Geest (Handelingen 2:2). Ze werden die dag gevuld met de kracht en vrijmoedigheid van de Geest van God, en de kerk was nooit meer hetzelfde! Het evangelie begon zich te verspreiden als een lopend vuur vanwege de kracht van de Heilige Geest binnenin hen.

Als we de Heer vragen ons te vullen met Zijn Geest krijgen we kracht en vrijmoedigheid om tegen onze vrienden en buren te getuigen van wat Jezus voor ons betekent (*draai de ventilator uit*). Vuur is ook een belangrijk symbool voor de Heilige Geest in de Bijbel.

Mozes merkte dat hij stond te praten tegen een brandende struik die maar niet kon opbranden (*Zet de glazen schaal voor je neer, strijk een lucifer aan en laat deze vallen in de spiritus. Zorg ervoor dat er niets brandbaars in de buurt van de schaal is. Leg aluminiumfolie onder de schaal om te voorkomen dat het vuur zich per ongeluk verspreidt. Laat het maar heel even branden, dit vanwege de rook*). Vuur was een symbool van Gods Kracht, en Hij liet dit aan Mozes zien om hem moed te geven naar de Farao te gaan. Vuur heeft enorme kracht en kan heel prettig zijn of juist verwoesten. Bosbranden razen ongecontroleerd voort en vernietigen kilometers ver alles wat op hun pad komt. Vuur heeft echter ook de kracht om onze huizen te verwarmen, ons te helpen voedsel te koken. Vuur is heel krachtig en het is niet iets om mee te spelen.

Toen Johannes de Doper begon te profeteren over de komst van de Messias, verkondigde hij dat Jezus zou komen om de mensen te dopen met de Heilige Geest en met vuur (Lucas 3:16). Met Pinksteren werd opnieuw de kracht van vuur als voorbeeld gebruikt toen de discipelen werden vervuld met de Heilige Geest. Handelingen 2 zegt dat er kleine vlammetjes van vuur op het hoofd van de discipelen verscheen als een symbool dat de Heilige Geest echt op hen was. Wanneer we vervuld worden met de Heilige Geest, hebben we Zijn Kracht in ons.

LES 11 'God, de Heilige Geest'



Drama stuk De Heilige Geest binnenin mij

Acteurs: Esther, Ronald, Ben, Liesbeth, de Heilige Geest

Benodigheden: Pop, fiets, gereedschap voor de fiets, iets om te drinken voor moeder, tuinstoel voor moeder

Kostuums: De Heilige Geest is gekleed in een wit kleed, witte baard, en witte hoofddoek tot op zijn schouders. Alle anderen zijn in gewone kleding.

(Moeder zit in een tuinstoel te kijken naar Ben en Ronald. Ze hebben een fiets ondersteboven gezet en werken aan de wielen of versnelling. Ben en Ronald staan achter de fiets en kijken naar het publiek. Moeder kijkt ook naar het publiek)

Liesbeth: Hoe gaat het, jongens? Lukt het een beetje?

Ben: Ja, behalve met deze ene versnelling *(draait iets aan met zijn gereedschap, zit op zijn hielen en krabt op zijn hoofd)*. Ik kan maar niet bedenken wat het probleem is.

(Esther komt binnen met haar pop en gaat naast moeder op de grond zitten. De Heilige Geest komt vlak achter haar binnen en staat achter haar en Liesbeth. Niemand is zich bewust van Zijn Aanwezigheid)

Esther: Hoi, mam, Ik heb mijn kamer helemaal opgeruimd.

Liesbeth: Heel goed, lieverd. Ben je niet blij dat je het gedaan hebt en dat het nu klaar is?

Esther: *(Met haar pop spelend)* Ja, en het geeft me ook een hoop tijd om na te denken.

Ben: En waar was je over aan het nadenken, schatje?

Esther: Ik weet het niet. Verschillende dingen. *(Is een moment stil en iedereen gaat door met wat hij aan het doen was. De Heilige Geest staat stil naast haar)* Mama, er is iets wat ik niet helemaal begrijp.

Liesbeth: Wat is dat?

Esther: Nou, u weet toch dat ik enkele weken geleden Jezus gevraagd heb om in mijn hart te komen. Maar ik begrijp niet hoe een man zo groot als papa binnenin mij past. Zou dat geen pijn doen?

(De anderen barsten in lachen uit en draaien zich om om naar Esther te kijken. Zelfs de Heilige Geest lacht een beetje, maar is stil. Esther duwt haar gezicht in haar moeders schoot, omdat ze zich schaamt. De Heilige Geest plaats zachtjes een hand op haar rug. Haar moeder streelt haar haren)

Liesbeth: Je hoeft je niet te schamen, Esther. Dit is eigenlijk een hele goede vraag.

(Esther zit opnieuw rechtop. De Heilige Geest haalt Zijn hand weg)

Liesbeth: Het zit zo. Toen Jezus op aarde leefde was Hij in elk opzicht een mens net als jij en ik. Hij had een lichaam van vlees en bloed net als wij *(tilt haar arm op en knijpt erin om het te laten zien)*. Dus daarom kon Hij maar op één plaats tegelijk zijn net als jij en ik. Het zou voor Hem onmogelijk zijn om in iemands hart te leven als Jezus de mens. Maar Jezus is ook God. Toen Hij stierf en weer levend werd had Hij een verheerlijkt lichaam dat nooit meer zou sterven. Hij kon zelfs hele 'coole' dingen doen als door muren heen lopen. Maar Jezus zei tegen Zijn discipelen dat het belangrijk was dat Hij op een gegeven moment naar de hemel zou gaan en aan de rechterhand van God de Vader zou zitten.

Ben: *(Stopt met wat hij aan het doen is en draait zich om om naar Esther te kijken)* Jezus zei dat als Hij niet naar de hemel zou gaan, de Heilige Geest niet naar de aarde kon komen. En Hij zei dat het heel belangrijk was voor de Heilige Geest om te komen.

(De Heilige Geest glimlacht en zwaait met Zijn hand alsof Hij zegt 'Hallo'. maar verder is Hij stil)

Ben: Jezus zei dat de Heilige Geest onze Leraar zou zijn, *(telt af op zijn vingers)* onze Gids, onze Trooster en dat Hij zou ons zou vullen met Zichzelf. Jezus kon maar op één plaats tegelijk zijn, omdat Hij beperkt werd door een menselijk lichaam, maar de Heilige Geest kan overal tegelijk zijn. En hier is het speciale antwoord op je vraag – omdat de Heilige Geest niet beperkt is door een menselijk lichaam, kan Hij overal in passen! Hij vult het hele heelal, en toch kan Hij ook passen binnenin je kleine hart *(wijst naar haar)* en het zal geen pijn doen!

Ronald: Bedoel je, dat het niet echt Jezus is die in ons hart leeft – maar de Heilige Geest? Dat wist ik niet!

Liesbeth: *(Staat met haar drinken op en loopt naar de jongens toe terwijl ze bezig zijn met de fiets. De Heilige Geest volgt haar)* Ja en nee. Jezus zei dat het de Heilige Geest was die binnenin ons zou wonen. MAAR, omdat Jezus en de Heilige Geest één God zijn, woont ook de Here Jezus in je als je de Heilige Geest binnenin je hebt.

Ronald: *(Kijkt naar zijn moeder, rimpelt zijn neus, en krabt zijn hoofd)* Ik denk dat ik het begrijp.

Esther: *(Voegt zich bij de groep)* Ik denk dat ik het nu ook begrijp....

Ben: Er zijn veel dingen over God die voor ons moeilijk te begrijpen zijn. Een heleboel dingen moeten we in geloof aannemen. Dit is één van die dingen. *(Draait zich weer om naar de fiets, draait gefrustreerd aan één van de wielen, en krabt zijn hoofd)* Jongens, ik heb ook de Heilige Geest nodig om me te helpen dit uit te zoeken! Heer, u zei me dat U mijn Leraar en Gids zou zijn en ik heb beslist nu wat leiding nodig om dit probleem op te lossen! Help me alstublieft!

(De Heilige Geest reikt stilletjes naar beneden en wijst met één hand naar een versnelling, legt een andere hand op Bens schouder en fluistert in Bens oor terwijl Ben zich niet bewust is dat Hij daar is)

Ben: Nou, moet je nu eens kijken! Bedankt, Heilige Geest! Kijk, Ronald! Het is dit kleine pinnetje, dat is de boosdoener. Als ik het een klein beetje zo ombuig ... *(rommelt met een tangetje en gromt alsof hij hard aan het werken is)*. Ziezo! *(Draait opnieuw het wiel)* Dat is perfect! *(Kijkt naar de kinderen)* Dat had ik niet kunnen oplossen zonder de Heilige Geest!

Esther: Hoe weet je dat het de Heilige Geest was, pappa? Hoe weet je dat je het niet zelf hebt bedacht?

Kids in Ministry International
DE ALLERHOOGSTE GOD

Ben: Omdat ik zelf niet verder kwam, lieverd (*tikt haar vriendelijk op haar neus*). Dat is één van de taken van de Heilige Geest, Hij wil onze Helper zijn.

Liesbeth: Zie je, Hij is de hele tijd bij ons. Hij is nu hier, zelfs al kun je Hem niet met je ogen zien. Hij wacht er gewoon op dat we Hem vragen om Zijn hulp. De Heilige Geest is een bijzondere Vriend.

(De Heilige Geest geeft met zijn duimen een 'goed zo' teken aan de familie en knikt goedkeurend met Zijn hoofd)

Esther: (*Wijst trots op zichzelf terwijl ze de pop onder haar arm houdt*) En Hij leeft binnenin mijn hart!

Liesbeth: Dat is zo! Hij leeft in al onze harten wanneer we Jezus vragen om onze zonden te vergeven en om onze Redder te zijn!

Ben: (*Staat rechtop, duwt zijn buik naar voren en tikt erop met een grijns*) Wel, schat, na al dat harde werken, kan ik wel wat te eten gebruiken!

Ronald: (*Doet zijn vader na*) Ik ook!

(Iedereen lacht)

Liesbeth: (*Draait zich om om weg te gaan en grapt*) Oké, jongens. Met zo'n stel als jullie heb ik de hulp van de Heilige Geest nodig om jullie voor te blijven in de supermarkt. Kom op, we gaan!

(De jongens pakken de fiets en het gereedschap, Esther houdt haar pop vast, moeder draagt de stoel als ze afgaan. De Heilige Geest volgt, stopt dan voordat Hij verdwijnt en zwaait tot ziens naar het publiek. Dan gaat Hij van het podium)

LES 11

'God, de Heilige Geest'



Vragen over les 11

Gebruik deze vragen om de volgende week te beginnen met de les Vervuld worden met de Heilige Geest'. Het helpt de kinderen om hun geheugen op te frissen en een verband te zien in de lessen.

1. Welke personen horen bij de Drieëenheid? *Vader, Zoon, Heilige Geest.*
2. We gebruiken regelmatig de zin, 'Jezus vragen om in je hart te komen.' Is Jezus echt de Persoon van de Godheid die binnenin ons woont? *Nee.*
3. Wie komt eigenlijk binnenin ons wonen? *De Heilige Geest.*
4. Waar is Jezus op dit moment? *Hij zit aan de rechterhand van de Vader in de hemel.*
5. Vanwege welke Bijbeltekst zeggen Christenen vaak dat Jezus degene is Die in onze harten komt?
Openbaring 3:20 'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop'.
6. Tegen wie was Jezus aan het praten in dit Bijbelgedeelte, Christenen of onbekeerde mensen?
Christenen.
7. Waarom klopte Hij op de deur van hun hart? *Hij wilde vriendschap, een relatie met hen.*
8. Waarom moest Jezus naar de hemel terug? *Zodat de Heilige Geest naar de aarde kon komen.*
9. Eén van de belangrijkste dingen die de Heilige Geest in ons leven doet, is onze Gids zijn. Wat doet een gids? *Anderen veilig door moeilijke plaatsen leiden.*
10. De Bijbel noemt de Heilige Geest ook onze Leraar. Wat leert Hij ons? *Hij legt de Bijbel aan ons uit, herinnert ons aan de dingen die Jezus ons geleerd heeft, legt de dingen van het leven aan ons uit.*
11. De Heilige Geest is ook onze Trooster. Wat betekent het om iemand te troosten?
Iemand helpen om zich beter te voelen als hij eenzaam of verdrietig is of door moeilijke tijden heengaat.
12. De Bijbel geeft verschillende symbolen om de kracht die de Heilige Geest heeft uit te leggen. Kun je er twee noemen? *Vuur, wind.*
13. Noem twee soorten winden in de natuur die hele steden kunnen verwoesten door hun kracht.
Orkanen en tornado's.
14. Leg uit welke rol wind en vuur speelden op de eerste Pinksterdag toen de discipelen vervuld werden met de Heilige Geest. *Ze hoorden het geluid van wind, en tongen van vuur zetten zich op hun hoofden.*
15. Johannes de Doper profeteerde dat Jezus mensen zou dopen met de Heilige Geest en met ? *Vuur.*

LES 11 'God, de Heilige Geest'



Zwaardoefeningen 11

Deze verzen bevestigen het thema van vandaag en leren ons Wie de Heilige Geest is en welke rol Hij speelt in het leven van een Christen.

1. Openbaring 3:20
Luister, Ik klop op de deur. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten; hij met Mij en Ik met hem.
2. Lucas 3:16
Johannes zei: "U hebt gezien dat ik in water doop. Maar het duurt niet lang of er komt iemand die veel groter en machtiger is dan ik. Ik ben niet eens waard Zijn slaaf te zijn. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.
3. Hebrëeën 8:1
Wat wij nog eens willen zeggen, komt eigenlijk hierop neer: Christus is onze Hogepriester en Hij zit aan de rechterhand van God op de troon in de hemelen.
4. Johannes 16:7
Wat Ik zeg, is de waarheid. Toch is het voor u beter dat Ik wegga, anders kan mijn Plaatsvervanger niet bij u komen. Als Ik wegga, stuur Ik Hem naar u toe.
5. Psalm 23:3
Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg, waar Zijn recht geldt, tot eer van Zijn naam.
6. Handelingen 22:14
Hij zei: 'De God van onze voorouders heeft u al van tevoren aangewezen om Zijn wil te kennen, om de Rechtvaardige Christus te zien en te horen spreken.
7. Lucas 12:12
De Heilige Geest zal je op dat moment de juiste woorden geven.
8. Romeinen 8:11
Als de Geest van God in u woont, heeft dat ook gevolgen voor uw lichaam. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Wel, doordat Zijn Geest in u woont, zal Hij ook uw sterfelijke lichaam levend maken.
9. Handelingen 2:2-3
In eens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Zij zagen iets wat op vuur leek; vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden.
10. Johannes 16:13
Maar als de Heilige Geest komt, zal Hij u de weg wijzen naar de volledige waarheid. Wat Hij u zal zeggen, heeft Hij niet uit Zichzelf, maar Hij geeft door wat Hij hoort. Hij zal vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Door u te vertellen wat Hij van Mij hoort, zal Hij Mij grootmaken.

LES 11

'God de Heilige Geest'



Ontmoeting met God

De heilige Geest als Trooster. Kinderen maken van alles mee – thuis, op school of in de buurt. Zij hebben een Trooster nodig die altijd bij hen is en die hen helpt.

Als je denkt dat het een goede stap is voor de kinderen om naar voren te komen, vraag dan of de kinderen die gebed willen ontvangen naar voren komen. Neem tijd om met elk kind apart te bidden.

Beperk je tot bidden om de troost van de Heilige Geest.

Als kinderen met andere gebedsverzoeken komen kun je ze altijd vragen om even te wachten tot alle kinderen die gebed om troost van de Heilige Geest willen ontvangen, geweest zijn. Dan kun je voor andere dingen gaan bidden.