

Xtreme power

Lessen over Daniël en zijn vrienden.



Daniël en zijn vrienden bij Nebukadnezar aan het hof

Buigen voor Nebukadnezar of voor God



In de oven gegooid



Beschermd door een engel



Beschermd door God

Bijbelstudie voor kleine groepen, voor kinderen uit groep 7 en 8

NAAM

Zomer 2009

De studie is geschreven als dagelijkse Bijbelstudie voor de ~~GO~~ Kids zendingsreis naar Roemenië.

Deze studie is gemaakt door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen

De basis voor de studie is het boek: You're a brave man Daniël.

Schrijvers: Kay Arthur en Janna Arndt.

Uitgever: Harvest House Publishers

Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

INHOUD

LES 1 WELKOM IN BABEL (1) - DANIËL DURFT TE KIEZEN.	Daniël 1
LES 2 WELKOM IN BABEL (2)	Daniël 1
LES 3 DE DROOM VAN DE KONING (1)	Daniël 2
LES 4 DE DROOM VAN DE KONING (2)	Daniël 2
LES 5 EEN VURIGE CONFRONTATIE (1)	Daniël 3
LES 6 EEN VURIGE CONFRONTATIE (1)	Daniël 3
LES 7 VISIOEN VAN EEN STERKE BOOM (1)	Daniël 4
LES 8 VISIOEN VAN EEN STERKE BOOM (2)	Daniël 4
LES 9 GODS GRAFFITTI (1)	Daniël 5
LES 10 GODS GRAFFITTI (2)	Daniël 5
LES 11 DANIËL DE LEEUWENTEMMER	Daniël 6

Steeds terugkerende symbolen:



Zoek op in de Bijbel



Samen over allerlei dingen praten



kleuropdracht



Wie, wat, waar en hoe vragen



Vragen om over na te denken en om over te praten met elkaar



Tijd om samen te bidden



Schrijfpdracht



Luister naar een verhaal



Wetenswaardigheden

feiten

HANDREIKING

LES 5 en 6: EEN VURIGE CONFRONTATIE (DANIËL 3)

De vereenvoudigde versie voor de middenbouw van de basisschool heet: EEN HETE KEUS

Doel: de kinderen te laten zien dat als ze blijven staan voor wat zij geloven, in welke (onmogelijke) situaties zij zich ook bevinden, God hen uiteindelijk de overwinning zal geven. Het betekent niet dat het makkelijk is en het gaat hen hun 'gezicht' kosten maar uiteindelijk zullen ze er sterker doorheen komen.

Les 6 begint met onderstaande tekst.

Tekst: Jesaja 43: 1-3a *Wees niet bang, want Ik heb u vrijgekocht; Ik heb u bij uw naam geroepen; u bent van Mij. Als u door diepe wateren en grote moeilijkheden moet, zal Ik bij u zijn. Als u de rivieren van problemen moet oversteken, zult u niet verdrinken! Als u door het vuur van de onderdrukking loopt, zult u niet worden verbrand, de vlammen zullen u niet verteren. Want Ik ben de Here, uw God en redder*

Bespreek woorden als:

Onderdrukking leven onder een macht die je in bedwang houdt

Door diepe wateren

Rivieren van problemen

Door het vuur van de onderdrukking



overspoeld worden door moeilijkheden

Begin met het uitleggen van de tekst. Kinderen - vooral de jongere kinderen - zullen het letterlijk nemen. Praat met elkaar over de 'diepe wateren' en de 'rivieren van problemen' waarin zij zitten - ook - wanneer zij voor hun geloof uitkomen en dingen anders doen (of zouden moeten doen) dan anderen.

Er zijn natuurlijk veel verhalen van kinderen in landen waar vervolging is die door de 'rivieren' en het 'vuur' heen moeten gaan maar die wel blijven staan voor hun geloof.

Misschien ken je zelf verhalen, in ieder geval staat in het werkboek van de kinderen een voorbeeld. Lees het verhaal voor.

De droom en de profetieën over het vallen van het meest Xtreme Powerful koninkrijk in die tijd heeft de koning uit zijn gedachten verbannen. Nebukadnezar wil nu alleen feest vieren vanwege zijn macht en grootheid. Hij laat een beeld maken dat veel groter en veel mooier is dan dat uit zijn droom, niet alleen het hoofd is van goud maar het hele beeld is wel 27 meter hoog! Net daarvoor in hoofdstuk 2:46-47 erkent Nebukadnezar de almacht van de God van Daniël en nu 'vergeet' hij dat weer en claimt alle eer voor zichzelf. Dat komt bekend voor.....het is makkelijk om je toe te wijden aan God naar aanleiding van een goede preek of een conferentie of een bijzondere aanraking met God maar wat gebeurt er daarna als je de 'gewone' wereld weer instapt? De kinderen moeten het belang inzien van een toegewijde levensstijl die voortkomt uit een persoonlijke ontmoeting met God en niet uit het houden van een stel 'regels' of door het geloof van hun ouders.

Nebukadnezar wil de aanbidding van het gehele volk. Dat is wat satan ook wil. Hij haat het wanneer kinderen (en wij) God aanbidden en zal er alles aan doen om dat te verhinderen. Hij gooit dan werkelijk alles in de strijd: alle media, afleiding, sport en muziek. Niet dat al die dingen bij voorbaat verkeerd zijn, maar de verleiding om daar te veel tijd aan te geven is groot. Daardoor worden de dingen die werkelijk belangrijk zijn naar de achtergrond geschoven. Vaak komt dit omdat de kinderen 'erbij' willen horen. Als ze niet de nieuwste TV programma's kennen of weten welke kandidaten de volgende ronde van Idols hebben gehaald of welk lied boven aan de top 10 staat enz. dan vallen ze buiten de groep. Groepsdruk is enorm bij de kinderen en dat mogen we niet onderschatten.

Afgewezen zijn en eenzaamheid zijn grote reuzen in hun levens.

Het beeld werd gebouwd op het plein 'Dura' wat 'vesting' betekent en hetzelfde woord is als 'bolwerk'. Het was een beeld van demonische machten die aanbidding en gehoorzaamheid eisen.

Wij weten niet of er nog andere mensen waren die weigerden om te buigen, maar de drie vrienden van Daniël kregen 3 x de kans om alsnog te buigen. Zij hadden makkelijk wat excuses kunnen bedenken om het toch te gaan doen (zie werkboek).

Op het eerste gezicht lijken deze 'excuses' vrij redelijk maar het zijn gevaarlijke rationalisaties. Zie Exodus 20:3.

Welke verontschuldiging draag jij aan wanneer je niet voor God uitkomt.....? Probeer al deze dingen duidelijk te maken voor de kinderen. Ze worden met zoveel dingen geconfronteerd waardoor ze makkelijk 'excuses' kunnen hebben voor bepaalde keuzes.

Vervolging in Nederland is geniepiger en minder zichtbaar dan in landen die bekend zijn om christenvervolging. Toch is het er. De kinderen hoeven niet bang te zijn dat ze gevangen genomen of uitgesloten van scholen worden of altijd zakken voor hun proefwerken omdat ze christen zijn, maar ze worden wel op andere manieren 'gevangen' gezet. Hoe kunnen wij de kinderen het beste voorbereiden op vervolging? Zodat ze niet toegeven aan de eisen van hun leeftijdsgenoten?

Nogmaals, goede hechte vriendschap met andere christenen is erg belangrijk. Daniël 3:17 laat de persoonlijke overtuiging zien van deze 3 mannen. Hun ouders of hun 'kerk' waren nergens in de buurt om hen te ondersteunen. Het was hun eigen keuze. Zij kenden hun God en vertrouwden op Hem.

Wat een getuigenis! Van tevoren wisten ze niet wat de uitkomst zou zijn. Maar toch waren ze er van overtuigd dat hun keuze om te blijven staan de enige juiste was.

Wat hier duidelijk wordt is de Xtreme Power van onze God!. Wanneer deze 3 jonge mannen kiezen om voor hun geloof te blijven staan worden ze toch in het vuur gegooid. Zelfs de mannen die hen erin gooien worden verbrand! De drie vrienden hebben niet eens een brandlucht wanneer ze er uitgehaald worden, alleen de touwen waarmee ze vastgebonden werden zijn weggebrand! Dat is Xtreme Power. Touwen zijn een beeld van de macht van satan die probeert om ons aan hem te binden. Wanneer we door vervolging heen gaan en blijven staan voor wat we geloven dan merken we de Xtreme Power van onze God en wordt de grip van satan aan ons steeds zwakker.

Aan het einde van Daniël 3 zie je dat Nebukadnezar voor de 2^e keer erkent dat de God van Sadrach, Mesach en Abednego de enige ware God is en Hij alleen aanbeden moet worden. Toen ging er een bevel uit dat iedereen die God moest aanbidden. God aanbidden uit dwang kan niet. Daarom had God in het begin mensen gemaakt met een eigen vrije wil. Hij wil geen robotten of marionetten die geen eigen keuzes hebben. God vraagt toewijding maar dan uit eigen vrije wil, geboren uit liefde voor Hem en erkenning van wie Hij is.

Uitkomst van de wegstreep puzzel in les 5* *Onze God, Die wij vereren, is in staat ons te redden uit de brandende oven en uit uw macht en majesteit. Maar ook als Hij het niet doet, kunt u er zeker van zijn dat wij uw goden niet zullen vereren en uw gouden beeld niet zullen aanbidden.*

*NB de puzzel is voor de kinderen die net naar groep 4 gaan na de vakantie, misschien wel te moeilijk. Doe het samen met hen. Voor de kinderen die na de vakantie naar groep 5 of 6 gaan kan het een hele uitdaging worden.

NB

Voor de jongere kinderen staat er aan het eind van les 6 een opdracht om een kaart te maken voor kinderen in Colombia. Vraag info aan bij bijvoorbeeld OPEN DOORS voor adressen waar je post heen zou kunnen sturen. Zorg dat je blanco papier bij je hebt om een kaart van te maken.

LES VOOR GROEP 7-8

LES 5 EEN VURIGE CONFRONTATIE (1) Daniël 3



In de vorige les heb je gelezen over de droom van de koning. Hij droomde van een beeld dat van vier verschillende soorten materiaal was gemaakt.

Het hoofd was van _____ en dat was een beeld van zijn eigen koninkrijk. Maar het zou niet voor altijd blijven bestaan hoe groot en machtig het ook was.

Wat gebeurt er in het volgende hoofdstuk van Daniël:



Lees Daniël 3: 1-6

WAT liet koning Nebukadnezar maken? (Daniël 3:1)

Een _____ b _____

HOE groot was het? (Daniël 3:1)



Hoog: _____ Breed: _____

WIE moest de inwijding van het beeld bijwonen (Daniël 3: 2)

Inwijding betekent: *in gebruik nemen*

Alle h _____ p _____ s _____ in overheidsdienst.

Wacht even....

Welke positie hadden Daniël en zijn vrienden?

Kijk even terug in Daniël 2:48 en 49

Zij moesten dus ook de inwijding van het beeld bijwonen.

WELKE opdracht kregen de mensen? (Daniël 3: 5)

Maak er een tekening van:

Als de muziek begint te spelen:



moesten ze languit op de grond gaan liggen.



WAT zou er gebeuren als iemand het niet deed? (Daniël 3: 6)

Zij zouden in de b _____ worden gegooid.

Moet je je voorstellen:

Het geluid van de muziek begint, iedereen is bang voor de koning en ze vallen plat op hun gezicht. Niemand durft te blijven staan.

Of.....hebben de drie jonge mannen dat niet begrepen misschien.

Ze blijven nog steeds staan.



Lees Daniël 3: 8 - 15

De koning is woedend.

WIE durft er nou tegen zijn bevel in te gaan?

Het zijn de 3 vrienden:

S _____

M _____

A _____

Hij geeft ze nog 1 kans. Maar als ze dan nog niet willen neervallen en het beeld aanbidden dan zal hij ze zonder pardon in de brandende oven laten gooien.

Zijn ze bang denk je? Ik denk het wel. Maar toch hebben ze besloten om alleen hun God te aanbidden en niet te buigen voor een beeld.

Ze hadden op dat moment allerlei excuses kunnen bedenken:

- 👍 We zullen op de grond vallen maar het beeld niet echt aanbidden, we doen alsof
- 👍 We zullen onze God blijven dienen maar zullen voor 1 keer het beeld aanbidden en dan aan God vergeving vragen
- 👍 De koning heeft alle macht. Wij moeten hem gehoorzamen
- 👍 De koning heeft ons aangesteld als belangrijke ambtenaren we moeten hem dankbaar zijn en zullen het beeld toch aanbidden
- 👍 Dit is een vreemd land, God vergeeft het ons wel
- 👍 We doen er niemand kwaad mee

Maar ze besloten toch om niet te buigen voor het beeld.

WAT zeggen ze tegen de koning?

Streep elk woord weg dat te maken heeft met een geluid en lees de woorden die overblijven op volgorde om de tekst te vinden.

Lees van boven naar beneden!



1	2	3	4	5
onze	is	redden	uit	Hij
God	in	uit	uw	het
roepen	muziek	de	klappen	toeter
die	staat	wind	macht	niet
juichen	trommel	brandende	maar	doet
wij	ons	oven	ook	zingen
vereren	te	huilen	als	kunt
fluiten	schreeuwen	en	lachen	u

6	7	8	9	10	11
er	zijn	uw	zullen	uw	niet
zeker	dat	goden	vereren	gouden	zullen
donder	wij	niet	en	hinniken	krijzen
van	snurken	knetteren	blaten	beeld	aanbidden

Daniël 3: _ _

Schrijf de tekst op:



Lees hoe het verder ging: Daniël 3: 19 - 27

God heeft hen beschermd! Wat is Hij geweldig!

WIE was de 4^e man denk je? (Daniël 3:25)

WAT was er zo bijzonder aan hen toen ze uit de oven kwamen? (Daniël 3: 27)

Schrijf vier dingen op die je kunt ontdekken:



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

WAT zei Nebukandnezar? Daniël 3: 28

G _____ zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego.

WELKE opdracht gaf hij aan iedereen? (Daniël 3: 29)

Dat iedereen G __ __ moest aanbidden in plaats van de afgoden



Sadrach, Mesach en Abednego vertrouwden God, zelfs toen ze wisten dat ze in de brandende oven terecht zouden komen.

Hij was voor hen de allerbelangrijkste.

Zij hadden gekozen om alleen Hem te aanbidden.



Aanbidding komt uit je hart omdat je zoveel van God houdt dat je dat aan Hem wilt laten weten.

Aanbidding is niet alleen liedjes zingen. Je kunt het ook gewoon zeggen tegen God.

Je kunt God ook altijd aanbidden, niet alleen als je in de kerk zit. Het kan ook als je op de fiets naar school rijdt, of op de schommel zit. Je hoeft je ogen niet dicht te doen, dat zou te gevaarlijk zijn op de fiets! ☺

God is altijd om ons heen en Hij hoort je altijd.

Vandaag ga je met je eigen groepje de tijd nemen om God te aanbidden.



LES 5 EEN HETE KEUS (1) Daniël 3

In de vorige les heb je gelezen over de droom van de koning. Hij droomde van een beeld dat van vier verschillende materialen was gemaakt.

Het hoofd was van _____ dat was het koninkrijk van Nebukadnezar. Hoe groot en machtig het ook was, het zou niet voor altijd blijven bestaan

Wat gebeurt er in het volgende hoofdstuk van Daniël?



Je leider leest Daniël 3 vers 1 tot 6

WAT liet koning Nebukadnezar maken? (Daniël 3:1)

Een _____ b _____

HOE groot was het? (Daniël 3 vers 1)

Hoog: _____

(dat is nog hoger dan 14 vaders die bovenop elkaar staan)

Breed: _____

(ongeveer net zo breed als je slaapkamer hoog is)

WIE moesten er allemaal bij zijn toen het beeld voor de eerste keer aanbeden zou worden? (Daniël 3 vers 2)

Alle h _____ p _____ s _____ die voor de regering werkten.

Wacht even....

Daniël en zijn vrienden waren toch ook heel belangrijk geworden in de regering van koning Nebukadnezar.....Ja, dat klopt!

Zij moesten dus ook naar het feest bij het beeld toe.

WELKE opdracht kregen de mensen? (Daniël 3 vers 5)

Als de muziek begon te spelen moesten ze languit op de grond gaan liggen.



WAT zou er gebeuren als iemand het niet deed?
(Daniël 3 vers 6)

Zij zouden in de b _____ worden gegoid.

Moet je je voorstellen:

Het geluid van de muziek begint - iedereen is bang voor de koning en dus vallen alle mensen plat op hun gezicht. Niemand durft te blijven staan. Tenminste.....

.....misschien hebben de drie jonge mannen dat niet begrepen.....

Ze blijven nog steeds staan.



In Daniël 3 vers 8 tot 15 kun je lezen wat er dan gebeurt.

De koning is woedend!

WIE durft er nou tegen zijn bevel in te gaan?

Het zijn de 3 vrienden: S _ _ _ _ _

M _ _ _ _ _

A _ _ _ _ _

Nebukadnezar geeft ze nog 1 kans.

Maar als ze dan nog niet willen neervallen en het beeld aanbidden dan zal hij ze gelijk in de brandende oven laten gooien!



Zijn ze bang denk je? Ik denk het wel.

Maar toch hebben ze besloten om alleen hun God te aanbidden en niet te buigen voor een beeld.

Ze hadden op dat moment natuurlijk allerlei smoesjes kunnen bedenken bijvoorbeeld:

- 👍 We zullen op de grond vallen maar het beeld niet echt aanbidden - we doen gewoon alsof
- 👍 We zullen onze God blijven dienen maar zullen voor 1 keer het beeld aanbidden en dan daarna aan God om vergeving vragen
- 👍 De koning heeft alle macht. Wij moeten hem gehoorzamen, dus laten we het maar doen
- 👍 We doen er niemand kwaad mee.

Maar de vrienden besloten toch om niet te buigen voor het beeld.

WAT zeggen ze tegen de koning?

Streep elk muziekinstrument weg en lees de woorden die overblijven op volgorde om de tekst te vinden. Het is Daniël 3 vers 17

Let op je leest steeds van boven naar beneden.

1	2	3	4	5
onze	is	redden	uit	Hij
God	in	uit	uw	het
trommel	citer	de	drumstel	toeter
die	staat	viol	macht	niet
fluit	gitaar	brandende	maar	doet
wij	ons	oven	ook	orgel
vereren	te	trompet	als	kunt
piano	harp	en	cello	u

6	7	8	9	10	11
er	zijn	uw	zullen	uw	niet
Zeker	dat	goden	pauken	gouden	zullen
triangel	wij	niet	vereren	hoorn	doedelzak
van	saxofoon	harp	en	beeld	aanbidden

Kun je de tekst hardop met elkaar lezen?



Lees hoe het verder ging: Daniël 3 vers 19 tot 27
God heeft hen beschermd! Wat is hij geweldig!
WIE was de 4^e man denk je? (Daniël 3 vers 25)

Maak maar eens een stripverhaal van wat hier gebeurt:

De vrienden worden in de oven gegooid	De vrienden en de vierde man
Ze zijn vastgebonden	Ze lopen los rond

De koning laat de vrienden weer uit de oven. Alleen de touwen waarmee ze vastgebonden waren geweest waren verbrand!

Koning Nebukadner gaat nu zelf de enige echte God **Aanbidden**.

Sadrach, Mesach en Abednego vertrouwden God, zelfs toen ze wisten dat ze in de brandende oven terecht zouden komen.

Hij was voor hen de allerbelangrijkste.

Zij hadden gekozen om alleen Hem te aanbidden.

Aanbidding is eigenlijk complimentjes geven aan God en Hem vertellen dat je zoveel van Hem houdt.

Het zijn niet zomaar woorden, nee....je meent ze echt. Het komt van heel diep uit je hart. Je aanbidt God omdat je echt van Hem houdt en omdat je dat aan Hem wilt laten weten.



Aanbidding is dus niet zomaar alleen liedjes zingen. Nee hoor, je kunt ook gewoon tegen God zeggen dat je Hem lief en groot en sterk en geweldig vindt, dat is ook aanbidden.

We gaan eens kijken of we een mooi woordveld vol aanbidding kunnen maken



Je kunt God altijd aanbidden, niet alleen als je in de kerk zit. Het kan ook als je op de fiets naar school rijdt, of op de schommel zit. Je hoeft je ogen niet dicht te doen..... dat zou te gevaarlijk zijn op de fiets!



God is altijd om je heen en Hij hoort je altijd.

Vandaag ga je met je eigen groepje de tijd nemen om God te aanbidden.



Heb je nog wat tijd, dan kun je de plaat kleuren.



