

# Ontmoetingen met God



Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar

Deze handleiding is van

*Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK*

*Lessen zijn oorspronkelijk geschreven als dagelijkse Bijbelstudie tijdens een GO KIDS zendingsreis naar Roemenië.  
Zomer 2003*

*Geschreven door Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen*

*De lessen zijn niet bedoeld als invuloefening. Ze zijn bedoeld om al pratend met elkaar de juiste antwoorden in te vullen, maar bovenal zijn het praat lessen, en lessen om de kinderen te leren en laten ervaren hoe ze een ontmoeting met God kunnen hebben.*

## INHOUD

### Ontmoetingen met *God de Vader*

- Les 1       $1+1+1=1$
- Les 2      Aandacht trekken
- Les 3      Ontmoeting op een geheime plaats
- Les 4      Ontmoeting in de nacht
- les 5      De Namen van God.

### Ontmoetingen met *God de Zoon*

- les 6      Geheime ontmoeting
- Les 7      Ontmoeting bij de put
- les 8      Ontmoeting bij het meer
- Les 9      Elke ontmoeting is anders les
- Les 10     Onverwachte ontmoeting

### Ontmoeting met *God de Heilige Geest*

- les 11     Ontmoeting op zolder
- Les 12     Ontmoeting met een tovenaar
- les 13     Ontmoeting op het dak
- les 14     Ontmoeting in je eigen huis
- les 15     Ontmoeting in de werkplaats

## LES 5: DE NAMEN VAN GOD

God zei 'IK BEN DIE IK BEN' In God is alles wat wij nodig hebben. God is zo veel groter dan wij ooit kunnen beseffen of omvatten. Voor elk van Zijn karaktereigenschappen heeft Hij een naam. Het boek: 'De Namen van God'<sup>1</sup> geeft inzicht in de betekenissen van de namen van God. De namen in deze les zijn maar een selectie. In de les wordt uitleg gegeven over het Romeinse gebruik om een steen uit te reiken aan gasten die uitgenodigd waren voor een feest. Daar stond hun namen op. Die moesten ze ook meenemen naar het feest als bewijs van hun uitnodiging. In Openbaring kunnen we lezen dat we een nieuwe naam zullen krijgen. Niemand zal hem weten behalve diegene die hem ontvangt. In de tijd van de Bijbel was de betekenis van namen heel belangrijk. Als je een vaste groep kinderen hebt probeer dan eens achter de betekenis van hun namen te komen. (misschien weten sommige kinderen het zelf wel). Wat dat betreft is het internet heel handig! Idee: Zoek (koop bij een tuincentrum) grote witte kiezelstenen - genoeg voor elk kind in jouw groep. Neem in je voorbereiding tijd om te bidden voor elk kind. Vraag God om een 'nieuwe naam' voor hen. Laat het een profetische naam zijn die vertelt hoe God het kind ziet - of iets over hun bestemming. Schrijf het op de steen met een dikke viltstift. Je kan het natuurlijk ook versieren. Tijdens de cels ga je deze 'nieuwe naam' over elk kind uitbidden. Voor sommige kinderen zal het laatste deel van de les moeilijk zijn. Zeker voor diegene die geen goede ervaringen hebben met hun vader. Wees daar fijngevoelig in. Soms is het zo dat kinderen moeite hebben met het aanvaarden van God als Vader doordat hun eigen 'vaderervaring' traumatisch is. In sommige Afrikaanse stammen leren ze God aan te spreken als 'oom' in plaats van 'vader'. Dit omdat een 'vader' vaak niet meer is dan een 'verwekker' en verder is hij niet meer in beeld. Terwijl een oom vaak meer aanwezig is. Ik denk niet dat dit in onze cultuur nodig of wenselijk is - maar soms heb je wijsheid nodig om te weten hoe je deze dingen het beste over kan brengen. Het kan zijn dat er ook tijdens deze les dingen openbaar komen bij kinderen - of bepaalde reacties - waar je later op terug zou moeten komen. Dit is een lange les. Neem er echt de tijd voor - desnoods ga je er de volgende keer mee verder. Deze lessen zijn niet bedoeld als 'invul' oefeningen maar als handvat om dieper op de stof in te gaan en de Heilige Geest de ruimte te geven om Zijn weg te gaan. Wees daar alert op.

---

<sup>1</sup> De namen van God; Lester Sumrall; uitgeverij Gazon

## LES 5 DE NAMEN VAN GOD - Ontmoet de persoon achter elke naam

In de tijd van de Bijbel waren namen heel erg belangrijk. Namen hadden een betekenis. Heeft jouw naam een betekenis, en weet je die ook?

Heel vaak lees je in de Bijbel dat God aan mensen een andere naam gaf toen Hij hen uitkoos om Hem te volgen.

Probeer de namen zelf in te vullen:

	<b>zoek op</b>	oude naam	nieuwe naam	betekenis
Genesis 17:5		Abram	_____	_____
Genesis 17:15		Sarai	_____	_____
Genesis 35:10		Jakob (bedrieger)	_____	_____
Mattheus 16:18		Simon	_____	_____
Handelingen 13:9		Saulus <small>Saulus was een Romeinse naam.</small>	_____	<u>klein, gering</u>

Op een dag zal jij ook een nieuwe naam krijgen.

**zoek op**

Openbaring 2:17

Als je in de Romeinse tijd uitgenodigd werd voor een feestmaaltijd dan kreeg je een steen met je naam er op. Dat was het bewijs dat je was uitgenodigd.

Als jij een keus gemaakt hebt om God te gehoorzamen dan word je een kind van God. In deze tekst lezen we dat je een witte steen krijgt met een nieuwe naam erop. Dat gebeurt als Jezus weer is teruggekomen. Dit is jouw 'bewijs' dat je erbij hoort. Je nieuwe naam zal dan op jouw steen staan en die heeft te maken met je karakter.

God heeft zelf meerder namen. Die namen hebben allemaal te maken met Zijn karakter.

Wij mogen Gods Naam niet verkeerd gebruiken - dat is één van de 10 geboden. Gods Naam is geen vloek maar een zegen.

Weet jij in welke taal het Oude Testament werd geschreven?

- Nederlands
- Grieks
- Frans
- Roemeens
- Hebreeuws
- Engels

In die taal werden voor het woord 'God' verschillende woorden gebruikt die allemaal een andere betekenis hadden. Elke naam liet een andere kant van Gods Karakter zien.



kleur alle Hebreeuwse namen.

JAHWEH/JEHOVAH

GOD / HERE

ELOHIM

Iets of iemand die aanbeden wordt.

ELYON

De allerhoogste God of de meest geliefde God.

EL-SHADDAI

De almachtige God. Met God is alles mogelijk, wordt alles mogelijk. Het onmogelijke wordt mogelijk.

JEHOVAH JIREH

De Here zal voorzien. God wil je alles geven wat je nodig hebt.

JEHOVAH REPHEKA

De God die geneest.

JEHOVAH TSIDQENU

De Here is onze gerechtigheid.

Als je het woord gerechtigheid niet begrijpt dan vraag je het aan je leider.

JEHOVAH NISSI

De Here is overwinnaar.

Overwinnaar over:

zonde

ziekte

verkeerde gewoontes

omstandigheden

JEHOVAH SHALOM

De Here is vrede.

JEHOVAH SHAWAH

De Here is er. Hier en nu! - met ons!

ADONAI

God regeert

Hoe jij je ook voelt of in welke omstandigheden je zit, er is altijd een kant van Gods karakter waar jij wat aan hebt op dat moment.

Hij is bij je \* Als je het moeilijk hebt

\* Als je je alleen voelt

\* Als je pijn hebt in je hart of als je lichaam pijn doet

\* Als je vervolgd wordt (uitgelachen of gepest)

Welke kant van Gods karakter heb jij op dit moment nodig?

## Samen praten

Praat er over met je leider.

Probeer nu zonder op de vorige bladzijde te kijken of je nog een aantal van de namen van God weet.

NAAM	BETEKENIS
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

God is de

ALLERGROOTSTE  
ALLER MACHTIGSTE

Zoek op

Openbaring 1:4

en

Schrijf op



God, D \_ \_ is \_ \_ D \_ \_ \_ s \_ \_ \_ \_ m \_

God wil vooral een Vader voor je zijn. Hoe moet een goede vader zijn denk je?

- Streng
- Sterk
- Liefdevol
- Betrouwbaar
- Ontrouw

- Afwezig
- Trouw
- Bewogen
- Onverschillig
- Bemoedigend
- Geïnteresseerd



Welke van de bovengenoemde dingen passen bij God?

---

---

---

---

---

---

---

---



Zo wil God voor jou zijn.

Misschien mis je sommige van die dingen bij je eigen vader, of misschien ken je hem niet zo goed omdat je ouders gescheiden zijn of je vader is overleden. Misschien word je wel misbruikt of mishandeld. Voor sommige van jullie is het daarom heel moeilijk om God voor te stellen als een goede vader. Als dat zo is bij jou, praat er dan over met je leider. Hij\zij wil voor je bidden dat God dat in je geneest zodat je Hem als de allergrootste en allerliefste Vader kan ontmoeten vandaag.

God is er altijd. Hij is ook de enige volmaakte Vader.



Neem nu de tijd om Hem daarvoor te danken.



GOD WIL OOK EEN ONTMOETING MET JOU HEBBEN.

Ga een paar bladzijden terug en kijk weer naar de namen van God.

Lees ze nog een paar keer door.

Schrijf op **welke naam op dit moment heel belangrijk is voor jou.**

\_\_\_\_\_

waarom? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

waarom? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

waarom? \_\_\_\_\_

## Samen praten

Praat er over met je leider

God wil jou vandaag ontmoeten met dat deel van Zijn karakter wat jij speciaal nodig hebt.

Neem tijd om stil te zijn bij God.

Bid samen met je leider dat God je op dit moment op een bijzondere manier zal ontmoeten. Geloof ook dat Hij het zal doen.



Proclameer (dat is hardop uitspreken) die Naam van God die bij jouw situatie past.

Je kunt bijvoorbeeld zeggen: God U bent Jehovah Shalom.

Ik geloof dat u mij vrede geeft, want ik voel me zo onrustig van binnen.

Schrijf hier jouw proclamatie



Neem de tijd om met elkaar God te prijzen voor wij hij is VOOR JOU.

Schrijf nu op **welke naam op dit moment heel belangrijk is voor je familie of een vriend.**

\_\_\_\_\_

waarom? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

waarom? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

waarom? \_\_\_\_\_