

ONTMOETINGEN MET GOD



Studielessen voor 4-7 jarigen.

Dit werkboek is van

©maart 2004

Deze lessen zijn samengesteld en opgemaakt door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van bovengenoemde personen. kinderbijbelstudies@gmail.com

De doelgroep is 4-7 jarigen

Gemaakt voor bijbelstudiegroepen in de Levend Evangelie Gemeente

INHOUD

ONTMOETING MET GOD DE VADER

LES 1 ONTMOETING MET GOD IN DE TUIN
Adam en Eva in het Paradijs

LES 2 AANDACHT TREKKEN
Mozes en de brandende braamstruik

LES 3 ONTMOETING IN DE NACHT
Samuel wordt geroepen

LES 4 GEHEIME ONTMOETING
Nicodemus

ONTMOETING MET JEZUS

LES 5 ONTMOETING OP STRAAT
Bartimeüs

LES 6 ONTMOETING BIJ HET MEER
Vijf broden en twee vissen

LES 7 ONVERWACHTE ONTMOETING
Zacheüs

LES 8 ONTMOETING BIJ HET KRUIS
Jezus stierf voor onze zonden

ONTMOETING MET DE HEILIGE GEEST

LES 9 DE HEILIGE GEEST
De Heilige Geest is mijn Helper

LES 2
ONTMOETING MET GOD DE VADER

Maandtekst om te leren:

Exodus 3:12: "God zei: Ik ben toch bij je"



Getuigenissen: Stimuleer ze om te vertellen.



Thema: AANDACHT TREKKEN

Als een kind heel veel moeite heeft om te luisteren of om op te letten kan het helpen als je iets spectaculairs doet om hun aandacht te trekken.

God werkt soms ook zo!

Lees als achtergrond de geschiedenis in Exodus hoofdstuk 1 - 3.

De jaren die Mozes doorbracht in de woestijn (40 jaar) waren een tijd van voorbereiding voor de taak die God voor hem had. Hij werkte als schapsherder - hij moest juist het werk doen wat hij in het paleis had geleerd om te verachten (Genesis 43:32 en 46:32-34) Wat moet het een vernederende ervaring geweest zijn voor Mozes. Maar God bereidde hem voor op leiderschap. Je kan soms zelf het gevoel hebben dat je in een 'woestijn' bent - maar God gebruikt juist de lessen in de woestijn om je te vormen voor de taak die op je wacht. Hoe reageer je daarop? Kennelijk nam Mozes niet regelmatig de tijd om naar God te luisteren - misschien door teleurstelling vanuit het verleden of door schuld gevoel van wat hij gedaan had enz. Hij was ook een 'eenling' in de woestijn. De familie waar hij bij ging horen door te trouwen hoorde niet van bij volk; daardoor kan het zijn dat hij niet zoveel dacht aan de God van zijn volk Israël. Wij kunnen ook door periodes van dorheid gaan doordat wij ons bewust of onbewust afsnijden van relaties binnen Gods gezin. Dan moet God iets spectaculairs - of iets bovennatuurlijks om onze aandacht te trekken. Net zoals bij Mozes.

Een struik die in brand vloog was niet ongewoon in de hitte van de woestijn. Wat wel ongewoon was, was dat hij niet verbrandde. Op dat moment was Mozes niet zo zeer op zoek naar God maar God was op zoek naar hem.

Vertel de kinderen het verhaal uit Exodus 3: 1- 10.

Praat paal:



- ☺ Praat over brand. Hebben zij ooit een echte brand gezien. Hoe vonden zij dat? Wat gebeurde er?
- ☺ Wat gebeurde er met de brandende struik die Mozes zag.
- ☺ Wat was dit dus eigenlijk? Een ontmoeting met God.

Veel mensen in de Bijbel leerden God kennen in een zichtbare vorm (niet noodzakelijk een menselijke vorm). Abraham zag de rokende vuurpot en de vlamme fakkels. Jakob worstelde met een man; toen de slaven uit Egypte werden bevrijd, leidde God hen door een wolk en een zuil van vuur. God deed dit om de mensen te laten zien dat zij op Zijn woord konden vertrouwen en om hen te bemoedigen.

Mozes trok zijn schoenen uit toen hij dichterbij kwam. Het uittrekken van schoenen was een daad van eerbied, waardoor Mozes liet zien dat hij onwaardig voor God was. God is onze vriend maar bovenal is Hij onze oppermachtige God. Vaak vergeten wij dit aspect aan de kinderen te leren: God is een vader en een vriend maar toch geweldig groot, ontzagwekkend en heilig. Benader je God nonchalant als je Hem wilt aanbidden of gedraag je je alsof je een genodigde van een koning bent? Benadruk dit voor de kinderen. Je kan niet zomaar bij God komen. Je moet je houding aanpassen zodat je op een waardige manier de Heilige God kan benaderen. God gaf Mozes een geweldige belofte: Exodus 3:12 "IK BEN TOCH BIJ U!" Dezelfde belofte geldt voor jou en voor de kinderen. God geeft ons een opdracht om te gaan - niet in eigen kracht maar in de kracht van de Heilige Geest die altijd bij ons is. God kiest juist de zwakken uit (hier vallen de kinderen zeker onder): 1 Cor. 1:27b: HIJ HEEFT DE ZWAKKEN VAN DE WERELD UITGEKOZEN OM DE STERKEN TE BESCHAMEN. Geweldig toch! God wil in en door jou heen werken met Zijn kracht en door de Heilige Geest: Zacharia 4:6 NIET DOOR KRACHT OF DOOR GEWELD MAAR ALLEEN DOOR MIJN GEEST ZEGT DE HERE. God wil dat de kinderen ook als boodschappers van Hem in de wereld zijn.



ACTIE:

Werken met klei ! Zorg dat de kinderen allemaal hun mouwen goed opgerold hebben.

Benodigheden: plastic / kartonnen bordjes om op te werken. Klei. Kleine kartonnen strookjes om de namen op te schrijven van hun vrienden waarvoor zij gaan bidden en vertellen over Jezus.

Laat de kinderen een mandje van klei maken. Schrijf voor elk kind minstens één naam op een strookje van een vriendje die je dan in het mandje legt. Leg goed uit dat ze elke dag voor hun vriendje mogen bidden dat die ook gaat geloven. Sommige kinderen zullen meer strookjes willen hebben. Zorg dat de strookjes goed in de mandjes passen. Bid samen met de kinderen alvast voor alle namen.

Bid voor elk kind



Onthoud deze week: Ik mag bidden dat mijn vriendje Jezus leert kennen.

STOP tijd:



Sorry: vergeving vragen

Tientallen dingen om 'dank U wel' voor te zeggen tegen God. Dank God dat jij naar de kinderdienst mag komen.

Onderwerp: Bid voor het vriendje wiens naam je hebt opgeschreven.

Praten met God over voor jezelf: Vraag aan God om je te helpen over Jezus te praten



ACTIE voor deze week:

Vertel aan een vriendje of vriendinnetje dat God van ze houdt.
Nodig ze uit om mee te gaan naar de kinderdienst in de kerk.

ONTMOETING MET GOD DE VADER

Les 2

Tekst om te leren



"Ik ben toch bij je"

Exodus 3:12



AANDACHT TREKKEN

- Vind jij het leuk om verstoppertje te spelen?
- Adam en Eva probeerden zich te verstoppen voor God Niet omdat zij verstoppertje aan het spelen waren hoor. Weet je nog waarom zij dat deden?
- Jij kan je nooit voor God verstoppen - wist je dat?

God weet alles van je

Waar je woont



Je naam



Hoeveel jaar je bent



In de Bijbel was nog iemand die zich probeerde te verstoppen.

Zijn naam was Mozes.

Hij rende weg van zijn land naar de woestijn omdat hij iemand had dood gemaakt.

Hij werd bang omdat hij wist dat hij iets gedaan had wat niet goed was.

God wilde dat Mozes terugging naar zijn land om de Israëlieten te helpen.

God wist precies waar Mozes was.

God wilde praten met Mozes maar moest eerst zijn aandacht trekken.



Praatpaal:

- ☺ Als jij een keer niet goed luistert moeten mama of papa, of je juf op school je aandacht trekken. Hoe doen zij dat dan?
- ☺ Mozes was een schaapherder in de woestijn. Dat betekent dat hij moest zorgen voor een kudde schapen en ze brengen naar plekken waar water en gras was.

Hoe komt de herder bij het water?



Opeens zag Mozes iets heel bijzonders:



Praatpaal:

- ☺ heb jij wel eens een brand gezien?
- ☺ Wat gebeurde er?
- ☺ Wat Mozes zag was heel anders:
- ☺ De braamstruik stond in brand maar verbrandde niet.

Vreemd hé . Daarom ging Mozes er dichterbij om te kijken.

God gebruikte het om de aandacht van Mozes te trekken zodat Hij met Hem kon praten. God wilde Mozes ontmoeten.

God wilde dat Mozes terug ging naar Egypte om de Israëlieten uit Egypte te halen.

☺ God wil vandaag ook met jou praten.

Toen Mozes dichterbij kwam zei God dat hij zijn schoenen uit moest doen omdat het heilige grond was.

Jij hoeft niet je schoenen uit te doen als je met God gaat praten, maar je moet wel vergeving vragen voor dingen die niet goed zijn.

Dan ben je weer schoon van binnen.

God praat met jou door Zijn Heilige Geest die in je woont.

Zullen wij even stil zijn en de Heilige Geest vragen om te praten met ons?

Net zoals Mozes terug moest gaan naar zijn land om de mensen te helpen. Zo wil God dat jij andere mensen gaat helpen.

Je kan ze vertellen dat God van ze houdt. Je kan voor ze bidden als ze ziek zijn. Of ergens mee helpen.

Mozes vond het best moeilijk.

Maar God zei tegen Hem dat hij niet bang hoeft te zijn omdat God bij Hem zou zijn.



Onthoud deze week:

"Ik ben toch bij je"



ACTIE: van klei maken we een mandje.

Schrijf op een briefje de naam van een kind waar je voor wilt gaan bidden. Leg die in het mandje.

STOP tijd:



Sorry: vergeving vragen

Tientallen dingen om 'dank U wel' voor te zeggen tegen God. Dank God da jij naar de kinderdienst mag komen.

Onderwerp: Bid voor het vriendje wiens naam je hebt opgeschreven.

Praten met God over jezelf: Vraag aan God om je te helpen over Jezus te praten



ACTIE voor deze week:

Vertel aan een vriendje of vriendinnetje dat God van ze houdt.

Nodig ze uit om mee te gaan naar de kinderdienst in de kerk.