

## INHOUD

- LES 1: Op wie lijk jij?
- LES 2: Gods DNA
- LES 3: Een goed of slecht koninkrijk
- LES 4: Gods Top Tien
- LES 5: Een ontmoeting die je leven verandert
- LES 6: God kent je naam
- LES 7: Grote Opruiming
- LES 8: Wat kies jij - zegen of vloek?
- LES 9: Tijd om feest te vieren!
- LES 10: De Josia Generatie vandaag

## LES 8: WAT KIES JIJ - ZEGEN OF VLOEK?

Josia maakte een duidelijk keuze: hij ging God zoeken; hij wilde de wetten van God gehoorzamen; hij wilde een radicale stap zetten terug naar God. Door zijn keuze stelde God zijn plan uit om het volk te bestraffen - zolang Josia leefde gaf Hij nog jaren van zegen.

In Nederland is er van alles mis. Op het oog leven we in een land waar er veel zegen is. Het heet nog een 'christelijk' land'- hoewel maar 4% van de bevolking zich 'christelijk' noemt. De zegen vanuit het voorgeslacht in de periodes dat Nederland en Godvrezend land was, zijn nog voelbaar en zichtbaar - maar voor hoe lang?

Wij, als Nederlanders, hebben God vaarwel gezegd en zijn zo tolerant geworden in het negatieve dat we alles toelaten en toestaan wat God verboden heeft.

Momenteel is ca. 65% van de Nederlanders niet verbonden aan een religie.

Gelukkig hebben de christelijke partijen nog een stem in Nederland maar heel veel wetten zijn de laatste jaren gepasseerd die regelrecht ingaan tegen de principes en wetten van God - onder de naam van tolerantie...

In Deuteronomium 28 kun je lezen over het verband tussen gehoorzaamheid en zegen en ongehoorzaamheid en vloek.

De Israëlieten en de inwoners van Juda hadden zegen ervaren maar tijdens de vele ongoddelijke heersers die ze hadden keerde de jaren van zegen in vloek totdat ze in gevangenschap genomen werden niet zolang nadat Josia gestorven was.

In 2 Kronieken 7:11-21 lees je wat er gebeurde nadat de tempel was gebouwd en ingewijd tijdens de koningschap van Salomo. Op een nacht kwam de Heer naar Salomo en gaf heel duidelijk aan wat zijn wil was en wat er zou gebeuren als het volk naar Hem luisterde en wat er zou gebeuren als het volk niet luisterde.

Nederland verkeert momenteel in een tijd dat er niet of nauwelijks naar God geluisterd wordt - ook de kerken laten veel compromissen binnen hun muren

Het volgende stuk is genomen van Bidden voor Nederland.nl.

Lees hierbij 2 Kronieken 7 en vooral verzen 13-16

Wat is de sleutel dan tot verandering?

...en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen

(A)

verootmoedigen

(B) bidden

(C) Gods aangezicht zoeken

(D) bekeren

De sleutel tot verandering ligt in de houding van het volk waarover de naam van de Here is uitgeroepen! In de eerste plaats is dat het volk Israël, maar doordat wij het geestelijk volk zijn van God; de gemeente, waarover God de Naam van zijn Zoon heeft uitgeroepen, ligt die sleutel dus in de houding die wij hebben ten opzichte van God!

Hoe moet die houding dan zijn? Wel, God heeft bedoeld dat het een voortdurende houding van gehoorzaamheid en vertrouwen is. Een nederig dienen van de Levende en Almachtige God. De vreze des Heren is ten leven zegt spreuken 19:23! Maar, als we ongehoorzaam zijn, kan God in zijn grote liefde en genade niet anders dan ons tot de orde roepen.

We kunnen vier belangrijke punten halen uit de tekst van vandaag.

#### **A) Mijn volk verootmoedigt zich!**

Dat volk van God heeft nodig dat zij ontdekken dat zij alles van de Here God verwachten. Als je ontdekt dat het niet van jou als mens, maar van Hem afhangt, maakt je dat klein. De Here Jezus zegt tegen Petrus: "zonder Mij kunt gij niets doen!" En David schrijft in de psalmen: Met U immers spring ik op een legerbende in (Psalm 18:30.) Er is verootmoediging nodig, zonder verootmoediging kom je niet in de juiste verhouding tot God. Zonder verootmoediging kun je niet bidden naar Zijn wil! (1 Johannes 5:14)

#### **B) Mijn volk gaat bidden!**

Gods kinderen hebben een taak! Het leven in Christus te leiden vanuit gebed. Als we kijken naar het leven van de Here Jezus zien we niet anders dan dat Hij zich in stilte tot de Vader wendt. En zo geldt voor ons dat wij vanuit het gebed leren leven. Waarom zou het volk in dit tekstgedeelte bidden? Wel dat is nogal duidelijk. Zij bidden met een nederig hart voor de nood van het land. Gods volk, op een sleutelpositie voor het gehele land. De gemeente van de Here Jezus vandaag aan de dag in Nederland op een sleutelpositie, bepalend voor het land.

Als God de Hemel toesluit en rampspoed stuurt is het eerste dat wij doen vaak vragen of God het wil laten ophouden! Maar is dit bidden naar de wil van God?... Elia bad tot de Heer om de hemel te sluiten en het regende voor drie en een half jaar niet! Na drie en een half jaar bad hij opnieuw en de hemel opende zich en er vormde zich een wolkje zo groot als een manshand.<sup>1</sup> We weten dat God alles gebruikt ten goede. Ook weten we dat Gods plan is dat de mens niet verloren gaat, maar dat allen tot erkentenis der waarheid zullen komen. Wanneer God de Hemel sluit, doet hij dat om de mens tot inkeer te brengen. Het is een tuchtiging. Die tuchtiging leidt tot gerechtigheid. Eigenlijk legt God hier de basis voor opwekkingen, en voor herstel. De straf die God brengt over een land of een volk, legt hij daar, met Zijn oog gericht op Gods volk. Maar hoe reageren zijn kinderen?

#### **C) Mijn volk zoekt Mijn aangezicht...**

De tekst zegt dat als we ons vernederen, bidden en Gods aangezicht zoeken. Wat betekent het om het aangezicht van God te zoeken? Het woord aangezicht hier komt van het Hebreeuwse woord Peniym (peniejim (je hoort er een beetje peniel in wat zoveel betekent als 'ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht.').) Maar in de deze zin betekent het aanwezigheid... Wat er dus staat is dit: Als het volk zich vernedert, gaat bidden en mijn aanwezigheid weer zoekt...

Als je dit hele boek zou bestuderen kom je erachter dat 2 Kronieken echt gaat over opwekkingen.

Zo is er in dit boek te lezen over de opwekking die plaatsvond onder:

1 Asa (h 15)

2 Josafath (H 20)

3 Joas (H 23 en 24)

---

<sup>1</sup> Biddag voor gewas en arbeid Vrije Evangelische Gemeente "De Ark" te Gorinchem

4 Hizkia ( H 29-31)

5 Josia( H 35)

Bij al deze opwekkingen zocht men en verlangde men weer de aanwezigheid en de leiding, het gezag van God. Eigenlijk is dat opwekking. Het gezag en de leiding van God in zijn aanwezigheid. Daarmee zeg je eigenlijk, hier heeft u de hele situatie van ons verbroken land, hier heeft u de hele situatie van mijn verbroken gezin, van de verbroken en beschadigde gemeente, van ons dorp onze stad of welke situatie er dan ook maar mag zijn in uw leven, hier is het: neem het en doe ermee wat u goeddunkt. De keren dat dit volk dat doet is niet in de eerste plaats omdat het dan beter wordt, maar omdat ze ontdekten, dat God de rechtmatige eigenaar is, dat het van Hem is, en dat het ongehoord brutaal en dwaas is geweest om het zelf te gaan proberen. Dat is ook waarom we een zondaar die tot geloof komt benoemen als opwekking. Het leven dat hij leidde in zijn eigen inzicht was dwaas en ongehoord brutaal. Wanneer die zondaar dan tot geloof komt, zegt hij eigenlijk dit tegen God: Hier is het, neem het, doe ermee wat u wilt, want u bent de rechtvaardige eigenaar, het behoort aan u toe! Sommigen hele oude mensen hebben dit heel vroeger nog wel eens gehoord... Dit is echte opwekking, de situatie teruggeven aan God omdat het in de eerste plaats al van hem was, zodat hij ermee kan doen wat hij wil! Dat geeft een heel andere betekenis aan het lied vader wat u doet is goed! Nietwaar?

#### **(D) bekeren zich van hun boze wegen**

En in het zoeken naar Gods aanwezigheid komt er altijd hetzelfde resultaat: bekering uit voort. Afkeer van het oude, en toewijding aan God. Het is als het ware een vier stappenplan met een rijke belofte. God gaat actief verandering brengen. En Gods verandering richt zich altijd op verbetering, of Hij de hemel nu sluit op opende. Het duid op vernieuwing en verfrissing.

Het resultaat is verbijsterend, verbluffend en goed. Wat God doet, dat is welgedaan! Ziet u maar naar het laatste gedeelte van de tekst voor vandaag.

**Dan zal Ik uit de Hemel horen, hun zonden vergeven en hun land herstellen...**

Hoe gaat dat opwekkingslied ook al weer: Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat?

Vandaag mag je voorbede gaan doen voor Nederland

In de les van de kinderen staat een parafraze van het gebed van Daniël uit Daniël 9.

Hier doet Daniël plaatsvervangend belijdenis voor de zonden van het volk. Denk daar zelf goed over na, hoe werkt dat? Hoe leg je het uit aan kinderen?

Het moet wel duidelijk voor ze zijn dat zij niet iemand echt vermoord hebben of abortus laten plegen, maar dat ze deel uitmaken van een land waar dat is toegestaan. Dus op die manier heb je er deel aan.

!!!!!! Vooral voor de jongere kinderen moet je dit heel simpel uitleggen.

Bedenk zelf een creatief manier om voorbede te doen.

**Tip:** neem een kaart van Nederland mee. Maak vlaggetjes van spelden met papier er aan vast geplakt waar de kinderen dingen op kunnen schrijven. Neem alvast geknipte repen stevig zwart papier mee en lijm of nieltang zodat de kinderen een ketting kunnen maken die ze tijdens de voorbede om de landkaart kunnen leggen als teken van gebondenheid aan het kwaad.

Laten ze echt actief bezig zijn en vooral dingen bij naam noemen, ook persoonlijke dingen of dingen die ze zelf hebben meegemaakt (bijvoorbeeld pesten op school, scheiding, misbruik, ziekte/dood van familie enz.)

Neem echt de tijd voor voorbede, maar aan het einde van die voorbedetijd laat je ze de ketting kapot maken en hardop uitroepen dat Jezus de overwinnar is.

Begin met het voorlezen van 2 Kronieken 7:13-21. Zorg dat de jongste kinderen echt begrijpen waar het over gaat en dat ze inzien dat Nederland de Gods Top Tien niet meer gehoorzaamt.

## LES 8: WAT KIES JIJ - ZEGEN OF VLOEK?

Het land Juda had hele slechte koningen gehad. Dat was niet altijd zo geweest. Koning David en zijn zoon Salomo hadden God gediend en Salomo had zelfs de geweldig mooie tempel gebouwd waar de mensen God konden aanbidden. Nadat de tempel klaar was en de openingsdienst geweest was sprak God tegen Salomo.

Hieronder staat wat God tegen hem heeft gezegd



### 2 Kronieken 7:12-22

Op zekere nacht kwam de HERE bij Salomo en zei: "Ik heb uw gebed gehoord en deze tempel gekozen als de plaats waar u Mij uw offers moet brengen. Als Ik de hemel sluit zodat er geen regen valt of als Ik de sprinkhanenzwermen beveel dat zij al uw oogsten moeten opeten of als Ik de pest onder u laat uitbreken, <sup>14</sup> en mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken. Ik zal met aandacht luisteren naar elk gebed dat wordt uitgesproken op deze plaats, die Ik heb uitgekozen en afgezonderd als mijn eeuwige woonplaats; mijn ogen en mijn hart zullen daar voor altijd zijn. En wat uzelf betreft: als u Mij volgt zoals uw vader David deed, zal Ik ervoor zorgen dat u en uw nakomelingen voor altijd koningen van Israël blijven. Maar als u Mij niet volgt en de wetten die Ik u gaf, niet naleeft en afgoden aanbidt, zal Ik mijn volk weggagen uit dit land dat Ik het gaf en zal deze tempel worden verwoest, ook al heb Ik hem voor mijzelf geheiligd. Ik zal er dan een afschrikwekkend voorbeeld van maken, een plaats die het onderwerp wordt van spot en kwaadsprekerij. Dan zal die plaats niet langer beroemd zijn. Nee, de mensen die er voorbijkomen, zullen zich vol verbazing afvragen: 'Waarom heeft de HERE zoiets vreselijks gedaan met dit land en deze tempel?' En het antwoord zal dan luiden: 'Omdat de Israëlieten de HERE, de God van hun voorouders de rug toekeerden (de God Die hen uit het land Egypte bevrijdde) en zij in plaats van Hem andere goden vereerden. Daarom heeft Hij deze vreselijke ramp over hen gebracht.'"

De koningen na Salomo begonnen God te vergeten en luisterden naar andere mensen die zeiden dat ze net zo goed ook afgoden konden dienen, die konden ze tenminste zien.

Net zoals de vader en opa van Josia gaven de koningen de mensen hun zin en God werd boos en verdrietig.

In het stukje wat je net gelezen hebt zegt God dat als de hemel dichtgaat omdat de mensen verkeerde dingen doen, dan konden de mensen teruggaan naar God.

Wat moeten ze dan doen.

Lees vers 14

Het volk moest zich v \_\_\_\_\_, ze moeten b \_\_\_\_\_

Ze moesten breken met hun z \_\_\_\_\_ p \_\_\_\_\_

Dan zou God opnieuw naar hen luisteren, hen vergeven en het land weer goed maken.

## **God is niet veranderd.**

Vandaag is Nederland een land dat niet meer naar God luistert. Er zijn steeds minder mensen die iets te maken willen hebben met Gods Top Tien. Misschien gaan ze weleens naar de kerk of ze bidden voor het eten, maar ze luisteren niet naar wat God zegt en kiezen om gewoon mee te doen met iedereen om zich heen.



Denk aan Nederland.

Vroeger was Nederland een land waar bijna iedereen van God hield.

Nu is dat anders.



Praat met elkaar over dingen die in Nederland niet goed gaan.

Schrijf een aantal dingen op:

---

---

---

---

---

Omdat jij in Nederland woont en een Nederlands paspoort hebt, ben jij ook verantwoordelijk voor dingen die in Nederland gebeuren. Het betekent bijvoorbeeld niet dat jij iemand hebt vermoord, of iets gestolen hebt. Maar omdat deze dingen in Nederland gebeuren hebben wij allemaal last van dat dingen in ons land niet goed gaan.

Daarom is het belangrijk dat wij veel gaan bidden voor ons land en God vragen om alle verkeerde dingen die gebeuren, te vergeven zodat het weer goed gaat en mensen met elkaar in vrede kunnen leven en geen angst meer hebben voor vervelende dingen.

Denk aan de plaats waar jij woont en aan jouw school. Welke dingen gaan daar niet goed?  
Schrijf er en paar op:

---

---

---

In het kader hieronder mag jij speciaal voor jouw stad/dorp, je school, je sportclub of iets anders in jouw woonplaats een gebed opschrijven.

---

---

---

---

---

---

---

---



Neem nu tijd om te bidden voor je woonplaats.

Daarna gaan jullie met elkaar goede dingen uitspreken die horen bij Gods Koninkrijk, dat betekent hard op zeggen, over Nederland. Bijvoorbeeld vrede waar er ruzie is; genoeg werk in plaats van geen banen; liefde in plaats van haat enz.

Hieronder staat een gebed dat lijkt op het gebed wat Daniël had geschreven toen hij met de Israëlieten gevangen genomen werd en meegenomen was naar Babylon. Dit gebeurde niet zo heel lang nadat Josia dood ging. Net zoals God gezegd had tegen Salomo dat als de mensen weer naar Hem zouden gaan luisteren dan zou Hij het land beter maken.

Jullie gaan het gebed bidden om Nederland beter te maken, zodat het weer een land wordt waar de mensen echt naar God luisteren.

Bid het gebed hardop met elkaar.



(Parafrase Gebed Daniël: Daniël 9:4-19)

O God, want bent U groot en geweldig. U doet altijd wat U belooft - dat doe ik niet altijd - maar U bent trouw.

Al zijn wij niet altijd gehoorzaam - U geeft de moed nooit op met ons

Dat komt omdat U zoveel van ons houdt. U heeft een verbond gesloten dat U niet verbreken kunt - dat is meer dan een belofte. Het verbond blijft altijd van kracht en dat heeft gevolgen. Toch hebben wij ons niet gehouden aan wat U van ons hebt gevraagd.

Wij als Nederlanders hebben allerlei mogelijke zonden gedaan. Wij hebben elkaar kwaad gedaan, wij zijn rebels, we zijn afgeweken van de weg die U zo duidelijk aan ons hebt gegeven. Wij zijn ongehoorzaam geweest en wij als Nederlanders hebben verkeerde keuzes gemaakt. Wij hebben Uw geboden gewoon naast ons neer gelegd en wij hebben niet willen luisteren naar de waarschuwingen die in Uw naam uitgesproken zijn.

We hebben andere goden gediend - niet van hout of steen - maar we hebben andere dingen in plaats van U gezet - die wij belangrijker vinden. Wij denken vaak alleen aan onszelf en wat wij allemaal willen hebben.

Wij hebben anderen mensen dood gemaakt. Er worden elke week mensen in ons land vermoord en wij als Nederlanders zijn schuldig daar aan. Wij hebben kleine ongeboren baby's dood gemaakt omdat wij in Nederland abortus goed vinden en in de wetten van het land staat zelfs dat dit mag.

Wij vinden echtscheiding normaal. En vinden het eigenlijk ook normaal dat mannen en vrouwen die niet met elkaar getrouwd zijn seks met elkaar hebben. U noemt dat overspel en dat is zonde. Kinderen worden geslagen, mishandeld en misbruikt. Terwijl U zegt: laat de kinderen dichtbij mij komen en houd ze niet tegen.

Daarom moeten wij nu de boete van alle zonden betalen.

Daarom zien wij in Nederland de gevolgen van de vloeken die Mozes heeft opgeschreven:

Daarom is er armoede in ons land en vele mensen wonen op straat en moeten naar de voedselbanken gaan. Daarom hebben veel mensen geen werk. Daarom zijn er veel mensen die depressief zijn en geen zin meer hebben om te leven. Veel mensen hebben ruzie en zijn gemeen tegen elkaar. Zoveel mensen in Nederland denken alleen aan zichzelf en zijn U vergeten O God.



In de naam van alle Nederlanders belijden wij de zonden van ons land.  
Vergeef ons dat we niet naar U hebben geluisterd.  
Vergeef ons dat wij ons eigen weg zijn gegaan.  
Vergeef ons dat we kleine ongeboren baby's hebben dood gemaakt  
Vergeef ons dat wij anderen hebben vermoord  
Vergeef ons dat er echtscheiding is  
Vergeef ons dat kinderen mishandeld en misbruikt zijn  
Vergeef ons dat we mensen uit andere landen afwijzen  
Vergeef ons dat wij geld en spullen belangrijker vinden dan U  
Vergeef ons dat we alle rotzooi op televisie en internet toelaten  
Vergeeft ons dat we niet omkijken naar alle mensen die honger hebben en op straat leven  
Heer, vergeef ons Nederlanders voor alle gemopper en geklaag.  
Heer, vergeef ons, wees genadig en genees Nederland.

U houdt U zelf aan Uw woord omdat U eerlijk bent al heeft U er zelf best veel pijn van.  
Wij Nederlanders blijven zonden doen en luisteren niet naar U.  
Maar God - U bent nog steeds de God die de Israëlieten uit Egypte heeft gered - toen liet U uw geweldige kracht zien.  
Wij, uit naam van alle Nederlanders, belijden dat wij gezondigd hebben. Het is onze eigen fout dat dingen niet goed gaan in het land.  
God, luister alstublieft naar ons. Kijk naar ons zoals wij hier staan. Wij weten dat wij het niet verdienen maar wij vragen U om medelijden te hebben met Nederland.  
Vader God: luister naar ons!  
Vader God: vergeef ons.  
Vader God: grijp in en doe iets in ons land.  
Wij horen bij U. Help ons.

Wanneer mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.



Bidden helpt echt!  
God wil zijn zegen geven als jij gaat bidden.