

studielessen
voor de
bovenbouw

HIER KOMT DE HEMEL



Naam

© Kinderbijbelstudies - juli 2008

Tekst: Beryl Voorhoeve

Opmaak: Judith Maarsen

Gebruikte Bijbelvertaling Het Boek

Aangevuld in juni 2013 voor de (K) zendingreis van 2013.

Studie is geschreven voor studie in kleine groepjes tijdens een (K) zendingreis naar Roemenie.

Lessen zijn gebaseerd op het boek: 'Here comes Heaven'. Bill Johnson and Mike Seth.

ISBN 10: 0-7684-2502- 6 Uitgever: Destiny Image Publishers

Kijk ook op onze website: kindermenu-online.nl

Mail ons: kinderbijbelstudies@gmail.com

INHOUD

LES 1 TWEE KONINKRIJKEN: WELKE KIES JIJ?

LES 2 EEN KONINKLIJKE MISSIE

LES 3 KIJK EENS OM JE HEEN

LES 4 GELOOF: KIJKEN MET DE OGEN VAN JE HART

LES 5 GELOOF: HOREN MET DE OREN VAN JE HART

LES 6 BLIKSEM UIT DE HEMEL

LES 7 HET KONINKRIJK EN DE GEEST

LES 8 KONINKRIJK VAN KRACHT

LES 9 CADEAUTJES VAN GOD

LES 10 INGESMEERD MET GOD

LES 11 DE WERKEN VAN DE VADER

LES 12 AARDIG ZIJN IS NIET GENOEG

LES 13 BERGEN VERPLAATSEN, WATER IN WIJN VERANDEREN, LOPEN OP WATER EN ANDERE ONMOGELIJKHEDEN.

LES 10 INGESMEERD MET GOD

Jezus Christus betekent Jezus de gezalfde.

Jezus begon Zijn bediening nadat Hij de Heilige Geest had ontvangen.

Het was de Heilige Geest die Hem aantrekkelijk maakte. Waarom anders zouden mensen die Hem niet eerder kenden, bereid zijn om alles achter te laten en Hem te volgen.

Net zoals olie een bepaalde geur heeft zo heeft ook de zalving een 'geur'. Paulus spreekt over de 'geur' van Christus in 2 Corinthe 2:15. Het is de geur van leven voor hen die Christus kennen en de geur van de dood voor hen die verloren gaan.

In Bijbelse tijden was het de gewoonte dat, na een overwinning, de koning de met zijn krijgsgevangenen de stad in marcheerde, met aan beide kanten zijn eigen soldaten als bewakers. Daarnaast liepen mensen met wierook te zwaaien. Deze geur was voor de gevangenen een geur van de dood terwijl dezelfde geur van de bewoners van die stad de geur van leven en overwinning was.

Hoe sterker de zalving op iemands leven is, hoe banger de duivel wordt. Zolang mensen alleen geloven in Jezus als een goede leraar en voorbeeld heeft hij weinig problemen. Maar wanneer de kracht van God zichtbaar wordt, zoals in het leven van Jezus, wordt hij bang. De duivel zal proberen om de mensen te laten geloven dat de wonderen van de Bijbel niet meer gebeuren vandaag of hij zal proberen mensen te overtuigen dat hij het is die de wonderen doet.

De duivel is bang van de zalving omdat de zalving de ketting van ziekte, angst en boosheid die door de duivel op mensen wordt gelegd, verbreekt.

Het is ook de zalving of het werk van de Heilige Geest die mensen trekt naar de koninkrijk van God.

Als Jezus de zalving van de Heilige Geest nodig had hoeveel te meer hebben wij dat nodig.

De Heilige Geest woont in de geest van de mens. Het is onze geest die contact kan maken met de Geest van God.

In het boek Handelingen kun je lezen wat er gebeurde toen de discipelen gevuld of 'vol werden' van de Heilige Geest. Mensen werden genezen, doden werden levend of er werden mensen bevrijd van de duivel.

De zalving maakt het onmogelijke mogelijk.

Je hebt het nodig om steeds opnieuw gevuld te worden door de Heilige Geest. Dat gebeurt door steeds te 'drinken' in Gods tegenwoordigheid en steeds te 'eten' van Zijn Woord.

God spreekt vaker dan wij denken. Hoe spreekt Hij? Net zoals je de stem van een goede vriend herkent aan de telefoon ook als die zijn naam niet noemt, zo kan je ook de stem van God leren herkennen.

In de les met de kinderen wordt ingegaan op handoplegging.

Ook voor jezelf geldt: zorg dat je rein en zuiver voor God staat voordat je handen op de kinderen in je groep legt (of op anderen).

Laat niet iedereen zomaar handen op jou leggen of bij je kinderen. Als je het niet 'vertrouwt' laat het dan niet toe.

LES 10 INGESMEERD MET GOD

Een dagje in het pretpark.¹



De tiengroep van de kerk ging met elkaar voor een paar dagen naar een pretpark. Ze wilden met elkaar een hoop lol maken. De eerste twee uur gingen ze in allerlei attracties. Toen zagen twee van de jongens een man lopen met gips om zijn arm. Ze maakten een praatje met hem en hij vertelde dat hij zijn arm had bezeerd tijdens zijn werk en dat hij erg veel pijn had. De twee jongens baden voor hem en na een paar seconden vroegen ze aan hem of zijn arm al minder pijn deed. 'Wow' zei hij, 'het is helemaal beter'. Zijn vrouw was zo blij dat ze in haar handen begon te klappen. Toen zagen de twee jongens overal om zich heen mensen die gebed nodig hadden. Nadat er nog meer wonderen van genezing waren gebeurd en de jongens helemaal opgewonden waren, kwamen ze de rest van hun groep weer tegen. Zij vertelden wat God had gedaan. Ze vroegen aan de groep of zij ook wonderen wilde zien gebeuren. De hele groep zij 'ja' en de twee jongens legde hun handen op de rest van de groep en ze baden voor hen. Daarna gingen ze allemaal voor mensen in het pretpark bidden. Aan het einde van de dag vertelde de hele groep over alle wonderen die zij hadden zien gebeuren. Er waren zelfs een paar mensen uit hun rolstoel opgestaan en ze konden lopen zonder pijn. God gebruikte die dag die tieners op een geweldige manier. De twee jongens gaven door wat zij hadden aan de anderen van hun groep.

In de Bijbel lees je vaak dat de Heilige Geest of de gaven van de Heilige Geest worden doorgegeven door handoplegging.



Weet je wat dat is?

Praat er over met je Leider. Heb je het ooit zelf meegemaakt?

Vertel daarover.

In het Oude Testament legde een vader zijn handen op het hoofd van zijn oudste zoon om zijn zegen aan hem *over te dragen*.

Lees de volgende Bijbelteksten en schrijf op waarom of wanneer je iemand handen op kunt leggen. Soms staat er ook bij wat er gebeurt als handen worden opgelegd.

Numeri 8:10 en 11

Deuteronomium 34:9

¹ 'Here comes Heaven'. Bill Johnson and Mike Seth.



Mattheüs 19:13



Markus 5:23



Markus 8:23-25



Handelingen 8:15 - 17



1 Timotheüs 4:14



Handelingen 19:5 en 6

Dus bij handoplegging wordt er iets *overgedragen*.
Als jij handen op iemand legt dan *draag jij iets over*.
Daarom is het belangrijk dat je weet dat het goed is tussen jou en God en dat er geen zonde in je is.



Lees handelingen 8: 15 - 22

Nadenkertje: Waarom zou het niet goed zijn als Simon de Tovenaar handen op de mensen zou leggen? Praat er met elkaar over.



Voordat jij voor mensen gaat bidden en handen opleggen voor genezing of om de Heilige Geest te ontvangen is het belangrijk dat je eerst tijd neemt om stil te zijn zodat de Heilige Geest jou dingen in jezelf kan laten zien die niet goed zijn en waar je vergeving voor moet vragen.



De Heilige geest wil je de kracht geven om anderen over Gods koninkrijk te vertellen en om de werken van het koninkrijk te doen. Eén van de werken is genezing. Net zoals met de tieners in het verhaal kan jij de kracht van de Heilige geest doorgeven aan anderen. Maar eerst moet je zelf vol van Hem zijn.

Dan wordt iedereen die jij aanraakt 'ingesmeerd' met Jezus Christus. Het is net zoiets als wanneer je fietsketting ingesmeerd is met olie en je komt eraan met je handen, dan komt de olie op jouw handen en alles wat jij aanraakt komt ook onder de olie te zitten!

In de Bijbel was het altijd te horen of te zien wanneer mensen vol werden van de Heilige Geest. Wat zou jij kunnen horen of zien wanneer de Heilige Geest bij jou of in jouw groep komt? Kijk naar:



Handelingen 2:1 - 4
Handelingen 4:31
Handelingen 10:45-46

Het is niet genoeg dat je één keer vervuld wordt met de Heilige Geest. Dat is alleen een begin. Iedere keer dat je voor mensen bidt of andere mensen 'ingesmeerd' hebt met de Heilige Geest gebruik je de kracht van God. Daarom moet je zelf zorgen dat je steeds opnieuw vervuld wordt met Zijn Geest.

Jezus merkte dat ook.



Lees wat er staat in Lukas 8: 43-46
Hoe wist Jezus dat iemand Hem had aangeraakt (vers 46)?
Schrijf het op:



Als je voor anderen gaat bidden is het nodig dat je weer 'bijgevuld' wordt met de Heilige Geest.

Het is belangrijk dat je:

- Schoon en rein bent van binnen
- Zelf vraagt om opnieuw vervuld te worden met de Heilige Geest.
- Door je Leider voor je laat bidden
- Gelooft dat je meer van de Heilige Geest ontvangt
- Je mag God er voor bedanken

Neem tijd nu om stil te zijn voor God.



Wow! Nu ben je weer helemaal vol van de Heilige Geest en ben je dus vol van de kracht van God.
Komende week mag je verwachten dat God je naar mensen zal brengen die de kracht van God nodig hebben, misschien voor genezing. Jij kan die kracht doorgeven en hen 'insmeren' met de olie van de Heilige Geest.

Vergeet niet om het daarna te vertellen en God daarvoor te danken!