

BIJBELSTUDIE

GEROEPEN



GEZALFD



GEZONDEN



Studie voor kinderen tussen de 8-12 jaar

NAAM

Deze studie is oorspronkelijk geschreven voor een zendingsreis met kinderen naar Roemenie in de zomer van 2005
Geschreven door Beryl Voorhoeve
Opgemaakt door Judith Maarsen
Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK
Deze studie is ook in het Engels te verkrijgen

Inhoud:

Les 1 Het estafettestokje wordt overgedragen: de roeping van Elisa

Les 2 Wees er klaar voor

Les 3 Op eigen benen staan

Les 4 Pas op je woorden

Les 5 Verhaal van de drie koningen

Les 6 Als hij kon toveren.....

Les 7 Spanning op zolder

Les 8 Kookles

Les 9 Nog nooit zo schoon geweest

Les 10 Ongelofelijk!

Les 11 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Les 12 Goed nieuws houd je niet voor jezelf

Les 13 Overwinning over dood

Les 14 Is er een profeet in het huis?

LES 7 SPANNING OP ZOLDER
2 Koningen 4: 8 - 37

Even een aantal gedachten voor jullie als leiders:

De jongen waar het hier over gaat werd geboren in een gelovig gezin: in ieder geval is dat duidelijk wat de moeder betreft. Vader was in ieder geval niet 'anti'.

Het (christelijk) opvoeden van de komende generatie is cruciaal voor het volbrengen van Gods plan. Ouders hebben daarin wijsheid nodig.

Ouders moeten 3 overtuigingen hebben:

1. dat er nieuwe 'geestelijke' geboorte nodig is. Je kunt het niet erven. God heeft geen kleinkinderen. Nieuw leven komt van de Heilige Geest en niet door het bloed van de ouders. Christelijke opvoeding is een groot voorrecht. Maar God begint iedere keer opnieuw.
2. Een huis waar niet alleen gesproken wordt over het geloof maar waar het beleefd wordt is belangrijk. Een kat ruikt heel snel als een vis bedorven is, dan eet hij hem niet op. Kinderen 'ruiken' heel snel als het geloof niet echt is thuis. Dan hoeven ze het niet. Ze zijn een krachteloos geloof zat, en gaan op zoek naar iets anders. De tieners van tegenwoordig vervelen zich vaak in de kerk, maar ook in de maatschappij. Ze hebben alles al gehad en gezien en zijn de 'doodsheid' daarvan zat. Dan gaan ze op zoek naar iets anders wat de volgende kick kan geven. In het huis van deze vrouw was liefde voor God en Zijn Woord.

De vrouw leefde kennelijk op een praktisch manier haar geloof uit. De moeder van John en Charles Wesley nam elke dag tijd om te bidden met elk van haar 17 kinderen. Regelmatig sprak ze met hen over hun geestelijke toestand. Later zei John dat hij meer over het christelijke leven had geleerde van het voorbeeld van zijn moeder dan van alle theologen van Engeland.

Aan een andere prediker werd gevraagd welke Bijbel vertaling hij prefereerde: de Staten vertaling, de King James vertaling, de NBG of de NBV. Zijn antwoord: de MMV: Mijn Moeders vertaling.

- Er was tevredenheid en geen bitterheid in het huis.
 - Er was een echte moeder in het huis die zorg gaf aan haar kind. (vers 18 - 21)
 - Er was een vrijmoedig en actief geloof voor het kind. (vers 21 - 28)
 - Het was haar geloof, en niet dat van haar man, dat het verschil maakte.
 - Als je voor je kinderen bidt - bid dan gebeden van geloof en verwachting.
3. Ouders moeten bemoedigd worden om te weten dat ze er niet alleen in staan. Ouders, in samenwerking met anderen die een speciale bediening van God hebben met kinderen, kunnen een sterke uitwerking hebben in de kinderen. Leven geven en teruggeven. Dat is de plaats van gezalfde kinderwerkers in de gemeente.

Deze moeder gaf haar kind alle nodige zorg, maar toch stierf hij.

Hoe toegewijd je bent als ouders is geen garantie dat het kind niet alsnog zal 'sterven'. (geestelijk). De moeder wist waar ze heen moest: waar gaan de ouders heen in de gemeente als hun kind dreigt 'dood' te gaan?

Ze nam een besluit en had een lastige lange reis voor de boeg. 25 - 30 kilometer op een ezel is nogal ingrijpend - maar toch had ze het er voor over om Elisa te bereiken.

Een gemeente waar zalving is, is heel belangrijk voor de kinderen. Niet alle ouders hebben het er voor over helaas.

De moeder wilde zo snel mogelijk gaan: niet stoppen. Niet opgeven. Zover we kunnen lezen heeft ze niet eens aan haar man verteld dat het kind dood is! Misschien wist ze dat hij geen geloof zou hebben dat het kind weer tot leven zou komen.

Als jij jonge tieners in jouw groep hebt dan heb je kans dat er al meerdere keren over hen is uitgesproken dat ze 'lastig' zullen worden als pubers. Ouders kunnen daar over zitten klagen en spreken een negatieve verwachting uit over hun kinderen, en over wat wij doen in de gemeente.

Nergens in de Bijbel lezen wij dat pubers 'lastig' worden. Van Jezus lezen wij dat Hij opgroeide en in aanzien stond bij alle mensen. Misschien hebben de 'pubers' in jouw groep de verwachting dat ze 'lastig' worden. Terwijl God een overvloedig leven voor ze heeft klaarliggen.

Toen het kind ziek werd riep hij:

'Mijn hoofd'. Geestelijk gezien zou je kunnen zeggen dat zijn hoofd 'pijn' deed van kennis. Als we alleen kennis doorgeven aan de kinderen zal dat tot de dood leiden. Als ze alleen ervaringen hebben die niet op kennis is gebaseerd zijn kan het gevaarlijk zijn.

Kennis en ervaring die hand in hand gaan leiden tot leven. Dat kan alleen als we de kinderen naast onderwijs ook coachen om de werken van Jezus te gaan doen in de kracht van de Heilige Geest

Taak van de gemeente:

De vrouw wist dat haar zoon dood was voor het echte leven tot het moment dat God haar kind zou aanraken. Geestelijk dood. Het probleem is dus niet alleen in 'het hoofd'. Soms lijkt dat wel zo. De moeder zocht iemand met een gezalfde bediening.

Hoe zit dat met de gemeente:

Ouders moeten op zoek gaan naar een gemeente met gezalfde kinderwerkers.

De moeder was:

- Echt bezorgd. Het was niet genoeg dat Gehazi haar te woord stond. Hij was onpersoonlijk en formeel. Koud. Er moet echte bewogenheid zijn voor de kinderen. Elisa was echt bezorgd
- Wijs en echt (27). Elisa was warm. Gehazi probeerde de moeder af te wimpelen. Hij had geen emotie, hij vond het probleem nogal lastig.
Gehazi is een voorbeeld van hoe het niet moet. Technische bezig. Wel de juiste antwoorden. Doet wel wat er van hem is gevraagd maar er is geen zalving: het kind komt niet tot leven.
- Wees jezelf. Elisa vroeg God om strategie. Volgde geen patroon.
- Hij stapte uit zijn comfort zone. Op het kind liggen. Met onze humor, onze tijd, soms wel speels, openheid. Wees transparant. Laat de kinderen dichtbij komen.
- God heeft gekozen om door echte mensen heen te werken. Geef de kinderen niet alleen de waarheid - geef ze jezelf.
- Het leven kwam niet in één keer terug. Elisa moest 2 keer op het kind liggen. De adem kwam terug in korte hevige niezen. Het kind was niet gecoached om de juiste antwoorden te geven. Hij nieste gewoon. Daar heb je geen jaren van onderwijs of ervaring voor nodig. Alleen de zalving!

Hoe wek je een dood kind tot leven? Zet hem in het juiste gezin en neem hem mee naar de juiste kerk en kijk wat er gebeurt.

De kinderen in jouw groep komen niet allemaal uit voorbeeldige gezinnen. Sommige juist helemaal niet. De input die wij ze kunnen geven is dan van levensbelang voor hen.

Wat wil jij zijn - een Gehazi of een Elisa?

Als je kiest om te zijn als een Elisa dan heeft dat gevolgen voor jouw geestelijk leven maar ook voor de tijd, energie, liefde, tranen en voorbede die jij investeert in 'jouw' kinderen.

Het resultaat? Leven!

In de les voor de kinderen wordt de nadruk gelegd op het belang van de zalving.

Hier heb jij in de algemene introductie artikelen over kunnen lezen.

Lees ze nog een keer door zodat je de kinderen kan helpen om het beter te begrijpen.

LES 7 SPANNING OP ZOLDER



2 Koningen 4: 8 - 24

Dit is best een lang verhaal - daarom lezen we het in 2 gedeeltes.

Elisa heeft een echtpaar ontmoet dat hem heeft uitgenodigd om bij hen te eten en later hebben ze een zolderkamer op hun huis gebouwd zodat hij daar kan logeren.



Hoe denk je dat het huis eruit zag?

Maar een tekening daarvan.



Deze vrouw kreeg de belofte dat zij een zoon zou krijgen.

Ze hield heel veel van hem.

Toen is hij ziek geworden: misschien was het wel een zonnesteek.

Kort nadat hij ziek werd is hij ook gestorven.

Zijn moeder heeft hem op het bed van de profeet Elisa neergelegd zonder iets tegen de vader of anderen in het huis te zeggen.

Waarom zei ze niets denk je?



- Omdat ze zich er voor schaamde
- Omdat ze dacht dat haar man boos zou worden.
- Omdat ze geloofde dat de God van Elisa kracht had om hem tot leven te brengen.
- Omdat haar man het te druk had voor een begrafenis



De vrouw ging met een ezel naar Elisa. Elisa woonde op de berg Karmel - dat was zo ongeveer 25 - 30 kilometer verder! Stel je voor: je moet met spoed naar de dokter en je denkt dat de trauma helikopter er aankomt. Helaas, komt er een ezel aanzetten!

Maak een tekening van hoe jij denkt dat een 'trauma ezel' eruit zou zien:



Waarom denk je dat de moeder naar Elisa ging in plaats van zelf tot God te bidden voor haar zoon?

- Omdat ze er geen geloof voor had
- Omdat ze gemerkt had dat God door Elisa wonderen kon doen
- Omdat God alleen wonderen kan doen door mannen
- Omdat ze verkouden was.

Elisa stuurde Gehazi alvast naar het huis van de vrouw en gaf hem zijn staf mee. Elisa zei dat hij die op de jongen moest leggen.

Wat was de betekenis van de staf?

- Die werd gebruikt om dieven weg te slaan onderweg.
- Het betekende dat je heel belangrijk was
- Het was magisch
- Het was een teken van autoriteit (als je niet weet wat dat is - vraag het aan je Leider.)
- Gehazi moest de staf gebruiken om de deur in te slaan omdat de moeder de sleutel kwijt was.



Gehazi deed wat Elisa opgedragen had - maar er gebeurde niets.
Waarom niet denk je?

Praat erover met je Leider



Toen kwam Elisa eraan. Wat deed hij:
Vers 33: hij



Vers 34:

Vers 35:

Wat gebeurde er met de jongen:

Vers 34

Vers 35

Hij werd weer levend!



Elisa deed eigenlijk iets vreemds. Hoe wist hij dat hij op de jongen moest gaan liggen denk je?
Vers 33

Elisa moest, net als Jezus, eerst luisteren naar wat God wil zeggen. Daardoor wist hij wat hij moest doen.

De kracht van God werkte door Elisa heen. Elisa had de zalving van de Heilige Geest om een dode jongen weer levend te maken.
Dat had Gehazi niet.



Jij kan kiezen om te zijn als een Gehazi:

- ⇒ Vers 27: hij vond het een beetje onzin dat de vrouw bij Elisa kwam (dood is toch dood) en probeerde haar weg te sturen.
- ⇒ Vers 29: Gehazi gehoorzaamde Elisa en ging vooruit naar het huis.
- ⇒ Vers 31: Gehazi legde de staf op het kind maar er gebeurde niets.
- ⇒ Gehazi deed wat er gezegd werd maar had niet de zalving.

Of jij kan kiezen te zijn als Elisa:

- ⇒ Elisa was bewogen over de dood van het kind
- ⇒ hij ging eerst bidden voordat hij iets ging doen.
- ⇒ Elisa had de zalving van God.

Het verschil is de zalving.



Praat erover met je Leider en schrijf een aantal dingen op over de zalving:



Wat is de zalving eigenlijk?



Hoe krijg je de zalving?

Kan de zalving meer (grote en sterker) worden?

Hoe gebeurt dat dan?



Kan je het ook kwijt raken?

Als de zalving van de heilige Geest op je is dan kan je dat merken. Hoe merk je dit?

- Doordat mensen naar je kijken
- Doordat er olie van je hoofd afdruipt
- Doordat er iets gebeurt als jij spreekt of voor mensen bidt
- Doordat je steeds dichter bij God wil leven
- Doordat je allemaal '10 en' krijgt op school.
- Doordat je opeens heel belangrijk bent.

In les 3 heb je Jesaja 61 vers 1 - 2 opgeschreven en overal je eigen naam ingevuld als er het woordje 'mij' stond. Zoek de tekst nog even op in je werkboek (blz 19) en lees hem met elkaar hardop voor. Iedereen met zijn eigen naam.





Wil jij dat de zalving gaat toenemen in jouw leven?

Als je dat wilt dan is het belangrijk dat je meer tijd gaat nemen om naar God te luisteren en Hem beter te leren kennen. Dat is een soort oefening.

Het betekent ook dat je gehoorzaam bent - niet alleen aan God maar ook aan anderen (je ouders, je leraar/lerares, je Leider)



Olie is een symbool van de Heilige Geest in de Bijbel. Mensen werden gezalfd voordat ze een speciale taak kreeg - zoals koning of priester. Als jij kiest om als een Elisa te zijn en echt verlangd om meer van Gods zalving te hebben in je leven dan mag je vragen aan je Leider om je met olie te zalven.

Dit is geen spelletje en het is ook niet een soort magisch teken.

Je moet het niet doen omdat de anderen in de groep het doen.

Eigenlijk zeg je dan dat je verlangt om meer en meer door God gebruikt te worden.



Praat hierover met je Leider.

Als je het echt wil - dan mag je vragen om gezalfd te worden