

# GELOOF



Studielessen voor de bovenbouw van de  
basisschool

## **INHOUD**

**Tips voor het gebruik van deze bijbelstudies**

**Les 1 Ik zie ik zie wat jij niet ziet**

**Les 2 Geloofshelden (1) Noach - de eerste botenbouwer**

**Les 3 Geloofshelden (2) Abraham - beloften die uitkomen**

**Les 4 Geloofshelden (3) Abraham en Isaäk,  
geloven is niet altijd makkelijk**

**les 5 Geloofshelden (4) David - een man naar Gods hart**

**les 6 Geloofshelden (5) David (2) - woorden van geloof spreken**

**les 7 Geloof in het bovennatuurlijke**

**les 8 Geloof je of geloof je niet**

**les 9 Geloof of ongelooft (1)**

**les 10 Geloof of ongelooft (2)**

**les 11 Geloof zonder vuurwerk**

**les 12 Leeg geloof**

**les 13 In Zijn Naam**

**les 14 Bergverplaatsters en andere geloofskrachtpatsters**

**les 15 En nu vooruit**

Geschreven en opgemaakt door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen  
Eerste uitgave in de vorm van dagelijkse Bijbelstudie voor zendingsreis met kinderen naar Roemenie.  
GO KIDS zomerreis 2002  
Gebruikte Bijbel vertaling: HET BOEK  
Najaar 2002  
Herziene uitgave juni 2008  
Uitgegeven door stichting Hart voor Bocsa in samenwerking met de Levend Evangelie Gemeente  
Kijk ook op [www.kindermenu-online.nl](http://www.kindermenu-online.nl)

## TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE STUDIES

Deze studies zijn geschreven met het doel kinderen meer inzicht te geven in bepaalde Bijbelse thema's.

Zij zijn oorspronkelijk geschreven als studiemateriaal voor kinderen die deelnamen aan een GO KIDS outreach naar Roemenië. Ze zijn bedoeld om te gebruiken in groepjes van 2 of 3 kinderen met een leider/leidster. Maar ze zijn ook geschikt om te gebruiken op een 1 op 1 basis of in gezinnen.

Eventueel kan voor elke les aan een grotere groep een korte inleiding gegeven worden over het onderwerp, waarna iedereen in kleine groepjes uit elkaar gaat om de les te maken.

Omdat er veel vraag is naar goed studie materiaal in het Nederlands en omdat meerdere mensen al gevraagd hebben om de studies te mogen gebruiken in hun gezin en in hun kinderdiensten, hebben wij besloten om ze beschikbaar te stellen voor iedereen.

Ze zijn geschreven voor kinderen in de leeftijd van 8 - 13 jaar.

Omdat de studies interactief zijn, is het belangrijk dat de kinderen deze studies doen met een leider/leidster. Het aandeel in en de persoonlijke ervaring van de leider/leidster is erg belangrijk en een wezenlijke onderdeel van het geheel.

Kinderen leren door te horen, te zien en te doen. Vandaar dat het belangrijk is dat ze kunnen horen en zien wat er in de Bijbel staat, maar ook kunnen luisteren naar uw persoonlijke ervaringen. Er zijn ook taken en acties die ze moeten verrichten - samen met u als leider/leidster.

De studies zijn een handvat om dieper in te gaan op de onderwerpen die behandeld worden. Ze helpen u als leider/leidster, door het samen studeren en het delen met elkaar, een open relatie op te bouwen met de kinderen in uw groep. Daardoor wordt het mogelijk door de kracht van de Heilige Geest, elk kind te helpen om toegerust te worden een leven te leiden zoals God dat bedoeld heeft en te ontdekken welk plan God voor zijn of haar leven heeft.

De studies zijn *niet* alleen als 'invul' oefeningen bedoeld.

**LES 3**  
**GELOOFSELDEN (2)**  
**ABRAHAM**

Lees bij het voorbereiden van de studie  
Genesis 11 vers 23 t/m Genesis 25 vers 18  
Romeinen 4 en Hebr.11 : 8 - 18.  
De lessen 3 en 4 gaan allebei over Abraham.

Abraham moest een keuze maken. Hij moest beslissen of hij met zijn familie moest wegtrekken naar onbekende gebieden of blijven waar hij was. Hij moest kiezen tussen de zekerheid die hij had en de onzekerheid van het gaan onder Gods leiding. Het enige waar hij op kon rekenen, was Gods belofte hem te leiden en te beschermen. Gods beloften werden pas waar toen Abraham liet zien dat hij helemaal op God vertrouwde. Durf jij zelf uit te stappen als God je een opdracht geeft zonder dat je het einde daarvan kan overzien? Wat voor dingen kunnen dat zijn voor de kinderen? Zij mogen weten dat als zij in gehoorzaamheid uitstappen om bv. te getuigen, profeteren, handen op de zieken te leggen, enz. dat God bij hen is: Mattheüs 29:19 en 20

Ook de kinderen staan elke dag voor keuzes. Zij mogen leren om ook voor de kleine dingen Gods leiding te vragen.

Les 3 gaat hoofdzakelijk over God vertrouwen voor dingen die je nog niet kan zien: geloof dus! Als God iets belooft zal Hij het ook waarmaken. God is trouw - ook al duurt het soms lang voordat je ziet dat de beloften uitkomen.

Laat zien dat het voor Abraham ook niet makkelijk was om te wachten. Hij probeerde ook zelf Gods belofte in te vullen - met alle gevolgen van dien. Wij hoeven God niet te helpen om Zijn beloften waar te maken - alleen vertrouwen dat Hij zal doen wat Hij belooft.

Besteed wel tijd aan de vraag of er dingen zijn die de kinderen voor zichzelf moeilijk vinden om te geloven. Probeer ze te helpen om dingen te bedenken en op te schrijven. Denk aan: ziekte van ouders, gepest worden op school, genezing voor zichzelf, acceptatie door God, overwinnen van angst, herstel van relaties, dat God hen wil gebruiken om over Hem te vertellen, enz. enz.

Er zijn vele beloften in de Bijbel. Probeer er een lijst van te maken. Schrijf voor jezelf beloften op die God jou persoonlijk gegeven heeft. Die kan je ook delen met de kinderen in jouw groep. Zijn er beloften die al vervuld zijn? Zijn er ook beloften die nog vervuld moeten worden?

Als je voor de kinderen in jouw groep bidt - vraag dan aan God om je voor elk kind een belofte uit Zijn Woord te geven. Misschien is het een leuk idee om het op een kaartje te schrijven met de datum erbij en aan hen te geven.

Bid het ook uit over hen.

Leg uit aan de kinderen dat bij alle beloften in de Bijbel, er ook een voorwaarde aan vast zit. Leg uit wat een 'voorwaarde' is en laat ze dat zien in de beloften die jij voor ze opschrijft. Dit is misschien vooral voor de groepen met oudere kinderen heel waardevol.

Laat door het leven van Abraham heen zien dat God Abraham gebruikte, ondanks zijn fouten en dat Hij trouw was aan de belofte die Hij jaren daarvoor gegeven had.

Sleutel vers: Genesis 15:6

"Abraham geloofde het woord van de Here en dat was de reden dat God hem als een rechtvaardige mens beschouwde" Leg uit wat het woord 'rechtvaardig' betekent.

Abrahams verhaal wordt verteld in Genesis 11 - 25. Hij wordt ook genoemd in Exodus 2:24, Handelingen 7: 2-8, Romeinen 4, Galaten 3, Hebreeën 2,6,7 4 en 11..

Johannes 15:4-5

"Blijf dicht bij Mij, dan blijf Ik in u. Net zoals een rank vrucht kan dragen als zij in de wijnstok blijft, kunt ook u alleen maar vruchtbaar leven als u in Mij blijft. Ik ben de wijnstok en u bent de ranken. Als u dicht bij Mij blijft en Ik blijf in u, brengt u veel vrucht voort."

## LES 3 GELOOFSELDEN (2)

ABRAHAM BELOFTEN DIE UITKOMEN

**zoek op** Genesis 15: 5 en 6

Wat beloofde God aan Abraham:

maak daar 3 over



1. God nam Abraham mee naar buiten
2. Hij moest de sterren proberen te tellen
3. Zijn nageslacht (kinderen en kleinkinderen) zouden ook ontelbaar zijn.

--	--	--

**zoek op** Genesis 18:10 en **Schrijf op**

Lees Genesis 18:11

Waarom vonden Abraham en Sara dit moeilijk om te geloven?

- Omdat Sara niet van kinderen hield
- Omdat ze in een tent woonden
- Omdat ze te oud waren om nog kinderen te krijgen

**zoek op**

18 vers 14 Wat staat er in de eerste zin?

v \_ \_ r \_ e H \_ r \_ i \_ n \_ e \_ \_ o \_ m \_ \_ e \_ \_ k.

**zoek op**

Genesis 21: 1en2.

Lees het hard op.

### GOD DEED WAT HIJ BELOOFDE!

Zijn er dingen in jouw leven die je moeilijk vindt om te geloven dat daar verandering in kan komen?

Bijvoorbeeld:

- Je bent allergisch
- Je wordt gepest
- Je bent gauw bang

Schrijf nu je eigen lijstje van dingen op:

praat er over met elkaar

Praat daarover met je leider en bid samen dat God jouw geloof wil geven om voor die dingen op Hem te vertrouwen.





Er staat een belofte voor jou in de Bijbel:

**zoek op**

Johannes 14: 13 en 14



en maak er een mooi schilderij van.

