

JOZUA

Het verhaal van een slaaf die niet opgaf.



GELOOF IN ACTIE

BIJBELSTUDIE - leidersboek

Deze studie is van: _____

INHOUD:

DEZE HANDLEIDING IS HETZELFDE VOOR GROEP 4 T/M 8

DE WERKBOEKEN ZIJN VERSCHILLEND.

LES 1, LES 10,11 EN 12 ZIJN VERSCHILLEND VOOR GROEP 4-7 EN VOOR GROEP 8. VOOR GROEP 8 WORDT SOMS DIEPER OP DINGEN INGEGAAN. LES 10 IS ZELFS ANDERS VOOR JONGENS EN MEISJES VAN GROEP 8. DIT HEEFT TE MAKEN MET HET ONDERWERP.

DE NAAM VAN HET DOCUMENT GEEFT AAN VOOR WIE DE STUDIE IS BEDOELD. BEKIJK DUS ZELF HOEVEEL EXEMPLAREN JE NODIG HEBT VOOR JOUW GROEP.

LES 1 GOD BOUWT OP HET VERLEDEN

LES 2 HET BELANG VAN EEN NAAM

LES 3 GELOOF OF ONGELOOF

LES 4 GOD WACHT OP JE

LES 5 HET STOKJE WORDT OVERGEDRAGEN

LES 6 HET GELOOF DAT EEN LEVEN VERANDERDE

LES 7 MET GOD VOOROP

LES 8 WEG MET JERICHO

LES 9 NEDERLAAG, SCHULDBELIJDENIS, OVERWINNING

LES 10 OEPS....VERGETEN OM ER MET GOD OVER TE PRATEN!

LES 11 GOD VECHT ZELF VOOR ISRAËL

LES 12 WIE WIL DE HERE DIENEN?

LES 4 GOD WACHT OP JE

Exodus 33:7-11

Na de teleurstelling die Jozua te verwerken had nadat het volk door ongeloof en angst het beloofde Land niet durfde binnen te gaan, had Jozua het bijltje erbij neer kunnen gooien. Niemand van 20 jaar en ouder zou ooit het land binnengaan dat God beloofd had. Eerst moesten alle volwassenen in de woestijn sterven. Jozua had hierdoor boos en verbitterd kunnen worden maar hij koos een andere weg. Hij koos ervoor Mozes goed in de gaten te houden en hem als voorbeeld te nemen. De kinderen in jouw groep hebben ook een Mozes nodig die zij als voorbeeld zien. Wil jij dat voor hen zijn? Jozua wist ook niet hoe lang het zou duren voordat hij wel Kanaän binnen mocht gaan en wachten duurt lang....Je kunt makkelijk de moed verliezen en negatieve gedachten toelaten. Jozua koos een andere weg.

Vandaag zien we het geheim van zijn besluit en het geheim van hoe iemand, ondanks tegenslag en teleurstelling, dichtbij God kan komen en blijven. De tent van de samenkomst was de plek waar God woonde. Het was Zijn favoriete plek om te verblijven. Wij zijn vaak tevreden met een bezoek van God of een vluchtige ontmoeting, maar wat wij in Jozua zien is dat hij niet weg te slaan was uit Gods tegenwoordigheid. Daar sprak God met Mozes en het volk wist dat. Maar ik denk dat Jozua er zo naar verlangde dat God ook zo met hem zou praten, daarom bleef hij gewoon, zelfs nadat Mozes al lang weer teruggegaan was naar zijn tent. De les begint met een vrij verhaal geschreven door Sean Dunn.

!!!!!!Misschien leuk als jij het voorleest om de continuïteit beter te bevorderen!!!!!!

Verder is er in deze les veel tijd om in de 'tent van ontmoeting' met God te blijven. Laat ze een plekje zoeken waar ze alleen met God kunnen zijn en laat hen hun map en een pen meenemen op te schrijven wat God zegt.

Hoe jij het inleidt ligt aan de openbaringen die God je geeft tijdens de voorbereidingen.

Misschien dat je op de een of andere manier echt tenten wilt maken maar wel zo dat ieder kind apart kan zijn. Het hangt een beetje af van waar je zit hoe je het bedenkt. Wees creatief, maar laat de creativiteit niet afleiden van waar het om gaat: God zoeken en in Zijn aanwezigheid blijven. Het 'bouwen' van een Tent van ontmoeting moet niet te veel tijd innemen want het gaat erom wat er in de tent gebeurt.

DAG 4 GOD WACHT OP JE



Luister naar het volgende verhaal. Je leider zal het voorlezen. Het staat niet zo in de Bijbel maar het zou best zo gebeurd kunnen zijn!
Laat het ook een beetje jouw verhaal worden.

"Zuriël, schiet een beetje op. Het is tijd."
Zuriëls vader riep hem om erbij te komen staan buiten de tent waar zij woonden. Een paar keer per week kwam het hele volk voor hun tent staan als Mozes op weg ging naar de Tent der Samenkomst. Vroeger vond Zuriël het geweldig om daar naar te kijken maar nu was het al een soort routine geworden. Vroeger kreeg hij een gevoel van verwondering als hij dacht aan het feit dat Mozes tijd dicht bij God doorbracht. Maar nu niet meer. Door de tijd heen was het gewoon een soort traditie geworden.

"Waar ben jij jongen?" riep zijn vader nog een keer. "Iedereen wacht op je. Hij is er al bijna."
Zuriël ergerde zich dat hij moest stoppen waar hij mee bezig was om bij zijn ouders en zijn 2 broers voor hun tent te gaan staan. Zijn jongere broers waren aan het stoeien voordat papa zei dat ze stil moesten zijn en stil moesten staan. De gezinnen wilden er keurig uitzien als Mozes voorbij liep! De mensen verheugde zich op het moment dat Mozes door het kamp liep op weg naar de Tent waar hij God zou ontmoeten. Die Tent lag net even buiten het kamp. Iedereen deed mee. Niemand bleef binnen zitten. Iedereen stond met verwachting te kijken naar het moment dat Mozes de Tent binnenging, want dat was het moment dat de tegenwoordigheid van God naar beneden kwam in de vorm van een wolk die op de Tent der Samenkomst bleef rusten.

Kijk! Daar kwam hij aan met de zelfde groep mensen die hem altijd begeleidden. De beveiliging was erbij, en zijn adviseurs liepen naast hem, maar vandaag was er iets wat Zuriëls aandacht trok. Een jonge man, ongeveer van zijn eigen leeftijd, liep naast Mozes. Zonder iets te zeggen keek Zuriël toe terwijl het groepje hen passeerde. Zodra ze een paar tenten verder waren vroeg Zuriël aan zijn vader wie die jongeman was. "Dat is Jozua; hij wordt opgeleid om de leiding van Mozes over te nemen wanneer hij met pensioen gaat," antwoordde zijn vader.

"Van Mozes overnemen?" vroeg hij zichzelf "Hoe kan iemand van zijn leeftijd de verantwoordelijkheid nemen voor een heel land?"
Hij was een beetje sceptisch maar geïntrigeerd,

Hij besloot om meer te gaan ontdekken over deze toekomstige leider. Het eerste wat hij ontdekte was dat Jozua speciale voorrechten had. Toen het groepje dichterbij de Tent kwam ging de beveiliging en ook alle adviseurs uit elkaar maar Jozua ging samen met Mozes de Tent binnen. Zuriël wachtte om te kijken wat er zou gebeuren. Zoals altijd kwam God tevoorschijn, De wolk kwam op de Tent en iedereen viel voor de eigen tent op zijn gezicht en begon God te aanbidden. Zuriël probeerde zich voor te stellen wat Mozes en Jozua deden daar binnen in de Tent waar God was. Na een uur begon Zuriël zich te vervelen maar toch, zijn nieuwsgierigheid nam de overhand toen er weer beweging kwam vlakbij de Tent. Alle soldaten en adviseurs die met Mozes waren meegelopen kwamen weer bij elkaar en gingen op hun plek staan. Na een paar seconde kwam Mozes uit de Tent der Samenkomst en begon terug te lopen naar het kamp. Maar waar was Jozua? Hij liep niet bij Mozes.

Alle Israëlieten gingen weer door met waar ze mee bezig waren geweest. Kinderen gingen weer spelen en rennen. Moeders begonnen het eten klaar te maken. De vaders keken hun tent na op mankementen of kapotte touwtjes. Iedereen was weer bezig - behalve Zuriël. Hij besloot niet weg te gaan voordat hij ontdekt had hoe dat nou zat met die mysterieuze Jozua.

Hij wachtte drie kwartier. En toen - zonder dat iemand anders het in de gaten had - verliet Jozua de Tent van God. Niemand zag dat hij weer terugliep naar het kamp.

Zuriël **moest** het weten. Hij probeerde zichzelf te overtuigen dat hij geen vragen zou stellen maar toen Jozua dichterbij kwam won zijn nieuwsgierigheid. Hij had het altijd willen weten, maar nu er iemand van zijn eigen leeftijd het ervaren had, brandde de vraag nog vuriger in hem. "Hey" riep hij toen Jozua voorbij liep, "Hoe is het daar binnen?"

Jozua stopte en keek naar Zuriël. Op een luchtige maar serieuze manier keek hij hem aan en antwoordde: "Waarom ga je het niet voor jezelf ontdekken?". Jozua keek terug naar de Tent van God en dat trok nog meer de aandacht van Zuriël.

Zijn ogen werden als een magneet naar de Tent getrokken. Hij keek naar de Tent die hij al honderden keren had gezien maar nu leek hij heel anders. Hij begon te overwegen om de Tent voor zichzelf te gaan bekijken van dichtbij. Hij wilde zijn beurt nemen in de Tent van God.

De Beurt aan Zuriël

Nadat Jozua doorgelopen was bleef Zuriël naar de Tent van God kijken. Zijn nieuwsgierigheid was geprikkeld en hij wilde het nu zelf weten.

Langzaam liep hij richting de tent van God, niemand zag hem gaan. Er kwam geen menigte kijken zoals bij Mozes, maar Zuriël was geboeid. Er was iets in het feit dat God een ontmoeting met hem zou hebben zoals Hij dat ook had met Mozes en Jozua, en dat maakte dat hij doorliep.

Toen hij bij de ingang van de Tent van God kwam had zijn verwachting zijn hoogtepunt bereikt. Hij wist helemaal niet wat hij kon verwachten maar één ding wist hij - nadat hij God had ontmoet zou hij nooit dezelfde zijn. De Tent van God was niet langer een traditie voor hem en zijn familie; het was zijn kans om God te ontmoeten. Hij hoefde nooit meer genoeg te nemen met alleen iets over God horen in de kerkdiensten of van zijn ouders; nu was het zijn beurt om God te ontdekken voor zichzelf. Een beetje verlegen, maar met een enorme opwindning in zijn hart, ging Zuriël de Tent van God binnen. Zijn eigen relatie met God zou beginnen.



Lees: Exodus 33:7-11

1. Wie mochten er naar de Heilige Tent toegaan? (vers 7)

2. Wat gebeurde er altijd? (vers 9)

3. Wat gebeurde er toen? (vers 9) _____

4. Hoe lang mocht je daar blijven? (kijk naar vers 11)

Het was niet alleen een plek voor leiders of voorgangers, maar iedereen was welkom. Dat betekent dat ook JIJ welkom bent om dichtbij God te komen. Het is een uitnodiging voor jou vandaag.

Als jij een keuze maakt om dichtbij God te komen belooft Hij om dichtbij jou te komen ook.

Als jij de eerst stap neemt dan komt God naar je toe rennen.



Jakobus 4:8a

Als u dichter bij God komt, komt God dicht bij u.



God sprak op dezelfde manier met Mozes als jij met je beste vrienden praat.

Wat vertel je allemaal aan je vrienden?

Praat er met elkaar over

Als je dichtbij God bent kun je net zo lang blijven als je wilt. Als je iemand niet zo goed kent dan ga je eventjes op visite. Hoe beter je God leert kennen hoe langer je dicht bij Hem wilt blijven.

God wacht totdat jij komt.

Wat gebeurt er in de 'Tent'?

- ✓ Aanbidding. Soms vind je het makkelijker om met een hele grote groep mensen God te aanbidden, maar in de Tent wil Hij zo graag jou horen vertellen hoeveel je van Hem houdt.
- ✓ Lees de Bijbel. Misschien maar één tekst zodat jij er goed over na kunt denken.
- ✓ Bidden. Laat de Heilige Geest eerst je hart onderzoeken of er iets is waar je vergeving voor moet vragen. Als er iets in je gedachten komt neem dan tijd om dat aan God te vertellen. Daarna mag je Hem gaan danken. Er zijn altijd veel dingen waar je Hem voor kunt danken.
- ✓ Luister naar wat Hij tegen je wil vertellen
- ✓ Je mag ook je eigen geheimen aan Hem vertellen en dingen vragen.



Je gaat nu naar je eigen Tent van God.
Neem je map, een pen en je bijbel mee.

Als je in je Tent bent begin je met het gebed dat hieronder staat.

Vader God, Ik wil niet alleen dingen over U weten. Ik wil U echt leren kennen zoals U bent. Ik wil niet langer U aanbidden van een afstand of omdat mijn ouders dat ook doen. Ik wil heel graag dichterbij komen. Wilt U mij zelf leren hoe ik U kan aanbidden als ik alleen ben. Leer mij om echt te bidden, niet alleen mijn vragenlijst aan U vertellen maar alles wat in mijn hart is met U te delen. Leer mij om Uw stem te leren verstaan zodat het een feest wordt om tijd met U door te brengen. U nodigt mij uit om dichtbij te komen en ik neem uw uitnodiging aan. Ik houd van U. Ik neem nu een stap dichterbij U. Laar mij voelen dat U nu dichterbij mij komt. In Jezus naam.

Nu ga je het stukje uit de Bijbel lezen dat hieronder staat.
Lees het 3 keer door en denk na over wat het betekent.

Efeziërs 3:14-21



Wanneer ik eraan denk hoe wijs en groot Gods plan is, val ik op mijn knieën voor Hem neer.

Hij is de Vader van al Zijn kinderen, zowel in de hemel als op aarde. Ik vraag Hem u vanuit Zijn heerlijke rijkdom de innerlijke kracht van de Heilige Geest te geven. Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u Hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen.

Dan zult u, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. U zult ervaren en begrijpen dat die liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn. God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de Gemeente door Jezus Christus. Amen!

❖ Wat is voor jou het mooiste stukje uit dit gedeelte? Schrijf het op.

❖ Neem tijd om God te aanbidden.

Schrijf hieronder een brief aan God of bedenk zelf een gedicht of een lied om Hem te aanbidden:



❖ Vraag hem nu om iets aan jou te vertellen. Of misschien laat Hij je iets zien over de hemel.



Schrijf het op of teken wat je ziet:

❖ Welke speciale dingen wil je vandaag aan God vragen?
Schrijf ze op:



Als je helemaal klaar bent mag je God bedanken dat jij vandaag een speciale ontmoeting met Hem mocht hebben in Zijn Tent.