



Handleiding bij de studie voor kinderen van de basisschool groep 4-8  
Naam \_\_\_\_\_

# Koningin Esther

Februari 2010

Lessenserie geschreven voor gebruik in kleine studiegroepen van de Levend Evangelie Gemeente te Schiphol Rijk.

Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK tenzij anders vermeld

Geschreven en samengesteld door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen

Kijk ook op onze website voor meer informatie en bestellingen

[www.kindermenu-online.nl](http://www.kindermenu-online.nl)

[kinderbijbelstudies@gmail.com](mailto:kinderbijbelstudies@gmail.com)

## INHOUD

### KONINGIN ESTHER - INTRODUCTIE

Interessante feiten over Mirre

**LES 1** ALS JE BIJ GOD HOORT MAG JE OP HEM VERTROUWEN.

**LES 2 en 3** GOD ZIET EN WEET ALLES

**LES 4** ROEP GOD OM HULP EN VERTROUW HEM, OOK ALS JE BANG BENT.

**LES 5** HOOGMOED KOMT VOOR DE VAL, MAAR EEN NEDERIG MENS ZAL EER  
ONTVANGEN.

**LES 6** ALS WIJ VAN GOD HOUDEN MOETEN WE OOK VAN ELKAAR HOUDEN

**LES 7** GOD VERANDERT VERDRIET IN VREUGDE

VEELGEBRUIKTE SYMBOLEN:



Bijbelgedeeltes om te lezen



Teken- of schrijfo opdracht



Praten met elkaar



Tijd om te bidden



Herhaling van voorgaande les

#### **Les 4 ROEP GOD OM HULP EN VERTROUW HEM, OOK ALS JE BANG BENT.**

**Doel:** De kinderen mogen leren dat ze altijd op God kunnen vertrouwen want Hij is er altijd. Wanneer ze bang zijn of verdrietig, ze kunnen het allemaal aan Hem vertellen. Hij heeft de Trooster gestuurd die altijd bij hen is: de Heilige Geest

**Tekst:** Psalm 50:15 Roep Mij te hulp in moeilijk tijden; Ik zal u redden en U zult Mij loven en prijzen

**Lezen:** Esther 4: 1-17

De les begint met herhaling van wat vooraf ging. Het moet getekend worden. Heb je kinderen uit groep 4, 5 of 6 lees je het verhaal voor en laat de kinderen ondertussen tekenen. De kinderen uit groep 7 of 8 kunnen het zelf in de Bijbel gedeeltes die ernaast staan opzoeken en dan het verhaal tekenen.

Dit gedeelte begint met het beeld van een volk met veel verdriet. Mordechai was een Jood die diende in de regering van koning Ahasveros. Hij stond bekend als iemand met een goed karakter en iemand die gerespecteerd werd door de koning. Mordechai was degene die het voorbeeld gaf aan de andere Joden om uiting te geven aan hun verdriet en angst. Het was de gewoonte in die tijd om je dan te kleden in 'zak en as' (vandaar onze uitdrukking) en te huilen en te jammeren. Sommigen gingen zelfs zo ver dat ze gingen slapen op een bed dat gemaakt was van zakken en as! Wij stellen ons dan voor dat iemand drie gaten in een juten zak knipt, zijn hoofd en armen erdoor doet en klaar. Maar in de tijd van de Bijbel was een zak gemaakt van zwart geiten haar. Symbolisch stelde het verootmoediging en rouwen voor. Mordechai stuurde een boodschap naar de koningin (Esther): 'jij bent de enige die je volk kan redden. Als jij er niets aan doet zullen we allemaal sterven'.

Onthoud: Haman had niet tegen de koning verteld om welk volk het ging! Hij had alleen gezegd '*er is een volk in uw rijk dat hun eigen regels volgt*' en Esther had ook niet verteld dat zij Joodse was.

Esther kende de wet. Deze wetten golden niet alleen voor koning Ahasveros, maar waren ook van toepassing bij andere heersers in het oosten. Ze hadden zo'n macht dat je niet bij hen in de buurt mocht komen zonder een uitnodiging. Esther wist dus, dat als zij onuitgenodigd bij de koning zou binnen wandelen, zij haar leven riskeerde. Ja, wat doe je dan? Wat weegt het zwaarst? Je eigen leven of dat van je volk?

Naar de kinderen toe is het belangrijk dat zij weten dat zij als prinses en prinsessen, wel altijd terecht kunnen bij de Koning der koningen. Hij heeft voor eens en altijd de weg geopend toen Jezus stierf. In welke situatie de kinderen zich bevinden, ze kunnen altijd bij Hem terecht. Hij zal ze nooit wegsturen. Als ze bang of verdrietig zijn kunnen ze naar Hem toe.

Zij leven in een wereld waarin veel van hun vrienden (familie) niet in het offer van Jezus geloven. Zij kunnen een groep bereiken die door niemand anders wordt bereikt gewoon omdat ze elke dag met hen omgaan. Vaak is het angst die ze tegenhoudt om te vertellen over de redding die aangeboden wordt. Het begint met voorbede en pleiten voor 'het volk' bij de Koning.

Esther heeft

1. eerst de kosten berekend voordat ze naar de koning ging: ze wist dat haar eigen leven op het spel stond.
2. ze heeft prioriteiten gesteld. Ze geloofde dat de veiligheid van het Joodse volk belangrijker was dan haar eigen leven.
3. ze heeft zich voorbereid: ze zocht ondersteuning en vastte.
4. Ze maakte een plan van actie en heeft niet te lang gewacht anders was ze misschien van gedachten veranderd.

Toepassing voor de kinderen:

1. Ze kunnen altijd bij God terecht en hoeven niet bang te zijn dat ze niet welkom zijn
2. 'Hun volk' (de kinderen in hun klas of buurt bijvoorbeeld) gaan verloren tenzij ze Jezus offer voor hen aannemen. Misschien zijn zij de enigen die juist die kinderen kunnen bereiken
3. Zij kunnen naar de Koning toe en pleiten voor de redding van 'hun volk'.
4. Het belang van vasten en bidden wanneer ze in moeilijke situaties zijn.

Esther en Mordechai hadden kunnen wanhopen en gewoon zitten afwachten wat er zou gaan gebeuren, of ze hadden alleen aan zichzelf kunnen denken en hun eigen leven zien te redden. Maar ze kwamen in actie en lieten zichzelf niet verlammen door de situatie.

De opmerking van Mordechai in vers 14 geldt voor elk kind (en elk volwassenen) die deel uitmaakt van Gods Koninkrijk: *En wie weet of jij niet juist met het oog op deze tijd in het paleis bent terechtgekomen*

Hieronder is een artikel (van Neville Johnson eind 2009) dat iets weergeeft over de generatie waarin wij en de kinderen waarvoor wij de verantwoordelijk hebben, leven. Het laat de urgentie zien van deze tijd en het feit dat we geen tijd te verliezen hebben. Ik geloof dat onze kinderen, juist 'met het oog op deze tijd' in Gods Koninkrijk zijn gekomen, net zoals Esther in haar tijd aan het hof was geplaatst. Wij mogen de kinderen klaarstomen om hun verantwoordelijkheden op zich te nemen en hun plaats in te nemen en bij de Koning te pleiten voor hun leeftijdsgenoten.

De tijd dringt

Openbaring 10:6

*'.....en zwoer bij hem die voor altijd, voor eeuwig leeft en die hemel, aarde en zee met alles wat erop en erin is, gemaakt heeft. Hij zei: 'Er wordt geen uitstel meer gegeven!'*

Tijd is een van de kostbaarste dingen die we hebben. We moeten ons meer bewust worden van de kostbaarheid daarvan. Als ons leven op aarde voorbij is hebben we niet langer de tijd om ons doel en onze taak hier op aarde af te maken. Iedereen die in deze eindtijd leeft is kwetsbaar als we het over tijd hebben omdat deze generatie beperkt is. Het vers hierboven spreekt erover dat er zeer binnenkort een einde gaat komen aan de tijd zoals wij die kennen. Jezus heeft duidelijk gezegd dat de tijd voor deze generatie zal worden ingekort.

Markus 13:20

*En als God de tijd niet inkort, brengt geen mens het er levend af. Maar terwille van de mensen die Hij heeft uitgekozen, heeft Hij besloten het niet te lang te laten duren.*

Deze generatie heeft te maken met een beperkte tijd, aan deze generatie is beloofd de hele aarde vervuld zal zijn van de glorie van de Heer, met daaraan verbonden de belofte dat zij de grootste uitstorting van de Heilige Geest aller tijden zullen zien.

De beste wijn van de Heilige Geest zal door deze generatie worden ervaren, maar de grootste duisternis die de wereld ooit heeft gekend zal ook door deze generatie worden ervaren. Velen zullen niet oud worden.

Er is een generatie die niet oud zal worden, zij zullen niet oud worden. God heeft gezegd dat Hij Zijn Geest zal uitstorten op haar zoons en dochters en dat deze grootste uitstorting het begin zal zijn van het einde van de wereld.

Ouders met jonge kinderen en tieners moeten zich realiseren dat zij hun kinderen moeten voorbereiden op een totaal ander leven in samenhang met de beperkte tijd van leven. Zij moeten hun jong kinderen voorbereiden op een nieuwe wereld orde - die van het Koninkrijk van God op de

aarde. Als jij weet dat je nog maar een paar jaar te leven hebt, wat zou je dan met je leven doen? Deze eeuw loopt naar het einde en wij leven dichterbij het einde dan we denken.

Romeinen 13:12

*De nacht is haast voorbij, de dag begint al bijna. Laten we dus de praktijken van de duisternis afleggen en de wapenrusting van het licht aandoen! We moeten ons behoorlijk gedragen alsof het al helemaal dag is. Dus geen zwelgpertijen en drinkgelagen, geen ontucht en losbandigheden, geen onenigheid en afgunst.*

*14 Nee, we moeten ons als het ware wapenen met de Heer Jezus Christus en niet ons zondige ik koesteren dat tot allerlei begeerten aanzet.*

We moeten ons er steeds meer van bewust worden dat de tijd bijna voorbij is. In de dagen van Noach ging iedereen door met zijn leven, vergetend dat de tijd voor hen bijna voorbij was. Henoch werd zich bewust van deze tijdsfactor en realiseerde zich dat de zondvloed zou komen. Hij besloot in zijn hart te wandelen met God. Henoch zag dat er op de aarde dingen veranderde en dat veranderde zijn relatie met God. In de Bijbel lezen we dat nadat Methusalem (Henochs zoon) was geboren, Henoch begon te wandelen met God. Waarom was dat? Henoch zag een grote ramp over de aarde komen en hij voorzag de tweede komst van Jezus. Henoch had inzicht in wat er ging komen. Hij had ook oog voor de juiste tijd, in ieder geval van één van deze gebeurtenissen, namelijk de zondvloed. Hij noemde zijn zoon Methusalem en de betekenis van die naam is heel interessant.

De naam Methusaël kunnen we vinden in Genesis 4:18 en betekent 'dood of het graf'. De naam Methusalem is een afgeleide van Methusaël maar de naam Methusalem heeft een toegevoegde betekenis en dat is 'man van de pijl of dartpijl'.

In het deuterocanonieke boek Henoch<sup>1</sup> staat er over de zoon van Henoch het volgende: 'wanneer de pijl op de grond valt zal het komen!' Henoch bedoelde hiermee de dood van zijn zoon Methusalem. Wanneer Methusalem sterft zal de vloed (bij ons bekend als de zondvloed) komen. Henoch was de grootvader van Noach en sprak over de grote vloed. Toen zijn zoon Methusalem 969 jaar oud was stierf hij. Op dat moment was Noach 600 jaar en toen kwam de zondvloed. De pijl (Methusalem) was gevallen (dood) en de vloed kwam.

We zien dus dat Henoch de zondvloed had voorspeld en hij begon met God te wandelen. Het lijkt erop dat wij zeer gemotiveerd moeten worden om serieus met God te wandelen en als we niet gemotiveerd worden om met God te wandelen door de dagen waarin we nu leven is er iets mis. Zoals het was in de dagen van Noach, zal deze profetie vervuld worden in deze tijd. Deze generatie kan zijn leven niet plannen met het vooruitzicht oud te worden, ze zullen niet oud worden.

---

<sup>1</sup> Info van het Internet: De openingsverzen van het Boek van Henoch vertellen ons dat de openbaringen in dit boek niet bedoeld waren voor Henoch's eigen generatie maar voor een generatie in de toekomst. En het boek slaat zeker meer aan voor de generaties na Christus. We weten dat het boek door de vroege kerk veelvuldig werd gebruikt maar verloren is gegaan tot recentelijk. Misschien was dit boek wel geschreven met het oog op onze generatie, het is vandaag weer overal bekend nadat het eeuwenlang verborgen is geweest.

Enoch 1:1-3 The word of the blessing of Enoch, wherewith he blessed the elect and righteous, who will be living in that day of tribulation, when all the wicked and godless are the be removes. And he took up his parable and said - Enoch a righteous man, whose eyes were opened by God, saw the vision of the Wholy One in the heavens, which the angels showed me, and from them I heard everything, and from them I understood as I saw, but not for this generation, but for a remote one, which is for to come.

## Les 4 Je kunt altijd op God vertrouwen en Hem om hulp vragen ook wanneer je bang bent

### LEREN



Het verhaal van deze les staat in de Bijbel in Esther 4: 1-17

Psalm 50:15: Roep Mij te hulp in moeilijke tijden; Ik zal u redden en U zult Mij loven en prijzen.

Spannend verhaal vind je niet?

Wie weet nog wat er tot nu toe is gebeurd?

Maak er een striptekening van en vertel het verhaal tot nu toe in 5 tekening:

	Esther 1: 5-7	
	Esther 2: 8-11	
	Esther 2: 15-18	
	Esther 3: 1-4	
	Esther 3: 8-15	



Luister naar wat er daarna gebeurde:



Wat doe jij als je heel erg bang of verdrietig bent?  
Praat erover met elkaar

### IN ZAK EN AS ZITTEN!

Als mensen in de tijd van de Bijbel erg verdrietig waren omdat er iemand gestorven was, of er was iets heel ergs gebeurd, dan trokken ze een soort zak aan die gemaakt was van zwart geitenhaar en ze deden as op hun hoofd. Zo kon iedereen zien dat ze iets heel ergs hadden meegemaakt. Ze gingen ook heel hard huilen en jammeren.

Hoe denk jij dat het klonk?  
Probeer het met z'n allen.



Mordechai stuurde een brief aan Esther en zei dat ze naar de koning moest gaan om bij hem om genade te smeken voor het Joodse volk.



Esther moest er goed over nadenken of ze dat wel wilde.  
Waarom?  
Kijk in hoofdstuk 4:10  
Wat staat daar?



---

---

In Nederland mag je ook niet zomaar op bezoek gaan bij Koningin Beatrix. Je wordt niet toegelaten in het paleis zonder dat je een officiële uitnodiging hebt. Esther wist dus dat ze niet zomaar naar de koning kon gaan en daarom durfde ze het eigenlijk niet.

Maak de onderstaande puzzel (groep [6], 7 en 8) hdst 4 vanaf vers 8

CETRESP   
9 24 32 26 27

DEEANG   
18 17 1 20 38

LEEBV   
35 25 21 2

EVORBD   
28 29 19

VRNETES   
23 34 31 6

NAETVS   
7 4 22

LIEVIG   
37 14 3 16

DENDIB   
33 10 30

VELNE   
8 39 15

REDNED   
40 11 13

DIRE   
5

ROOFHVO   
12 36

**De scepter**  
 Woordpuzzel  
 voor  
 groep 6-8

**K**  **Z y**  **U**   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

**K**  , **y**  **J**    
23 24 25 26 27 28 29 1 1 30 31 32 33 34 35 3 36 37 3 38 39 40 40

Maak het onderstaande doolhof (groep 4, 5 en [6])



Hoe komt Esther  
 Bij de Koning?

**Esther op weg  
 naar de  
 troonzaal**  
 Doolhof voor  
 groep 4 en 5

Uiteindelijk besluit Esther om haar leven te wagen en naar de koning toe te gaan. Het was het enigste manier om haar volk, de Joden, te redden. Lees wat Mordechai tegen haar zegt in vers 14:



Mordechai bedoelde dat God een plan had en dat Hij alles al wist.

- ⇒ Hij wist hoe Haman de Joden haatte
- ⇒ Hij wist welke slechte plannen Haman bedacht had.

Daarom had God juist gezorgd dat Esther net op tijd koningin werd en dat ze daarom op een plek was om iets te kunnen doen om de Joden te redden.

Esther besloot dus om naar de koning te gaan ook al wist ze dat ze gedood kon worden.

Zou jij dat durven?  
Praat erover met elkaar.



Jij kan altijd op God vertrouwen, ook wanneer er nare dingen om je heen gebeuren en je erg bang bent. Hij laat je niet in de steek.

Esther was bereid om naar de koning toe te gaan om genade te vragen voor de Joden zodat ze niet gedood zouden worden.

Als jij gekozen hebt om een kind van God te zijn doordat je gelooft dat Jezus voor jouw zonden gestorven en weer opgestaan is dan ben jij een koningskind.

Jij mag altijd naar de koning toe gaan en je hoeft niet te wachten op een uitnodiging! Je bent altijd welkom.

Esther ging niet voor zichzelf maar juist voor anderen.

Jij mag naar de grote Koning toe gaan om te bidden voor jouw vrienden of familie. Als ze niet kiezen om bij Jezus te horen zullen ze nooit in de hemel kunnen komen als ze later sterven. Dat staat in de Bijbel.

Als jij erover nadenkt dat je beste vriend of vriendin nooit in de hemel zal komen als hij/zij niet kiest om Jezus te volgen dan kun je daar best verdrietig om worden toch?

Misschien ben jij de enige vriend die ze ooit hebben, die hen over Jezus vertelt. Misschien heeft God jou daarom wel in deze klas gezet of in de buurt waar je woont. Net zoals bij Esther ben jij op de juiste plaats op de juiste tijd.

Heb jij een goede vriend of familie die Jezus nog niet kent? Schrijf de naam op



de scepter hieronder

Ga dan naar Koning God toe om voor die persoon te bidden.

Om de beurt kunnen jullie in de groep hardop bidden voor de naam die je hebt opgeschreven.



Grote Koning God, ik kom vandaag bij u om te bidden voor .....(zeg de naam die je hebt opgeschreven). Ik vind het heel erg als ik er aan denk dat .....(zeg die naam weer) U nog niet echt kent en dat hij/zij dan niet in de hemel kan komen. Ik wil u vragen om mij te helpen om .....(zeg de naam weer) te vertellen hoeveel U van hem/haar houdt en dat Jezus voor hem/haar is dood gegaan zodat ze bij u mogen komen. Wilt U met Uw Heilige Geest in de gedachten komen van.....(noem de naam weer) zodat hij/zij U zal leren kennen. Dank u wel dat ik altijd zomaar bij u kan komen en dat u naar mij luistert.  
In Jezus naam, Amen

Vergeet niet om deze week elke dag voor je vriend/vriendin/familie te blijven bidden. Je mag ze ook gaan vertellen hoeveel God van ze houdt.

De Heilige Geest zal je daarbij helpen.

Je groepsleider zal voor je bidden dat je de moed zal hebben om dat te gaan doen.