

discipelen van Jezus



9 lessen over het volgen van Jezus

Deze handreiking is van: _____

Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve
en opgemaakt door Judith Maarsen.
Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw
Gebruikte Bijbelvertaling Het Boek - tenzij anders aangegeven
Januari 2009
Herzien in augustus 2013 - Savita den Heijer
Kijk ook op onze website voor meer informatie en bestellingen
www.kindermenu-online.nl
kinderbijbelstudies@gmail.com

INHOUD

1. BLIKSEM UIT DE HEMEL - BIDDEN
2. WAT IS DE WERELD
3. HOE DE WERELD JE KAN BEINVLOEDEN
4. JOUW RELATIE MET ANDEREN (1)
5. JOUW RELATIE MET ANDEREN (2)
6. DE BIJBEL - GODS WOORD
7. DE KERK - GODS SCHUILPLAATS
8. DE DOOP
9. MUZIEK EN DE INVLOED OP JE LEVEN

LES 2. WAT IS DE WERELD?

Het is voor de kinderen belangrijk om te weten dat ze wel 'in de wereld zijn' maar niet 'van de wereld'. Lees Johannes 14 t/m 17.

Schrijf voor jezelf alle teksten op waar het over 'de wereld' gaat en wat het betekent. Het is heel erg belangrijk dat de kinderen echt gaan beseffen wat Jezus daarmee bedoelt.

Zij staan met beide benen in de wereld - en dat is niet makkelijk. Daarom is het zo belangrijk dat zij het verschil gaan beseffen tussen de twee koninkrijken, en hoe het gekomen is dat de wereld waarin wij nu leven, in de macht van de satan is.

Maar ook hoe zij - als burgers van Gods koninkrijk - kunnen staan en functioneren hier in de wereld. Lees de geschiedenis van Daniël: hoe hij zich gedroeg - zelfs op een soort 'Harry Potter' school! Hoe kwam het dat hij kon blijven staan? Sadrach, Mesach en Abednego: hoe kwam het dat zij de moed hadden om niet te buigen maar te blijven staan voor hun geloof?

Hoe kwam het dat Jezus alle verleidingen van de duivel kon blijven weerstaan in de woestijn? Jezus was vol van de Geest. Daniël en de anderen waren zo sterk in hun geloof in God als de enige God dat niemand ze daar van af konden brengen.

Onze kinderen hebben dat nodig: een rotsvast geloof en vertrouwen. Zij hebben de Heilige Geest nodig die in hen woont en die sterker is dan de geesten van satan. Alleen door de kracht van de Heilige Geest kunnen zij blijven staan.

Neem er tijd voor om dit goed uit te leggen. Bid voor hen - ieder apart- dat ze vol zullen zijn van de Heilige Geest.

Wat heeft deze wereld te bieden?

Sommige dingen zijn duidelijk - sommige wat subtieler.

Niet alles wat 'de wereld biedt' is verkeerd.

Sommige dingen zijn op zichzelf niet slecht maar kunnen zoveel van je tijd en aandacht en geld eisen dat ze de plaats innemen die God zou moeten hebben.

Bijvoorbeeld: de huidige techniek: op zich geweldig. Maar er zijn veel kinderen die verslaafd raken zonder dat zij het in de gaten hebben. Vraag ze over hun 'MSN' of 'SMS' gedrag bijvoorbeeld.

Kleding: hoever ga je 'in de wereld' met mode. Mag / kan je alles dragen als je echt kiest om een volgeling van Jezus te zijn?

Muziek? Waar luister je naar? Welke liederen komen het eerst in je gedachten als je het over muziek hebt? (Hier komen we in les 9 nog op terug)

Als je hier eerlijk met de kinderen over gaat praten zullen ze zien dat in vele gevallen hun prioriteiten moeten veranderen.

Het is een keus die ze maken.

Wat voor invloed hebben deze dingen op hen?

Het zal duidelijk worden dat als zij hun gedachten vullen met de dingen van 'deze wereld' er steeds minder ruimte is voor de dingen van Gods koninkrijk.

Dat gaat geleidelijk - maar uiteindelijk zullen ze merken dat zij steeds minder zin hebben of tijd vrijmaken om te bidden, Bijbel lezen of God aanbidden.

Alle verleidingen komen binnen door je ogen of je oren en komen in je gedachten vast te zitten. Alles wat de kinderen zien of horen heeft invloed op ze.

Daarom is het belangrijk dat ze leren kijken en luisteren naar dingen die hen dichter bij God zullen brengen en zich leren af te keren van de dingen die ze van Hem weg zullen trekken.

Hoe kunnen de kinderen leren wat 'goed' is of wat 'slecht' voor ze is?

Je kan de kinderen vertellen dat de Heilige Geest tot ze kan spreken door een gevoel van binnen van 'vrede' of 'onvrede'. Als ze ergens zijn of naar een bepaald programma kijken en ze niet zeker weten of het wel of niet goed is - dan kunnen ze het aan God vragen. Als ze het echt oprecht menen - dan laat God het vaak weten door een gevoel van 'vrede' of van 'onvrede' van binnen te geven.

Als ze God daarom hebben gevraagd en ze een naar gevoel krijgen van binnen, dan kan dat een manier zijn die God gebruikt om te laten weten dat het niet goed is voor ze. Dan kunnen ze kiezen om daarmee te stoppen.

Dit is een lange les. Je hebt waarschijnlijk twee keer nodig om het te doen.

Haast het niet. Het is zo belangrijk dat de kinderen weten waar ze voor kiezen en dat het een radicale keuze is met consequenties voor hun (dagelijks) leven.

Bid dat de kinderen in jouw groep een radicale keus zullen maken om een discipel te (willen) worden.

Geef de UITDAGING van de WEEK mee naar huis

NAAM _____

Discipelschap lessen

Les 2 Wat is de wereld

UITDAGING VAN DE WEEK:

Leer de tekst uit je hoofd en lees iedere dag een hoofdstukje uit het evangelie van Johannes.
Schrijf op welk vers je heel belangrijk vindt uit dit hoofdstuk.

TEKST OM TE LEREN

1 Johannes 2:15

Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft.

De komende 2 weken ga ik lezen uit het evangelie van Johannes en schrijf op welke tekst ik belangrijk vind:



WAT IS DE WERELD?

les 2



WAT IS DE WERELD?

Als iemand dat aan jou zou vragen, wat is dan je antwoord?



Zoek op en lees met elkaar: *1 Johannes 5:19-21*.

Schrijf vers 19 op:



Lees ook: *Romeinen 8:19-23*

Wat is 'de schepping' denk je?

Lees *1 Johannes 5:19* nog een keer: Wat betekent dit denk je?

Probeer dit op te schrijven in je eigen woorden:

Wie zijn 'de zonen van God'?

Als je om je heen kijkt naar 'de wereld' en 'de schepping' en je hoort op het

Jeugd Journaal wat er overal gebeurt - hoe zou je dan in een paar woorden kunnen uitleggen hoe de 'wereld'(1), 'de natuur' (2) en 'de mensen' (3) er aan toe zijn?



1. _____

2. _____

3. _____



Zoek op en lees met elkaar: *1 Johannes 2:15-17*.

Wat bedoelt Johannes met 'Houd niet van de wereld en wat die te bieden heeft'? Welke dingen zijn dat denk je?:

'dingen van deze wereld' betekent alles wat we doen waar God niet blij mee is als we dat doen. Dingen die ons van God weghouden.

Schrijf een paar voorbeelden op:
Met welke dingen doe jij mee?

Heeft dat invloed op je? Hoe dan? Praat erover met elkaar



Als wij te veel tijd en aandacht aan 'dingen van deze wereld' besteden zul je merken dat je minder tijd over hebt en minder zin hebt om te bidden, Bijbel te lezen en om te aanbidden.





Er is een oud chinees verhaal over een keizer die 2 honden had. Elke zaterdag nam hij de honden mee om met elkaar een gevechtswedstrijd te houden (in sommige landen is dit een sport! Zelig hé). Hij had ze geleerd om op zijn bevel te gaan vechten. Iedereen ging er omheen staan en sloot een weddenschap af over welke hond het gevecht zou winnen. De ene keer won de zwarte hond en de andere keer de witte hond. Maar iedere keer won de keizer de weddenschap, want hij wist welke hond het gevecht zou winnen. Toen iemand hem vroeg hoe hij dat wist zei hij: 'ik geef één van de honden te eten en de andere niet - de hond die heeft gegeten wint altijd, want hij voelt zich sterker'.

Bijbel lezen, bidden en God aanbidden zijn net zoals 'eten'. Niet voor je lichaam maar voor je geest. Als je jouw geest eten geeft wat van God komt dan wordt je geest sterk. Als je je geest het 'eten' geeft van 'de wereld' (satan) dan wordt *dat* sterker in je.

Snap je het een beetje?

DE VERLANGENS VAN HET 'VLEES'.

Dit zijn gedachten die je graag wilt doen, maar niet bij God horen.

Doordat je kiest om verkeerde dingen te doen, te zeggen of te denken komt er steeds meer ruimte in je om zonde te doen.



Zoek op en lees met elkaar: *Galaten 5:17*

Schrijf het op:

Dus er is een strijd tussen de goede dingen en de verkeerde dingen.

Daarom is het zo belangrijk om je geestelijke mens eten te geven, en daarmee bezig te zijn. Denk aan het verhaal van de 2 honden!



Wat is de vrucht van de zonden?

Dit kun je lezen in *Galaten 5:19-21*. Een paar dingen noem ik hier op. Afgoderij, haat, ruzie, nijd(woede), rivaliteit [beter willen zijn dan de ander], onenigheid. Vul de dingen die jij herkent bij jezelf, op in de boom.

Schrijf de andere 'vruchten' ook in de boom hieronder.



Er zijn ook goede vruchten die anderen kunnen zien in je leven. Die gaan groeien als je vol bent van de Heilige Geest.



Lees *Galaten 5:22*

Schrijf de namen van die vruchten in de deze boom.
(Ken je er een liedje over?)



Welk vrucht kunnen andere mensen zien in jouw leven als ze veel met je omgaan:
(dit kunnen goede of slechte vruchten zijn hoor!)

Schrijf ze hier op:



Welke van de verkeerde (slechte) vruchten zijn nog in je leven?
Denk je dat het komt omdat je teveel 'voedt' met verkeerd 'eten'? Praat erover met elkaar



Neem tijd nu om te bidden en God je hart te laten onderzoeken.



Een van de redenen waarom anderen in jouw leven soms toch meer slechte vruchten zien dan de goede vruchten, komt door de dingen die je ziet. Wat je ogen zien wil jij dan graag hebben - je noemt het hebzucht



In 1 Timotheüs 6:10 staat



'Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgewend en zich veel ellende op de hals gehaald.'

Door dingen die je *ziet* komen verkeerde gedachten in je hoofd.

Je kan jaloers worden door wat je ziet, of beïnvloedt in je denken door boeken die je leest, films die je ziet of computer spelletjes die je doet. Soms zie je een reclame op tv en je wilt dan perse hebben wat je ziet. Bijvoorbeeld een bepaalde game of een mobieltje. Je wilt het hebben omdat je vrienden het ook hebben.

Hebzucht: is verlangen naar iets van een ander wat je zelf wilt hebben. Dit kan van alles zijn. Je wilt alleen steeds meer en laat je beïnvloeden dat allerlei dingen die je ziet.

Daar kan je zelfs verslaafd aan worden: dan kan je er bijna niet meer los van komen.

Er zijn heel veel dingen waar je makkelijk aan verslaafd raakt:

Je computer, muziek, soap series op TV, occulte spelletjes, TV kijken,

Kan je er nog meer dingen bedenken die te maken hebben met wat je *ziet*?

Heel vaak lijken deze dingen leuk en onschuldig: de duivel laat je geloven dat je er veel plezier aan kan beleven. **Je denkt dat je niet zonder kan!**



LOOK



Maar de duivel is een leugenaar. Hij wil dat je aan verkeerde dingen vast komt te zitten. En uiteindelijk wil hij dat je niet meer zoveel aan God gaat denken.



Wil je dat het gaat veranderen?

!!!! Dus, het verlangen steeds meer te willen hebben, kan zelfs de plaats innemen van God. God wordt dan minder belangrijk in je leven. Denk daar maar even over na en je leider zal voor je bidden als je wilt veranderen!!!!