

DICHTERBIJ DAN JE DENKT

Het koninkrijk van God vlakbij



De woorden horen, de werken doen

Deze handreiking is van:

Studielessen voor kinderen van 4 $\frac{1}{2}$ tot 7 jaar

Serie lessen voor kleine groepen; leeftijd 4 $\frac{1}{2}$ - 7 jaar

Lessen zijn geschreven op basis van het boek.....

Natuurlijk BOVENnatuurlijk

Schrijver Gary Best

Uitgever Inside out Publishers Amersfoort

isbn 10 9077992030

isbn 13 9789077992036

Meestal wordt er gebruik gemaakt van de vertaling van Het Boek, tenzij anders vermeld

Geschreven door Beryl Voorhoeve

Opgemaakt door Judith Maarsen

Verhaaltjes van Peter en Berend zijn in opdracht geschreven door Ilja Witte.

September 2007

INHOUD

ALGEMENE INLEIDING OP DEZE SERIE LESSEN

LES 1 GODS KONINKRIJK

LES 2 GOED NIEUWS

LES 3 MET JEZUS SAMENWERKEN 1

LES 4 MET JEZUS SAMENWERKEN 2

LES 5 JE KUNT HET NIET ALLEEN - KRACHT DIE BELOOFD WERD

LES 6 JE KUNT HET NIET ALLEEN - KRACHT OM TE GENEZEN

LES 2 GOED NIEUWS

LEER TEKST:

Markus 1:15 *Het koninkrijk van God is vlakbij.*

Geef de leertekst mee naar huis en vraag de volgende cellen wie hem heeft geleerd

DOEL: Dat de kinderen zullen begrijpen wat het goede nieuws was dat Jezus kwam brengen.

Jezus kwam om te zoeken en te redden **wat** verloren was (Lukas 19:10 NBV). Wat was er verloren gegaan nadat Adam gezondigd had? Relatie met God en met anderen, gezondheid, vrede, welzijn, enz. Jezus kwam met de boodschap van redding **en van herstel**. In Lukas 19:10 is het woord dat gebruikt wordt voor 'redding' - het Griekse woord: sozo: wat betekent: redding, herstel, heelheid, enz. Het is het goede nieuws van Gods Koninkrijk.

In het lesboek van de kinderen staat een verhaal van Peter en Berend, dat kun je voorlezen. Dit verhaal zal het begrip 'goed nieuws' duidelijker maken. Je kan plaatjes meenemen uit een tijdschrift of krant of voorbeelden van goed of slecht nieuws. Ze kunnen zelf ook 'goed' of 'slecht' nieuws onderwerpen bedenken die ze zelf hebben meegemaakt.

Hoe kunnen de kinderen aan anderen het goede nieuws vertellen en laten zien. Uiteindelijk gaat Gods Koninkrijk niet alleen om woorden maar wordt gedemonstreerd door kracht.

Laat ze nadenken over anderen op school, in hun familie of in hun omgeving die het goede nieuws nodig hebben: zieken, kinderen / mensen die verdriet hebben, enz.

Leg de nadruk op het feit dat in Gods koninkrijk alles fijn is. Later wanneer Jezus terugkomt op aarde zal alles weer goed zijn zoals God het heeft bedoeld en er zal geen ziekte zijn of pijn of ruzie. Neem tijd om de kinderen te brengen in Gods tegenwoordigheid. Vraag of er dingen zijn die zij moeilijk vinden: bijvoorbeeld dat hun ouders gescheiden zijn of ruzie hebben, ziekte in familie, gepest worden, verdrietig zijn enz. Bid voor elk kind apart. Als er kinderen zijn die pijn hebben, voedsel allergie, huid aandoening (eczeem bijv.) - laat de andere kinderen meebidden. Wees een coach voor ze hierin. Bid tijdens je voorbereiding voor openbaringen en inzichten voor elk kind in jouw groep. Breng ze één voor één bij Gods troon.

Neem weer tijd om een 'kracht' moment te hebben. Laat de kinderen eerst luisteren naar wat God wil zeggen en reageer daarop.

Knip de tekstkaartjes uit en geef ze weer mee naar huis. Kom er de volgende les op terug

DICHTERBIJ DAN JE DENKT



LES 2 GOED NIEUWS

NAAM CELLEIDER _____

NAAM _____

Tekst om te leren Markus 1:15 Het koninkrijk van God is vlakbij.

Doel: Jezus kwam op aarde om goed nieuws te brengen.

Opdracht: Vertel iemand het goede nieuws over Jezus

LES 2 GOED NIEUWS



Terugblik: Wie weet nog waar het verhaal van vorige keer overging?



Ja, het ging over een goede koning en een slechte dienaar.....



Wie heeft er een kroon gemaakt?

Weet je nog waarom je een kroon hebt gemaakt???



Het koninkrijk van God is vlakbij.
Keer u af van de zonde
en geloof het goede nieuws

Markus 1:15

Luister nu naar een avontuur van Peter en Berend



Berend zit op de bank, hij baalt. Vanmorgen was er nog niets aan de hand, maar nu. ... Voor één keertje mocht hij Noortjes mooie knuffelkrokodil mee naar school

nemen. Noortje was altijd heel voorzichtig met haar krokodil. Het was dan ook een hele speciale. Hij kwam helemaal uit Amerika. Oom Ron had hem voor Noortje meegebracht want oom Ron was in Amerika op vakantie geweest. De meeste kinderen hadden beren of honden of poezen als knuffel maar niemand had zo'n mooie krokodil.

Gisteren had de juf van Berend verteld dat ze het over de dierentuin zouden gaan hebben, en alle kinderen mochten dierentuin spullen van huis meenemen. Berend had gelijk aan de krokodil gedacht. Wat zou iedereen opkijken als hij die in de kring zou laten zien!

Thuis had hij aan Noortje gevraagd of hij de knuffel mocht lenen. Eerst mocht het niet want Noortje was bang dat de kinderen op school de knuffel vies zouden maken of dat hij kapot zou gaan. Maar toen Berend beloofd had dat hij heel goed op zou passen en dat hij de knuffel op school gelijk aan de juf zou geven, toen had Noortje het toch goed gevonden.

Trots was hij die ochtend naar school gegaan. Hij had de krokodil in de kring laten zien en alle kinderen zeiden dat het de mooiste knuffel was die ze ooit hadden gezien. De juf gaf hem een mooi plekje op de tafel met alle dierentuinspulletjes.

Toen ze hun beker leeg hadden gedronken ging iedereen buiten spelen. Berend was zo trots op de krokodil, hij wilde hem ook aan de kinderen van de andere klassen laten zien. Dus nam hij hem mee naar buiten. En daar was het mis gegaan. Buiten waren ze tikkertje gaan spelen en Berend vergat de krokodil. Toen hij aan het einde van de dag weer aan de krokodil dacht.....was hij weg!

Hij was nergens meer te vinden. Hij zocht in de klas, onder de stoelen, bij de jassen. Hij keek in de meeneembak, in de vensterbank en onder de tafels. Hij keek samen met z'n juf in de

grote hal en in de andere klassen. Maar nergens, nergens was de krokodil te vinden. Berend kon wel huilen. Wat moest hij nu tegen Noortje zeggen? Had hij de krokodil nu maar niet mee naar buiten genomen, zoals hij had beloofd.

Berend moest naar huis, zonder krokodil. Nu zit ie daar dan op de bank, heel verdrietig. Gelukkig is Noortje nog niet thuis, want die speelt bij een vriendinnetje. Mama brengt Berend een glaasje limonade en ze probeert hem een beetje te troosten, ze zegt dat ze wel een nieuwe knuffel voor Noortje zal kopen. Maar Berend voelt zich er niet beter door. Mama kan nooit meer zo'n mooie krokodil in de winkel vinden en even naar Amerika dat kan mama natuurlijk niet. Zullen we er samen voor bidden vraagt mama. En dat doen ze.

Even later gaat de telefoon. Mama neemt op. Het is juf. Ik heb goed nieuws voor Berend zegt juf. Ik heb de krokodil gevonden. Hij lag op het schoolplein in het speelhuis. Je kon hem bijna niet zien, alleen zijn staart stak er een beetje uit. Ik heb hem netjes binnen gelegd. Gelukkig is hij nog helemaal heel en schoon. Morgen kan hij weer met Berend mee naar huis. Berend kan wel dansen van blijdschap. Wauw mam, wat een ontzettend gaaf, goed nieuws. Als Berend die avond naar bed gaat dankt hij de Here God voor het goede nieuws van de teruggevonden krokodil maar hij bedankt de Here God voor nog veel meer.

Hij bid:

Dank u wel Here God dat de krokodil er weer is. Dank u wel dat U voor mij zorgt en dat U weet wat ik nodig heb. Dank U wel dat de Here Jezus ervoor gezorgd heeft dat ik Uw kind mag zijn

En dat ik altijd bij U mag horen

Ik houd van U

Amen

Berend kruipt in zijn bed en valt snel in slaap. Hij droomt over prachtige reizen op de rug van een hele mooie knuffelkrokodil.

.....





Fijn hé. Dat is goed afgelopen.
Wat voor goede nieuws had Berend gehoord?
Wat deed hij toen?

In de Bijbel staan heel veel mooie verhalen over Jezus die goed nieuws vertelde aan de mensen.

Jezus vertelde de mensen dat God van ze houdt en dat God niet wil dat de mensen ziek zijn of pijn en verdriet hebben. Dat was allemaal de schuld van de slechte dienaar. Jezus kwam om te laten zien dat God veel sterker is en dat Hij de mensen beter kan maken.

Op een dag werd een man naar Jezus gebracht die door was, dat betekent dat hij niets kon horen en ook niet kon praten. Jezus had goed nieuws voor hem. Weet je wat Jezus deed? Hij stopte zijn vingers in de oren van de man en ook op zijn tong. Jezus zei tegen de oren: 'Ga open'. En wat gebeurde er? De man kon ineens horen en spreken. Wow!

Dat is echt goed nieuws!

Vandaag maakt God ook mensen beter die ziek zijn of pijn hebben.

Hij wil jou helpen als je verdrietig bent of bang bent.



Je mag altijd bij God komen en Hem vragen om je beter te maken en je te helpen.

Dat mag je nu doen.

Vergeet niet om dank u wel tegen God te zeggen.

Waar zou je vandaag God voor kunnen danken?



Doel:

God is de grote koning die alles goed heeft gemaakt.

De slechte dienaar is satan die jaloers is op God. Hij probeert alles kapot te maken wat God zo mooi heeft gemaakt. Maar wanneer jij kiest om bij de Grote Koning God te horen dan mag je weten dat Hij het beste voor jou wil en dat Hij voor je zorgt en heel veel van je houdt. Jij bent dan een prins of prinses in Zijn koninkrijk



Wat vind je leuker: Goed nieuws of slecht nieuws?

Kijk naar de plaatjes: welke dingen zijn goed nieuws en welke slecht nieuws

Kun je zelf iets bedenken?

Teken het hieronder



Trek een lijn naar het goede plaatje





Je mag de kleurplaat van de dove man die werd genezen kleuren.



*Lieve Vader God,
U bent geweldig. Ik dank U voor het goede
nieuws dat U van mij houdt. Dank U wel dat U
altijd bij mij bent. Dank U wel dat ik een kind
van Uw koninkrijk mag zijn. Ik wil U
gehoorzamen want U bent goed en alles wat U
doet is goed.
Ik wil U aanbidden als Mijn Koning, Amen*