

4 Een Koninklijke Opdracht

“DRAGERS VAN ZIJN KONINKRIJK”

'Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.' Mattheüs 6:10



Inhoud van deze Les

- Reisbagage
Kleine globe
- Objectles
Een uitnodiging
- Objectles
Wat is er in de Hemel te vinden?
- Objectles
Hier komt de Hemel
- Aan de slag
Zeg meer ja!

Sleutels

- Wij hebben als kinderen van God een Koninklijke opdracht gekregen
- Die Koninklijke opdracht is een uitnodiging om de Hemel naar de aarde te brengen
- Als wij de dingen van de Hemel naar de aarde brengen worden mensen gered, genezen en bevrijd
- Het is fantastische en heel leuk om JA te zeggen tegen deze opdracht

Om over na te denken

voor de leider

Als de kinderen dichter naar de waarheid worden getrokken en meer gaan ervaren van de Papa's liefde, intimiteit en goedheid, wordt hun identiteit en hun bestemming ook steeds duidelijker. In deze les 'Een Koninklijke opdracht' krijgen de kinderen de gelegenheid om hun bestemming duidelijk te zien en daarin uit te stappen, namelijk: Gods Koninkrijk op aarde te verkondigen.

BIJBELTEKSTEN

Mattheüs 6:10

Johannes 3:11

Johannes 4:4

Jacobus 1:17

4

Een Koninklijke Opdracht

“DRAGERS VAN ZIJN KONINKRIJK”

Reisbagage DE HEMEL NAAR DE AARDE



WAT HEB JE
NODIG?

- Een rugzak
- Een globe

BRENG DE HEMEL NAAR DE AARDE

(Leg de globe klaar)

God heeft een opwindend avontuur voor ons klaar...Een Koninklijke Opdracht van God zelf! Deze opdracht is eenvoudig gezegd, breng de dingen van de Hemel naar de aarde. We zullen met elkaar leren wat er in de Hemel is en hoe wij als 'geheim agent' die dingen met anderen kunnen delen.
Spannend hoor!

(Doe de globe in de rugzak)



4

Een Koninklijke Opdracht

“DRAGERS VAN ZIJN KONINKRIJK”

Objectles EEN UITNODIGING



WAT HEB JE NODIG?

- Gods Troon
- Jezus figuur
- Kronen voor een jongen en een meisje
- Twee koningsgewaden voor kinderen (niet echt nodig)
- Gods Hart Emmer
- Schatkist
- Een boekrol met: KONINKLIJKE OPDRACHT: BRENG DE HEMEL NAAR DE AARDE ...MATTHEÛS 6:10
- Twee vrijwilligers (kinderen)
- Whiteboard of schoolbord
- Stiften of krijt voor bord

VOORBEREIDING:

Doe de boekrol en de kronen in de Gods Hart Emmer en zet samen met de schatkist naast de troon. De Jezus figuur zit op de troon en de beide koningsgewaden liggen naast de troon. Laat de gekozen kinderen vooraan klaar staan

ONDERWIJS

Als je Jezus in je hart hebt gevraagd ben je een Kind van God geworden (1 Johannes 3:1). God is Koning over de aarde en over het heelal. Jij bent dus een prins of prinses.

(laat Jezus de kroon opzetten bij de kinderen en eventueel de koningsmantels aandoen)

Als prins of prinses heb je een erfenis gekregen.

(Jezus figuur laat de schatkist zien)

Dit betekent dat jouw Hemelse Papa wil dat jij alles hebt wat Hij in de Hemel heeft (Jacobus 1:17)

(Jezus figuur staat op en geeft de schatkist aan de kinderen)

(Vraag aan de hele groep kinderen wat de Vader dan voor erfenis voor ons heeft en schrijf de antwoorden op het bord)

De Vader vindt het heerlijk om Zijn schatten aan ons te geven zodat wij ervan kunnen genieten. Maar, Hij heeft nog veel meer voor ons, Hij heeft een plan.

(Jezus figuur neemt de boekrol uit de emmer)

Dit plan is een uitnodiging voor een heel spannend leven, met veel avontuur en heel opwindend. Onze Koninklijke Hemelse Papa geeft Zijn Koninklijke Zoons en Dochters een Koninklijke Opdracht:

(Jezus figuur ontrolt de boekrol)

Breng de Hemel naar de aarde.

(laat de kinderen dit herhalen)

Toen Jezus Zijn discipelen leerde bidden, leerde Hij hen 'het Onze Vader'. In Mattheüs 6:10 staat 'Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel'.

God verlangt ernaar dat alles wat in de Hemel is, ook op aarde zal gebeuren!



WAT HEB JE NODIG?

- Gods Troon
- Telescoop of verrekijker
- Vijf heliumballonnen of velletjes wit papier met de letters H E M E L
- Stiften
- Plakband

VOORBEREIDING:

Plak de heliumballonnen of velletjes papier op/aan de troon.

ONDERWIJS

Dus, als we naar de aarde moeten halen wat er in de Hemel is, laten we dan eens kijken wat dat allemaal is!

(kijk door de telescoop of verrekijker naar en rondom de troon om te kijken wat je kunt vinden)

Vraag aan de kinderen wat zij denken dat er in de Hemel te vinden is. Herinner hen eraan dat er alleen goede dingen in de Hemel zijn. Help hen zo nodig in de goede richting te denken door een suggestie te geven.

(Schrijf de antwoorden op de ballonnen of velletjes papier op de troon)

Zorg dat in ieder geval de hieronder genoemde dingen voorkomen:
VREDE, VREUGDE, LIEFDE,
GENEZING, VRIJHEID,
GLORIE, VERGEVING,
En ZIJN AANWEZIGHEID.

NB: laat alles zo staan voor de volgende objectles



4

Een Koninklijke Opdracht

“DRAGERS VAN ZIJN KONINKRIJK”

Objectles

HIER KOMT DE HEMEL



WAT HEB JE NODIG?

- Jezus figuur
- Globe of opblaasbare globe
- Zwarte doek om de globe te bedekken
- Kleine ondiepe plastic bak met de letters
AARDE
- Glazen kan vol vuil water
- Grote steen met het woord HEMEL
- Stuk plastic of tafelzeil
- Een tafel

VOORBEREIDING:

Leg een stuk plastic onder de tafel. Zet de plastic bak, de glazen kan, globe, steen, zwarte doek op de tafel voor in de zaal. Laat de Jezus figuur er naast gaan staan.

ONDERWIJS

Toen Lucifer en zijn volgelingen de strijd in de Hemel verloren werden ze uit de Hemel gegooid en vielen op de aarde. De naam Lucifer werd veranderd in satan (de duivel) en zijn gevallen engelen werden demonen genoemd. Zij hadden ook een opdracht: te heersen over de aarde met het koninkrijk van de duisternis.

(bedek de globe met de zwarte doek. Vraag aan de kinderen welke dingen er bij het koninkrijk van de duisternis horen)

Terwijl de kinderen antwoorden geven giet je water in de plastic bak totdat hij vol is. Zorg dat in ieder geval worden genoemd: ZIEKTE, AANDOENINGEN, PIJN, VERDRIET, OORLOG, BOOSHEID, HAAT en EGOISME.

Het mooiste van ons avontuur met God is dat Hij ons uitnodigt om de Hemel naar de aarde te brengen. Wij mogen het doen. En dat is heel leuk! Als we de Hemel naar de aarde brengen, dan is het net of we deze grote steen in deze bak gooien.

(laat de grote steen zien)

De Hemel komt naar de aarde als mensen de liefde en blijdschap van God ontvangen.

(laat Jezus de zwarte doek van de globe halen)

Weg met alle haat, verdriet en zwakte!!

(gooi de steen in de bak water)

De Hemel komt naar de aarde als mensen worden genezen. Weg met alle ziekte en pijn!!

(gooi de steen nog een keer in de bak water)

De Hemel komt naar de aarde als mensen Gods vrede en vrijheid ontvangen. Weg met alle boosheid, oorlogen en angst!!

(gooi de steen nog een keer)

Als wij Gods liefde, kracht en goedheid laten zien dan:

- Wordt het koninkrijk van de duisternis kleiner (laat de bak zien waar nu veel water uit is)
- Het Koninkrijk van de Hemel heerst op de aarde (laat Jezus de globe omhoog houden)
- Mensen worden getrokken naar de liefde van Jezus (laat een paar kinderen Jezus een hug komen geven)
- God de Vader wordt verheerlijkt (iedereen klapt en juicht voor God)
- We hebben plezier! (iedereen staat op, klapt, stamp, juicht, springt)
- Gods Woord is waar: 1 Johannes 4 :4 'Want Hij die in u is, is machtiger dan hij die in dewereld is.'

4

Een Koninklijke Opdracht

“DRAGERS VAN ZIJN KONINKRIJK”

Aan de slag ZEG MAAR JA!



WAT HEB JE NODIG?

- Boekrol
- Uitnodigingskaart
- Rugzak

VOORBEREIDING:

Zet alle spullen klaar op een tafel.

Vandaag is een speciale dag. We hebben ontdekt dat onze Hemelse Papa ons uitnodigt (laat de kaart zien) om de Hemel naar de aarde te brengen (laat de boekrol zien). Als we daar JA op zeggen beginnen we aan een spannende reis. Alles wat we nodig hebben voor deze reis komt in deze rugzak zodat we helemaal klaar zijn om aan onze Koninklijke Opdracht te beginnen.

Ga de kinderen voor in een gebed waarbij ze JA kunnen zeggen op de uitnodiging en vraag met de kinderen of Jezus hen de geestelijke bagage wil geven voor hun reis.

Vraag aan de kinderen wat ze van Jezus hebben gekregen.

Aan de slag GEEST EN LEVEN



WAT HEB JE NODIG?

- Cd speler
- Zachte muziek

Laat de kinderen ergens in de zaal een plekje voor zichzelf zoeken en gaan zitten of liggen. Terwijl de muziek zacht speelt nodig je God uit aanwezig te zijn met Zijn vrede. Laat de kinderen de Heilige Geest uitnodigen en lees Mattheüs 6:10 voor. Laat de kinderen aan de Heilige Geest vragen of Hij duidelijk wil maken wat dit vers voor Hem en Zijn Koninkrijk betekent. Vraag God of Hij dit vers diep in de harten van de kinderen wil planten zodat het kan groeien. Vraag na een poosje of er kinderen zijn die iets willen delen van wat ze gezien, gehoord of gevoeld hebben van de Heilige Geest.

4 Een Koninklijke Opdracht

“DRAGERS VAN ZIJN KONINKRIJK”

Hemel naar Huis DE LES VAN VANDAAG



Beste Ouders

De leertekst van deze week is:

'Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.' Mattheüs 6:10

Vandaag hebben we met elkaar ontdekt:

- Dat God een opwindend avontuur voor ons heeft.
- We noemen dat 'De Koninklijke Opdracht'.
- Dat we de Hemel naar de aarde moeten brengen.
- Wat er in de Hemel is.
- Dat de Hemel naar de aarde komt als mensen worden aangeraakt met Gods liefde en kracht.

Gedachten om over na te denken:

Als de kinderen dichter naar de waarheid worden getrokken en meer gaan ervaren van de Papa's liefde, intimiteit en goedheid, wordt hun identiteit en hun bestemming ook steeds duidelijker. In deze les 'Een Koninklijke opdracht' krijgen de kinderen de gelegenheid om hun bestemming duidelijk te zien en daarin uit te stappen, namelijk: Gods Koninkrijk op aarde te verkondigen.

Thuisactiviteiten:

Vraag uw kind wat er in de Hemel te vinden is. Vraag hen ook naar de 'geestelijke' reisbagage die ze krijgen en waarom ze die nodig hebben, en wat er zoal in moet zitten.

Lees Mattheüs 6:10 voor en vraag wat het betekent.

Laat uw kind plaatjes zoeken, een tekening maken of opschrijven wat er in de Hemel te vinden is. Hang ze op het prikbord. We moedigen u aan om deze dingen met uw kind samen te doen. Vraag aan uw kind waar de Hemel op aarde nodig is, bijvoorbeeld: op school, op het speelplein, bij vriendjes thuis enz. Dit is een goed moment om met elkaar voor deze plaatsen te bidden.

4

Een Koninklijke Opdracht

Leertekst UIT HET ONZE VADER

“DRAGERS VAN ZIJN KONINKRIJK”



**Koninklijke
Opdracht!**

**BRENG
DE HEMEL
NAAR
DE AARDE!**

'Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in
de hemel.'
Mattheüs 6:10



4

Een Koninklijke Opdracht

Werkblad ZOEK DEZELFDE

“DRAGERS VAN ZIJN KONINKRIJK”



Elke groep heeft drie paar plaatjes die bij elkaar horen. Trek een lijn naar de plaatjes die hetzelfde zijn.

